

Thema:	onberispelijk
Tekst:	1 Timoteüs 3: 2a & 10
Lezen:	1 Timoteüs 3: 1-13
Gehouden te: Door:	Uithuizermeeden op 12 mei 2013 (09.30 uur) L.S.K. Hoogendoorn

bevestiging

v/g

ps. 46:1,2

TW

ps. 46:3,4

gebed

bevestiging oudsten

diaken

ps. 135:1

L 1 Tm. 3¹⁻¹³

GK gz. 109:2,3

T 1 Tm. 3^{2a 10}

ps. 119:30

gebed

kollekte

GK gz. 100:3,4

zegen

feliciteren/koffie

Wat is onberispelijk?

Geen haar op je hoofd staat verkeerd.

Op je hagelwitte t-shirt is geen vlekje te zien.

Je draagt kledingstukken die bij elkaar passen:

geen paarse schoenen bij een rode jurk, geen zwart pak op slippers.

Je gedrag en inzet zijn boven alle kritiek verheven.

Je levert de hoogste kwaliteitsproducten.

Onberispelijk is: er zit geen vlekje of smetje aan, er valt niets op aan te merken.

Israëls offerdier moest onberispelijk zijn.

God mocht er niets op aan te merken hebben.

Voor Hem als de Heilige en Hoogste was alleen het beste goed genoeg.

Een lam, ram, schaap of rund mocht geen kneuzing hebben, geen gebroken poot, niet blind, kreupel of ziek zijn: Mal. 1^{7v} 13^v.

Israëls offerdier moest gaaf zijn, heel.

Alleen zo'n dier voldeed aan Gods hoge norm en werd door Hem aanvaard.

Wee degene die de HEER een onvolmaakt offerdier aanbood...

Die laadde schuld en straf op zich.

Als volk moest Israël onberispelijk zijn.

Het moest zich ver houden van heidense praktijken als kinderooffers en waarzeggerij: Dt. 18⁹⁻¹⁴.

Wees heilig, want Ik, de HEER, jullie God, ben heilig: Lv. 19¹.

Onberispelijk moeten wij als christenen zijn.
Niemand, God in de eerste plaats, mag niets verkeers aan ons zien.
Niets onchristelijks.
O wee als God, de grote Keurmeester, ons de maat neemt, en wij voldoen niet aan zijn norm...
Hij moet niets op ons hebben aan te merken.
Niet op wat wij geloven, denken, voelen, willen.
Niet op ons doen en laten en waar wij gaan en staan.
Niet op ons spreken en zwijgen.
Wij moeten als christenen gaaf zijn, volmaakt, zonder gebrek in welk opzicht dan ook.
Je bent christen, of je bent het niet.
Wees heilig, want Ik ben heilig, zo haalt Petrus Leviticus aan: 1 Pt. 1¹⁶.
In 1 Tm. 5⁷ maant Paulus Timoteüs weduwen zonder kind of kraai op de wereld voor te houden:
wees onberispelijk.
Wanneer zijn ze dat?
Als ze haar hoop op God bevestigd houden en blijven smeken en bidden, dag en nacht.

Onder christenen zijn opzieners en diakenen voorgangers.
Zo iemand, dan dienen zij onberispelijk te zijn.
U bent voorgangers voor de gemeente.
Gemeenteleden, jong en oud, moeten u als voorbeeld en norm zien hoe God wil dat zij zullen zijn:
gaaf, volmaakt, om door een ringetje te halen.
Puur, zuiver, eenvoudig in de zin van: één en ondeelbaar.
Niet hinkend op twee gedachten, niet van twee walletjes willen eten,
niet geloof vermengd met ongeloof.
Onberispelijk zijn: voor de opziener noemt Paulus het als eerste vereiste: ^{2a} (zie Titus 1⁶),
bij de diaken als samenvatting achteraf: ¹⁰.

Hoe ben je als opziener onberispelijk?
Dat werkt Paulus uit t/m 3⁷.
Een indrukwekkende lijst van 14 vereisten!
Ga d'r maar aan staan!
In zijn huwelijk trouw aan één vrouw.
Een goed voorganger in zijn gezin.
Als een vader voor de gemeente.
Een goede naam buiten de gemeente.
In gedrag moet hij een christelijke levensstijl laten zien.
Hierna kan Paulus over de diaken korter zijn.
Veel van wat de opziener geldt, geldt ook de diaken.
Het geloofsgeheim: Christus, moet hij in een zuiver geweten vasthouden.
Hij moet de toets kunnen doorstaan om niet als een schijnchristen,
laat staan als een openlijk ongelovige door de mand te vallen.
Kortom: opziener en diaken moeten onberispelijke mensen blijken te zijn.
Bent u dat?
Kúnt u dat zijn?

U zou zich vertwijfeld kunnen afvragen: 'Wie ben ik dat ik dit ambt mag uitoefenen?'
Toch hoop ik niet dat u spijt hebt van uw ja en na de dienst een ontheffingsverzoek schrijft.

Wat staat er níet bij al die vereisten?
Dat je zonder zonde moet zijn.
Paulus noemt zich ergens misbaksel, de minste van de apostelen, de naam apostel niet waard.
Hij heeft de gemeente van God vervolgd: 1 Kor. 15^{8v}.
Wát hij als apostel is, is hij dankzij Gods genade.
God heeft hem uitverkoren en geroepen apostel te zijn.
Zijn leven lang zal Paulus last houden van zijn verleden als Saulus,
als vervolger van Christus en zijn kerk.
Hij noemt zich in 1¹⁵ de eerste zondaar.
Als iemand ongeschikt zou zijn als diaken, opziener, apostel: dan Paulus!

En tóch...

God heeft uitgerekend hém uitgekozen en geroepen.
Uit onverdiende en onverplichte goedheid.
Om juist uitgerekend aan hém te laten zien zijn ontferming, geduld en redding door Christus.
Tot voorbeeld voor allen die in Christus Jezus geloven en het eeuwige leven zullen ontvangen: 1^{15vv}.

Tot voorbeeld voor ons vandaag, christenen.
Voor u als ouderlingen en diaken.
Ook u heeft God in Christus u, zij het anders dan Paulus, uitgekozen en geroepen.
Uw uitvalsbasis voor uw ambtelijk werk is niet een onberispelijkheid vanuit uzelf,
maar een onberispelijkheid die Gód u geeft in Jezus Christus en die u van Hem ontvangt
door zijn Geest.
Al die vereisten die Paulus opsomt zijn vrucht of gaven van de Geest.
Brs.: wakker die aan door God blijvend erom te smeken.
Gemeente: bid dat God deze brs. ermee toerust, zodat zij op hun beurt u toerusten
om onberispelijk te geloven en te leven.

Wat is onberispelijk?
Christen en ambtsdrager zijn uit één stuk.
Met volledige inzet, toewijding en overgave.
Met als enig motief en drijfveer: de liefde van Christus voor zijn gemeente.
Timoteüs moet zijn dienende taak (*diakonie*) vlekkeloos en onberispelijk uitvoeren: 6^{13v}.
Zonder mitsen en maren, zonder voorbehoud, met zelfverloochening en zelfovergave.
Gezegend de ambtsdrager, die dit doet.
Gezegend de gemeente met zúlke opzieners en diakenen!

Neem tot voorbeelden van onberispelijkheid in leer en leven
Noach: Gn. 9⁶, Abraham: Gn. 17¹, David: 2 Sm. 22^{24 26} Ps. 18^{24 26}.
Zij waren niet zonder zonde:
Noach dronken, Abraham noemt Sara niet zijn vrouw maar slechts zijn halfzus,
David moordt en pleegt overspel.
Toch: onberispelijk.
Door Gods genade.
Net als Paulus bekeerden zij zich.
God nam zijn Geest die opnieuw geboren doet worden niet bij hen weg.

Paulus met zijn beladen verleden ontloopt zich als de meest ijverige van de apostelen.
Hij laat zich door niets of niemand tegenhouden.
Een inspirerend voorbeeld!
Zijn loon is ernaar: de krans van de gerechtigheid: 2 Tm. 4⁸.

Dat mag u hoop en moed geven, brs., bij de aanvaarding en uitoefening van uw ambt.
Wel zondaar, maar gerechtvaardigd door het geloof en geheiligd door Christus' bloed en Geest.
Hij zal uw tekorten aanvullen en uw werk bekronen.
Het geldt zijn eer en de opbouw van zijn lichaam, de gemeente.

Bovenal mag u op Jezus Christus zien.
Neem Hem tot voorbeeld en norm.
Als iemand onberispelijk was en is: dan Hij, onze volmaakte Ambtsdrager!
Het offerlam zonder smet of gebrek: 1 Pt. 1¹⁹.
Stelt u zich Hem voortdurend voor ogen met zijn liefde, ijver, geduld, vriendelijkheid, zelfbeheersing,
enzenzenz.
Bij heel dat eisenpakket van 1 Tm. 3.
Volg Hem na.
Alleen in de weg van de navolging van Hem kunt u goede ambtsdragers zijn en voorgangers voor
jongen en ouden, sterken en zwakken, verzekerden en twijfelenden, wetenden en niet-wetenden,
bedroefden en blijden, beproefden en gezegenden.

Als onberispelijke mag u wonen en doen wonen bij de HEER: Ps. 15^{1v}.
Bid om Gods bescherming en bid hoogmoed van u af:
Dan zult u volmaakt zijn en bevrijd van grote zonde: Ps. 19¹⁴.

God weigert de onberispelijke zijn weldaden niet: ps. 84¹².
De HEER is uw schild als u onberispelijk wandelt: Spr. 27.
Hij laat zijn recht over u waken: Spr. 13⁶.

Mogen deze beloften u en ons allen stimuleren onberispelijk te zijn!

Niets uit dit document mag gepubliceerd, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de predikant ds. L.S.K. Hoogendoorn. Ter voorbereiding van, en openbaarmaking in de zondagse eredienst, en of ter voorbereiding van Bijbelstudie-[bijeenkomsten] is geen toestemming nodig, wel wil de predikant daarvan in kennis gesteld worden.
lsk.hoogendoorn@solcon.nl