

Thema:	Één lichaam nabetrachting HA
Tekst:	Efeze 4: 1-6
Lezen:	Efeze 4: 1-16
Gehouden te: Door:	Uithuizermeeden op 14 juni 2013 (14.30 uur) L.S.K. Hoogendoorn

'nabetrachting' HA

v/g

Opwekking 623 Laat het huis gevuld zijn

gebed

ps. 27:3

L Ef. 4¹⁻¹⁶

ps. 135:12

T Ef. 1⁶

credo: versie CK, mel. LvK gz. 114

gebed

kollekte

LvK gz. 310

zegen

Als je vader je misbruikt,
je moeder je verwaarloost,
een regeringsleider onderdrukt ipv beschermt,
een rechter met het recht een loopje neemt ipv de wet te handhaven:
dan doen zij niet zoals zou moeten.
Zij gaan niet de weg die past bij hun roeping: hun ambt en plicht.

Doen jullie dat wel, schrijft Paulus aan de christenen te Efeze.

Blijkbaar hebben ze deze aansporing dringend nodig.

Het ontbreekt hen aan de vrucht van de Geest zoals bescheidenheid, zachtmoedigheid,
geduld en verdraagzaamheid.

Ze vertonen haantjesgedrag, onder hen heerst het recht van de sterkste, er wordt geluisterd
naar wie de grootste mond heeft, de lontjes zijn kort en de onderlinge liefde wordt in de kiem
gesmoord..

Je bent geroepen door God toen jullie het evangelie van zijn liefde hoorden.

Je bent geroepen naar wat dit goede nieuws belooft: volmaaktheid voor altijd.

Laat dat zien, wees christen!

Zie je het als je roeping vrachtwagenchauffeur te worden, kun je je niet laten kennen als wegpiraat.

Het is je roeping christen te zijn.

Je bent al van eeuwigheid uitgekozen: Ef. 1.

Je hebt een pracht van een eeuwigheid vóór je.

Geef dan groeiruimte aan de vrucht van de Geest!

Je kunt het niet maken de Geest tegen te werken met een ongeestelijke houding.

Brutale omgang in de gemeente bedreigt haar eenheid.

Zet naijver: jaloezie, om in goede ijver om de eenheid te bewaren die de Geest geeft.

Paulus wil een ring van vrede zien om de gemeente van Christus.

Eén lichaam.

4^{11v}: apostel, profeet, evangelist, herder, leraar:

één lichaam, de eenheid van de volmaakte mens, uitgegroeid, vanuit Christus als het Hoofd,

bij elkaar gehouden zoals gewrichten ons lichaam samenbindt.
Eén staat tegenover verdeeldheid, verscheurdheid.
Die mogen niet vóórkomen in Christus' gemeente.

Eén Geest.

De Geest is niet tegen Zichzelf verdeeld.
Hij is de ene Geest tegenover een veelheid van kwade geesten die verdeeldheid zaaien.
De vrucht van de Geest is veelzijdig, en toch één.
Net zoals een sinaasappel: één vrucht, meerdere parten.
Liefde, zachtmoedigheid: elk vruchtdeel is doordrenkt van de ene goede Geest.
De gaven van de Geest zijn veelsoortig.
Verkondiging, wijsheid: deze gaven kennen geen onderling conflict, maar bouwen samen op.

Ipv elkaar de kerk uit te werken of die te verlaten en de Geest tegen te werken,
ga je voor de eenheid.

Dat volgt uit de roeping van het evangelie.

Elk van u is anders, elk van u heeft zijn/haar eigen gave.

Elk van u is door het ene evangelie geroepen en heeft één en dezelfde hoop in het vooruitzicht:
het volle heil van Christus.

Waar stem je je doen en laten op af in de omgang met elkaar?

Waarom met ijver de eenheid die de ene Geest bewerkt ijverig vasthouden in een ring van vrede?

De Heer is één.

Ongelovigen tellen veel goden en machten als heren.

De romeinse keizer noemt zich heer en eist goddelijke eer.

Onze Heer is Jezus Christus.

In Hem heeft God ons uitverkoren en garandeert Hij ons eeuwig geluk.

Christus is niet in Zichzelf verdeeld.

Daarom kunnen christenen evenmin in zichzelf of onderling verdeeld zijn.

Waar stem je je doen en laten op af in de omgang met elkaar?

Waarom met ijver de eenheid die de ene Geest bewerkt ijverig vasthouden in een ring van vrede?

Eén geloof.

Dat waaiert niet alle kanten op.

Het kent één richting en één inhoud: Jezus Christus als Heer.

Daarom kent dit ene geloof geen innerlijk conflict en is het in zichzelf niet tegenstrijdig.

Dus is de tegenstelling niet geloof en geloof, maar geloof en ongeloof.

Waar stem je je doen en laten op af in de omgang met elkaar?

Waarom met ijver de eenheid die de ene Geest bewerkt ijverig vasthouden in een ring van vrede?

Eén doop.

Allemaal zijn wij anders: de Efeziërs daar en toen, wij hier en nu.

Als persoon, en zoals wij geloven: heel zeker of minder of niet zeker.

We zijn allemaal kopje onder gegaan in het water van de doop.

Hierin verdronken onze zonden.

Hieruit kwamen we schoon en wel tevoorschijn: heilig, aan God gewijd.

Allemaal zijn we ondergedompeld in de Geest.

Hij maakt ons aan Christus vast.

Hij doet zijn verzoening, vergeving en leven in ons overstromen.

Nu leven wij nieuw, eens leven wij eeuwig.

De doop biedt ons geen uiteenlopende, laat staan tegenstrijdige dingen.

De ene Geest gebruikt zijn doop om ons, hoe verscheiden en verschillend ook,
te binden aan de ene Heiland.

Waar stem je je doen en laten op af in de omgang met elkaar?

Waarom met ijver de eenheid die de ene Geest bewerkt ijverig vasthouden in een ring van vrede?

Eén God en Vader van allen.

Dit klinkt naar de geloofsbelijdenis van Israël, het zgn. *sjema*, Dt. 6⁴:

Hoor, Israël: De HEER, onze God, de HEER is de enige/een!

Er zijn 3 Personen: Vader, Zoon, Heilige Geest.

Paulus noemt achtereenvolgens de Heilige Geest, de Zoon en de Vader.

Wij vereren de ene God in de Drieheid en de Drieheid in de Eenheid.

Zij zijn niet drie Goden, maar één God.¹

Eén God en Vader.

De Efeziërs kenden Artemis als godin en naast haar veel goden en godinnen.

Zoals ook wij: de goden van geld, macht, economie, brood en spelen, seks, enz.

Eén God.

Heilig, hoog, uniek, met niets of niemand te vergelijken.

Tegelijk Vader.

Schepper, uit wie voortkomt al wat is en leeft.

De Vader van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde: 3^{14v}.

Meer: de Vader van onze Heer Jezus Christus: 1³.

Meer: de Vader van ons, die Hij vol liefde heeft uitgekozen om voor Hem heilig en zuiver te zijn, zijn kinderen te zijn: 1^{4v}.

Eén God en Vader van allen.

Lees: *ons allen*.

Boven *ons* allen: met macht en gezag, met liefde en trouw.

Door *ons* allen: Hij laat Zich kennen door onze woorden en daden, hoe wij trouw zijn aan onze roeping,

hoe wij Hem weerspiegelen in zijn deugden van zachtmoedigheid, geduld en verdraagzaamheid in liefde, hoe wij ijverig de eenheid bewaren in een ring van vrede.

In *ons* allen.

In ieder van ons persoonlijk.

Christus in ons, de Geest in ons, het Woord in ons: zo is God in ons.

In ons allen kun je ook lezen als: onder ons allen.

Onder ons als gemeente.

Een bont geheel, maar de ene God en Vader maakt ons tot zijn ene bruid, zijn ene volk, zijn ene gezin.

Daarom gedragen wij ons als één en eren hiermee onze God en Vader als de Ene over, door, in en onder ons.

Ik citeer Calvijn wat vrij:

God roept ons allen met één stem om, verenigd met een en dezelfde eendracht van het geloof, elkaar te zoeken en te helpen.

Was de gedachte maar in onze harten gedrukt dat Gods kinderen even moeilijk oneens kunnen zijn, als het hemelrijk gedeeld kan worden.

Hoe voorzichtig moeten wij de onderlinge liefde onderhouden.

Wij moeten gruwen van alle vijandschap, ons niet van Gods rijk vervreemden door ons los te maken van onze brs. en zrs.

Ik weet niet hoe het komt, dat wij gerust roemen Gods kinderen te zijn en de onderlinge broederschap vergeten.

Calvijns hartekreet mag de onze zijn.

Ik zei u vorige week: de wegen van de reformatoren Luther, Calvijn en Zwingli gingen juist bij het HA uiteen.

Dat heeft de reformatie geen goed gedaan en speelde de Contrareformatie danig in de kaart.

Wij lijken machteloos te staan tegenover zoveel verdeeldheid en versplintering onder christenen.

Juist ook t.a.v. hen met wie wij het HA vierden.

¹ Geloofsbelijdenis van Athanasius.

Dat stemt verdrietig.
Dat maakt klein.

Blijft staan:
Gods ene roeping, één hoop, één vrede, enzenzenz.
Als gave.
Dan ook: als opgave.

Bidden wij met kerkvader Augustinus als het gaat om de eenheid van de gelovigen;
Heer, geef ons wat U van ons vraagt,
en vraag ons dan wat U ons gegeven hebt.

Niets uit dit document mag gepubliceerd, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de predikant ds. L.S.K. Hoogendoorn. Ter voorbereiding van, en openbaarmaking in de zondagse eredienst, en of ter voorbereiding van Bijbelstudie-[bijeenkomsten] is geen toestemming nodig, wel wil de predikant daarvan in kennis gesteld worden.

lsk.hoogendoorn@solcon.nl