

Thema:	kern 3: nee tegen de dood, ja tegen het leven
Tekst:	Zondag 15-16 (42)
Lezen:	1 Korintiërs 1: 18-31
Gehouden te: Door:	Uithuizermeeden op 14 februari 2016 (09.30 uur) L.S.K. Hoogendoorn

### kern 3: nee tegen de dood, ja tegen het leven

v/g

ps. 31:1,2

TW: kindversie

Kinderopwekking 11 Gewoon maar een knecht; alternatief: GK gz. 9

gebed

L 1 Kor. 1<sup>18-31</sup>

GK gz. 91

T HCC 15-16.42

LvK gz. 440

gebed

collecte

ps. 16:4,5

zegen

#### intro

Wat is uw leed, uw klacht op dit moment?

Dat je geen vriendje/vriendinnetje hebt?

Dat je wordt gepest?

Je papa en mamma zijn gescheiden?

Werkdruk?

Te hoge bloeddruk?

Geldzorgen?

Problemen met je relatie of op je werk?

Slapeloosheid?

Er is zoveel te klagen.

#### Wat lezen we in Klaagliederen 3<sup>39</sup>?

Wat klaagt een mens zolang hij nog leeft? Laat hij klagen over zijn zonden!

Denken we bij ons lijden en klagen allereerst aan onze zonden?

Volgens mij niet.

Waarom niet?

Misschien nemen we die te lichtvaardig op.

Of denken we: 'Die zijn toch vergeven, daar bid ik elke dag toch ook om?'

Dus klagen we meer over onze gebrekkige gezondheid en ouderdomskwalen.

Op deze 1<sup>e</sup> lijdenszondag-2016 bereikt u/jou Gods Woord via HCC 15-16.

Zeker: Christus droeg onze ziekten.

Maar Hij stierf ook voor onze zonden.

Paulus vat samen: Jezus Christus de gekruisigde.<sup>1</sup>  
Dit verkondigt hij de korintiërs als de kern van het evangelie.  
Laten ook wij dit goede nieuws ons eigen maken, verwonderd, blij en dankbaar!  
Zoals het HA-formulier zegt:  
als een heerlijke gedachtenis aan de bittere dood van Gods geliefde Zoon Jezus Christus.

*belofte*

Ik licht uit HCC 15-16 3 elementen: karakter, noodzaak, einde en begin.  
(Volgende week D.V. HC 16.43 en 44.)

*kern 1 karakter: zoenoffer HC 15.37.39*

Ik begin met een voorbeeld.

**Raymond schopt de voetbal dwars door het keukenraam van buurman De Kwaadsteniet.**  
Buurman De Kwaadsteniet stuift naar buiten.  
Raymond zegt met een klein stemmetje: 'Ik deed het per ongeluk, het spijt me!'  
Buurman De Kwaadsteniet doet zijn naam eer aan.  
**Hij zegt: 'Raymond, ik vergeef je.'**

Is alles nu goed?

Nee: de ruit is stuk.

Die moet gemaakt worden.

**Raymond moet de gebroken ruit vergoeden, betalen voor een nieuwe.**

Van zijn zakcenten kan hij dat niet doen.

Dat hoeft hij gelukkig ook niet.

Via zijn vader en moeder is hij voor deze pech verzekerd.

De verzekering betaalt, vergoedt.

Buurman De Kwaadsteniet krijgt een nieuwe ruit.

Eind goed, al goed.

**Dit heet: verzoening.**

Tot zo ver het voorbeeld.

Nu de toepassing.

Wij hebben gezondigd tegen God en zijn gebod.

Niet maar per ongeluk, maar willens en wetens en op aangeven van de duivel.

Wij hebben Gods recht geschonden.

Wil God ons dit vergeven?

**God is de kwaadste niet: Hij vergeeft ons.**

Is alles nu goed?

Nee: de relatie tussen God en ons is nog steeds stuk.

Die moet hersteld worden.

Kunnen wij dat?

Nee, net zomin als Raymond van zijn zakgeld een nieuwe ruit kan betalen.

Maar, net zomin als hij hoeven wij met eigen kapitaal recht doen.

Brs. en zrs.: spits uw oren, open uw hart en verstand:

**God Zélf, de beledigde en onrecht aangedane Partij, verzoent.**

**Dmv het offer van zijn Zoon Jezus Christus aan het kruis.**

God heeft Hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door Hem rechtvaardig voor God konden worden.<sup>2</sup>

De meest wijze, krachtige en voornamste mens kan met zijn wijsheid, macht en aanzien Gods geschonden recht niet vergelden en verzoenen.

---

<sup>1</sup> 1 Kor. 2<sup>2</sup>.  
<sup>2</sup> 2 Kor. 5<sup>21</sup>.

Dit kan God alleen en dit dóet God alleen.  
Hijzélft maakt het weer goed tussen Hem en ons.  
Alle eer aan God!  
Hij laat Jezus onze plaats innemen als zondaar.  
Zijn geliefde Zoon draagt onze straf en Gods woede hierover.  
Jezus betaalt voor onze schuld.  
Hij vergeldt, vergoedt, verzoent ons met God en zijn recht.  
Gods wrekend recht geldt zijn Zoon, zijn goedheid en barmhartigheid keert Hij uit aan ons.<sup>3</sup>  
Christus lijdt opdat wij zouden leven.

Als dit geen evangelie is...?!  
De jood ergert zich eraan.  
Wie is zo'n jood?  
Die denkt dat zijn goede werken hem met God en zijn recht kunnen verzoenen.  
De heiden vindt het dwaas.  
Wie is die heiden?  
Die denkt dat zijn wijsheid, macht of aanzien hem met God en zijn recht kan verzoenen.  
Laat het schijnbaar dwaze en machteloze van God in het kruisoffer van Christus u niet afschrikken.  
Ontwaar het wonder van Gods liefdevolle ontferming en ervaar de warmte van zijn liefde voor u.  
Waar vindt u beter nieuws als schuldige zondaar voor God, als overtreder van zijn wet en recht?  
Geloof het, omarm het, ontvang het verwonderd en met diepe vreugde, bezing en bejubel het!  
Laat het geen versleten boodschap zijn maar elke dag nieuw!  
En eet en drink van de Maaltijd van uw Heer, proef de liefde van God,  
geniet de verzoende, herstelde relatie met Hem.

*kern 2: noodzaak HC 15.38 HC 16.40.41*

Waarom moest Christus sterven?

Dat moest van God de Vader.  
Zo zegt Jezus meer dan eens:  
**'Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?'**<sup>4</sup>  
Paulus toont aan de hand van het OT aan dat de Messias moest lijden en sterven en daarna uit de dood moest opstaan.<sup>5</sup>  
Dit was naar Gods bedoeling en voorkennis, zegt Petrus op Pinksteren.<sup>6</sup>

Is God een God die bloed moet zien?  
Blijkbaar konden onze zonden niet anders verzoend worden dan door de kruisdood van zijn geliefde Zoon.  
We stuiten hier op wat wij niet in woorden kunnen uitdrukken.  
Op het wonder van Gods diep welbehagen.  
Gods geschonden recht eist de hoogste straf.  
Die laat Hij aan zijn eigen lieve Zoon voltrekken.  
Maar ook zijn liefde bereikt het hoogtepunt.  
Die laat Hij ons gelden.  
Die proeven we in dat simpel stukje brood en dat ene slokje wijn.

***kern 3: nee tegen de dood, ja tegen het leven HC 16.42***

In het tv-programma *Over mijn lijk* interviewt Valerio Zeno 5 doodzieke jongeren.  
Eveline is nog getrouwd en hoopt te sterven in de armen van haar ouders.  
Mathijs heeft het vorige voetbalseizoen van FC Groningen nog meegemaakt en in de Euroborg afscheid genomen met de beker in z'n hand.

---

<sup>3</sup> NGB 20.

<sup>4</sup> Lc. 24<sup>26</sup>.

<sup>5</sup> Hd. 17<sup>3</sup>. Zie ook Mt. 17<sup>12</sup>, Mc. 8<sup>31</sup>, Lc. 9<sup>22</sup>, 12<sup>50</sup>, 17<sup>25</sup>, 22<sup>37</sup>, 24<sup>7 44</sup>, Jh. 3<sup>14</sup>, 12<sup>34</sup>, 20<sup>9</sup>, Hd. 1<sup>16</sup>, 3<sup>21</sup>.

<sup>6</sup> Hd. 3<sup>23</sup>.

Chelsea heeft nog een nieuwe woning betrokken die door vrienden werd opgeknapt.

Coen Verbraak interviewde terminale patiënten in zijn tv-programma *Kijken in de ziel*.<sup>7</sup>  
Op de vraag hoe ze terugkeken op hun leven zei de 20-jarige Laura Maaskant:  
'Dat is alles wat het is.'

Claudia de Breij zingt:

Als het einde komt, /en als ik dan bang ben,/mag ik dan bij jou?  
Als het einde komt, /en als ik dan alleen ben,  
mag ik dan bij jou (schuilen als het nergens anders kan)?  
Haar lied werd nummer 4 in de Radio 2 Top 2000 eind vorig jaar.  
Hoe aangrijpend en indrukwekkend ook:  
geen van allen raakt de diepte en hoogte van het bijbels spreken over de dood.

**We gaan eerst de diepte in.**

Wat is dood zijn?  
God snijdt de band met ons door in reactie op ons doorsnijden van de band met Hem.

Wat is erg aan dood zijn?  
Nooit meer, lees je in rouwadvertenties.  
Nooit meer samen lachen en huilen.  
De gestorvene gaat een grens over waar je als nabestaande halt voor moet houden.  
Sterven is niet willen maar toch moeten los laten.  
Met alle emotionele pijn van dien.  
De doden weten niets: het volle leven gaat aan hen voorbij, ze nemen er niet langer deel aan.<sup>8</sup>

Wat is voor ons als christenen het meest erge aan de dood?  
God niet langer kennen, dienen en lief kunnen hebben.  
En vooral: God niet loven.  
Doden noemen uw naam niet meer! Wie in het dodenrijk kan U nog loven?<sup>9</sup>  
Niet de doden loven de HEER.<sup>10</sup>

**Na deze diepte gaan we nu de hoogte op.**

Want in het licht van Christus' dood valt er méér te zeggen over sterven en dood.  
**Onze dood is geen vergelding, geen vergoeding, geen verzoening voor onze zonden.**  
Dat kán zij als zondeloon ook niet zijn en dat hóeft zij ook niet te zijn.  
Christus' dood is verzoening voor ons.

Nu komt onze dood in een heel ander licht te staan!  
Zeker: zij is en blijft moeilijk, pijnlijk, verdrietig.  
**Maar er is ook déze kant: nooit meer zondigen.**  
Je laat voorgoed je oude mens achter je, je zondige natuur en alle zonden die je doet.  
Je schendt nooit meer Gods recht en bent nooit meer ongehoorzaam aan zijn geboden.  
Dát is een bevrijding die we ons nauwelijks kunnen voorstellen!

**En alsof dit nog niet genoeg is: ons leven gaat dóór!**

Eerst via onze ziel.  
Zij gaat direct naar onze Heer.<sup>11</sup>  
Bij het graf zeggen we zeker te weten en vast te vertrouwen:  
ons lichaam zal opstaan en herenigd met onze ziel eeuwig leven in Jezus' volmaaktheid.  
De dood zet ons in de wachtstand, niet in een eindstand.

Voor Christus gold: geen Pasen zonder Goede Vrijdag, maar ook geen Goede Vrijdag zonder Pasen.

---

<sup>7</sup> 0401 en 110116.

<sup>8</sup> Pred. 9<sup>3vv</sup>.

<sup>9</sup> Ps. 6<sup>6</sup> en Js. 38<sup>18</sup>.

<sup>10</sup> Ps. 115<sup>17</sup>.

<sup>11</sup> HC 22.57.58.

Voor ons geldt: geen leven zonder sterven, maar ook geen dood zonder leven, eeuwig leven!  
Om Christus zegt God voor zijn christenen nee tegen de dood en ja tegen het leven.  
Zodoende kan Paulus op een gegeven moment zeggen:  
... enerzijds verlang ik ernaar te sterven en bij Christus te zijn, want dat is het allerbeste.<sup>12</sup>  
En daagt hij de dood uit:  
Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je engel?  
Door Jezus Christus geeft God ons de overwinning.<sup>13</sup>

De afgelopen week sprak ik met meerderen over leven en sterven.  
Iemand zei: 'Als we elkaar zullen terugzien, is de dood zo erg niet.'  
Een ander: 'Wat heb je als gelovige een troost, een houvast, hoe kan iemand hier zonder?'

Getrouwd zijn, juichen voor FC Groningen, een nieuwe woning: dat is alles wat het wás en niet meer is.  
'God: als het einde komt: mag ik dan bij U schuilen omdat ik bij niemand anders meer schuilen kan?'  
'Zeker, mijn kind, als je alles en iedereen moet loslaten en zij jou, mag je schuilen bij Christus.  
In zijn dood mag je schuilen, je leven is verborgen met Hem.  
Als Hij verschijnt, zul ook jij samen met Hem verschijnen in de luister van het eeuwige leven.'

Vind vaste grond in Gods oneindige barmhartigheid die u tegemoet komt in Christus' zoenoffer aan het kruis.  
Vind rust in zijn verzoenend sterven!<sup>14</sup>  
Ervaar en geniet aan zijn tafel de 'vrolijke ruil': Hij voor ons, wij in Hem.

Niets uit dit document mag gepubliceerd, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de predikant ds. L.S.K. Hoogendoorn. Ter voorbereiding van en openbaarmaking in de zondagse eredienst, en of ter voorbereiding van Bijbelstudie-[bijeenkomsten] is geen toestemming nodig, wel wil de predikant daarvan in kennis gesteld worden.  
[lsk.hoogendoorn@solcon.nl](mailto:lsk.hoogendoorn@solcon.nl)

---

<sup>12</sup> Flp. 1<sup>23</sup>.

<sup>13</sup> 1 Kor. 15<sup>55vv</sup>.

<sup>14</sup> LvK gz. 440, gz. 14 OB.