

Thema:	Christus' opstanding is voordelig voor ons leven met God
Tekst:	Zondag 17
Lezen:	1 Korintiërs 15: 12-26
Gehouden te: Door:	Uithuizermeeden op 21 februari 2016 (14.30 uur) L.S.K. Hoogendoorn

v/g
GK gz. 148 (piano; alternatief: orgel)
gebed

~doop: -formulier 1
-Opwekking 710 (piano)

L 1 Kor. 15¹²⁻²⁸
GK gz. 96:1,2,3,9
T HC 17
GK gz. 92:1
geloofsbelijdenis: gesproken
GK gz. 161
gebed
collecte
LvK gz. 293
zegen

1 Christus' opstanding is voordelig voor ons leven met God

Wat is Pasen?

Gods handtekening onder Goede Vrijdag.

Oftewel: God acht het zoenoffer van zijn Zoon voldoende genoegdoening voor onze zondes Schuld.

Jezus herstelde het recht van God dat wij door onze zonde hadden geschonden.

Nu zegt God:

'Mijn Zoon, Jij hebt de zondes Schuld van de mens voldaan en mijn straf gedragen tot en met de dood..

Daarom beveel Ik de dood: 'Laat mijn Zoon gaan en wel voorgoed!'

Op zijn beurt staat Jezus op eigen goddelijke kracht op uit de dood.

Wat is Pasen?

Zeker weten en vast vertrouwen: God is goed op ons.

Christus heeft voor mij aan Gods recht voldaan, God ziet en keurt mij als rechtvaardig.

Zó mag ik met en voor Hem leven.

Ik ga vrij uit.

Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken om uw God hiervoor te danken!

Wat een opluchting!

Geen doem, geen vloek, geen hellestraf, maar licht en leven, bevrijd en wel.

Een geweldige troost die God ons aanreikt in verkondiging en sacrament.

Ruud is een prachtige baby, maar ook een zondige baby.

Hij staat uit zichzelf helemaal verkeerd voorgesorteerd.

Hij kan nog geen woord van God in de Bijbel horen en begrijpen.

Hij weet zelfs niet dat hij is gedoopt en wat zijn doop betekent.

Toch wil God ook hem Jezus Christus schenken en hem zeggen:
'Ruud, Jezus heeft het ook voor jou in orde gemaakt tussen Mij en jou.
Er staat niets verkeerd meer in tussen jou en Mij.
Je kwam zondig en strafwaardig ter wereld.
Ik gaf ook voor jou Jezus in jouw plaats aan kruis en graf.
Ik kijk naar jou in Jezus' naam en beschouw je als zonder zonde en schuld en niet strafwaardig.'
Vader, moeder aan jullie allereerst de mooie taak hem dit grote nieuws te vertellen!

Welk mooier en verblijdender nieuws kunnen wij verlangen?

2 Christus' opstanding is voordelig voor ons leven hier en nu

Hoe ziet uw leven eruit?
Door wie laat je je aansturen:
door de onheilige geest die Satan heet, of door de Heilige Geest?
Door de macht van de zonde of door de kracht van Christus' leven?
Geloven in Pasen is één ding.
Dóen volgens Pasen hoort erbij.
Door het geloof ben je één met Christus' dood,
Wat is dopen?
Ondergedompeld worden in Christus' dood, je zondige natuur laten verdrinken.
Je bent ook één met zijn leven.
De Geest *linkt* je aan Hem als de Heer van je leven.
Dus leef je er niet op los, niet los van Jezus.
Je volgt Hem na en kijkt de kunst van het nieuwe leven van Hem af.
Je bent liefdevol als Hij, vreedzaam als Hij, barmhartig als Hij, zachtmoedig als Hij.
Je bent niet werkschuw, niet liever lui dan moe maar ijverig in het doen van het goede.
Je zou je niet schamen als Jezus zag hoe jij je gedraagt op je mobiel en achter je laptop,
als je hangt op de bank en tv kijkt, als Hij hoort wat je over een ander zegt en hoe jij verklaringen
en je belastingformulier invult.
Je vindt allerlei zonde maar niks en leert je lievelingszonde haten.
Je bidt ze weg en vecht ertegen in Gods naam en met de kracht van de Geest.
Je krijgt hoe langer hoe meer plezier te spreken zoals Jezus sprak, te kijken zoals Hij keek,
te doen zoals Hij deed.
Door Christus' kracht worden wij opgewekt tot een nieuw leven.
Nú al.
Leef dit leven om God te eren, en je Heer Jezus Christus als die het te zeggen heeft over je leven,
je lijf en ziel.
Leef dit leven om wie nog in zonden leven op te wekken daar haastig afscheid van te nemen,
Laat je aansporen door preken die je onderwijzen, opvoeden, verbeteren, aansporen en bemoedigen.
Laat je aansporen door je doop, die op zijn manier tegen je zegt:
'Sta op, laat de zonde achter je, hengel niet naar wat verdrongen is, diep uit het doopwater je nieuwe
mens op, leef het nieuwe leven achter je Heiland aan!'
Laat je aansporen door de Maaltijd van je Heer.
Je viering is je verklaring, je plechtige belofte:
'Heer Jezus, ik verklaar en beloof U plechtig en oprecht dat ik voortaan mijn slechte werken zal
nalaten en U en iedereen om mij heen zal laten zien wat ik belijd: door uw kracht nú al opgewekt tot
een nieuw leven.'

3 Christus' opstanding is voordelig voor ons leven straks

Wij zullen opstaan.
Hoe weten we dat zo zeker?
Lazarus, Jaïrus' dochter, die meneer uit Naïn e.a. zijn opgestaan en opnieuw gestorven.
Maar zij hadden de dood dan ook niet overwonnen.
Jezus wel.
Voor Zich.
Maar ook voor wie in zijn naam gedoopt zijn, in Hem zijn gaan geloven en de tekenen van zijn
gebroken lichaam en uitgegoten bloed eten en drinken.
Nóg lijkt de dood oppermachtig, die ontziet niemand, ook ons christenen niet.

Hij is de laatste vijand, en een taaie vijand.
Toch ook een verslagen, overwonnen vijand.
Daarom wordt hij een vernietigde vijand, door Christus voorgoed Hem onderworpen.

Stel, zegt Paulus: doden worden niet weer levend.

Dan Christus ook niet.

Dan zijn en blijven paaspreken leeg en het geloof erin eveneens.

Over God wordt dan een vals getuigenis gegeven als zou Hij Jezus hebben opgewekt, wat niet kan als doden dood blijven.

Als we niet over dood en graf kunnen heen zien, zijn wij de meest gefrustreerde mensen.

Goddank: God heeft opgewekt, Christus is opgestaan!

Als eerste, en zo garandeert zijn opstanding: wij, ieder op zijn beurt, zullen opstaan!

In *In de Kerkstraat* zal ik uitweiden tegen Pasen uitweiden over: Pasen, feit of fictie?

Uiteindelijk zijn Christus' en onze opstanding geloofsbelijdenissen.

God vult preken en ons geloof met de meest fantastische inhoud: Hij maakt levend!

Mensen die geloven: 'Dood is dood', of 'Er zal vast wel iets zijn na de dood',

díe zijn te beklagen.

Laten we bidden om preken en geloof vol leven,

dat dit geloof het lege leven van anderen bereikt en vol maakt.

Tenslotte.

Christus' opstanding kent voor Hem en ons alleen maar voordelen.

Niets uit dit document mag gepubliceerd, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de predikant ds. L.S.K. Hoogendoorn. Ter voorbereiding van en openbaarmaking in de zondagse eredienst, en of ter voorbereiding van Bijbelstudie-[bijeenvakomsten] is geen toestemming nodig, wel wil de predikant daarvan in kennis gesteld worden.
lsk.hoogendoorn@solcon.nl