

Thema:	hoe gebruikt de Geest de preek
Tekst:	Zondag 26
Lezen:	diversen: zie onder
Gehouden te: Door:	Uithuizermeeden op 14 september 2014 (09.30 uur) L.S.K. Hoogendoorn

Intro/belofte: symboolwoorden

Teken en *zegel* zijn bekende aanduidingen van doop en avondmaal.

In deze preek belicht ik de doop onder andere bijbelse aanduidingen.
Ik hoop dat die helpen onze kijk op de doop te verfrissen en ons gebruik van de doop te stimuleren.

kern: doop: dood en graf: Ro. 6²⁻⁵

Wat betekent het woord *dopen*?

Kopje onder houden in het water totdat je stikt.

Onze doop is dood door verdrinking.

Hij verbindt ons met Jezus' kruisdood.

Zó begint ons christen zijn: als drenkelingen, als doden.

Dat moeten we vooral weten, vindt Paulus.

Zó radicaal, dat de begrafenissen niet uitblijft.

Met Christus gestorven?

Dan ook met Hem begraven, ondergaan in het dodenrijk.

Wat zien we?

Een gedoopte die, zelfs als hij/zij wordt ondergedompeld, weer boven water komt en leeft.

Toch delen wij in Christus' dood.

Hóe dan?

Op de manier van de doop.

Zó oordeelt en beschikt God:

Christus' dood en begrafenissen is mijn dood en mijn begrafenissen.

God laat ons dit door de doop zien.

Paulus werkt dit naar 3 richtingen uit.

Wij zijn met Christus gestorven en begraven, zodat wij niet langer in en voor de zonde leven: ² 12vv.

Zo dachten de Romeinen: hoe meer zonde, des te meer genade, des te meer eer voor God!

Niet dus.

Gods genade en eer stelt Hij ergens anders in.

Praten wij niet met een drogreden onze zonden goed!

Wij zijn met Christus gestorven en begraven, om op te staan in een nieuw leven.

Op de manier van de doop delen wij in Christus' dood en begrafenissen.

In het echt zullen we delen in zijn opstanding en eeuwig leven vol hemelglans!: ^{4b-11}.

Dankzij de macht van de Vader: ⁴: zijn glorie.

Wij zijn met Christus gestorven en begraven: om hier en nu al nieuw te leven: ^{11w}.
Niet ik, maar Christus leeft in mij.
Laten wij niet treuren om het vergaan van onze oude mens, ons zondige ik.
Die zou ons eens voorgoed afsnijden van God als de bron van ons leven en onze vreugde.
De oude jas van onze oude mens: laten we ons hierin niet langer thuis voelen.
Van nature zit die ons als gegoten, maar toch past die ons als gedoopten niet langer.
Laten we de nieuwe aandoen: ons bekleden met Christus.
Om hoe langer hoe meer Hem na te volgen en Gods deugden van liefde, trouw, goedheid enz. te weerspiegelen met de vrucht van de Geest.

kern: doop: ontgroening: Flp. 3⁵⁻¹¹

Studenten worden ontgroend.
Ontgroenen is bedoeld als inwijding in een nieuw bestaan.
Ben je er klaar voor, kun je het aan: dat is de achtergrond.
Misschien is het ontgroenen ook ontleend aan oude godsdienstige inwijdingsfeesten.
Je kreeg water over je heen gegoten als symbolische reiniging.

Wie als volwassene wordt gedoopt, kent eerst een tijd van voorbereiding, onderwijs en onderzoek.
Christen worden is geen goedkope zaak!
De doop sluit een lang traject feestelijk af.
De dopeling wordt in staat geacht zijn christen zijn met woord en daad te tonen voor God, engelen en mensen.

Gedoopt als volwassene of ook als kind, de doop zegt:
'Je bent niet zó maar christen, ook niet als je ouders het wel zijn en de hele kerk om je heen.
Je bent in zonde ontvangen en geboren, schuldig onder Gods oordeel.
Je moet uit de Geest geboren worden om het Leven te kunnen binnengaan.
Om aan Christus als het Leven verbonden te worden.'

De eeuwige student was een luxe van vroeger: je kon heel lang over je studie doen.
Als christen ben je je leven lang student.
Om hoe langer hoe meer je doop te leren begrijpen:
-Waarom, waartoe ben ik gedoopt?
-Wat belooft God mij?
-Wat vraagt Hij van mij?
-Hoe leef ik als gedoopte en helpt die mij als christen te leven?

Als gedoopte kun je geen groentje blijven: onwetend.
Een luie student is een innerlijke tegenspraak.
Studeren betekent dat je je met ijver toelegt op iets, aan iets wijdt en naar iets streeft.
Dat je op iemands hand bent en zijn partij kiest.
Laat onze doop ons inspireren ons ijverig te wijden aan Christus en zijn dienst en gáán voor Hem!

kern: doop: dienst: Ro. 6¹²⁻²³

Dienst als soldaat.
Dienst als slaaf.
Paulus bezigt beide beeldspraken: ^{13 16w}.

Dienst als soldaat:
Met NGB 34 zeggen wij dat wij de doop als merk en veldteken van Christus dragen.
De doop zegt: wij zijn helemaal van Hem.
Wij horen bij Christus' 'Leger des heils'.

Onze doop verplicht ons tot dienst.
Tot tegendienst tegen de zonde.
Die kent ook een dienstplicht.
Haar wapenen?

Dat ben jezelf.
Preciezer: je ledematen: ¹³.
Je boze oog.
Je al te grijpgrage hand.
Je voet die je voert naar verkeerde plekken.
Je tong die roddelt en liegt: Jak. 3⁵⁻¹².
Je geslacht dat verkracht.
De dienstplicht van de zonde onteert God, doodt je naaste uit haat en keert zich tegen jezelf.
Zij maakt van jou een zelfmoordcommando.

Wat is de dienstplicht van de doop?
In dienst van God werken aan recht en gerechtigheid: ¹³.
In dienst van wat waar en waardig is, wat deugd heet en lof verdient, het goede en mooie.
In dienst van de liefde voor God en onze naaste.
Geen hard geweld, maar zachte genade.

Laten deze dienstplicht ons een lieve last en lust zijn!
Deserteer niet!
Verschijn elke dag op het appèl, voldoe aan je opkomstplicht!

In de taal van slavendienst:
laten we God gehoorzamen, dan zullen we leven.
Eeuwig leven is ons doel en onze bestemming: ²².
Wie de zonde gehoorzaamt zal sterven in schande.
Zedeloosheid, onrecht en wetteloosheid hebben als parool wat de nazi's
voor hun slaven in hun concentratiekampen bezigden: vernietiging door arbeid.

Laat de doop ons tot plichtsgetrouwe soldaten en gehoorzame slaven maken!

kern: doop: douche/bad: Ef. 5²⁵⁻²⁷

Dit is bij uitstek de symbooltaal van de HC, ontleend aan de HS.
Zo zegt Ananias tegen Saul: '... laat je dopen en je zonden wegwassen...': Hd. 22¹⁶/HC 26.71.
Het bloed van Christus reinigt geweten van daden die tot de dood leiden: Hbr. 9¹⁴ 1 Jh. 1⁷.
U bent gereinigd, zegt Paulus tegen voormalige heidenen, nu christenen te Korinte: 1 Kor. 6¹¹.

Christus reinigt als liefhebbende Bruidegom zijn bruidsgemeente met water en woorden.
Paulus verwijst de Efeziërs naar de doop.
Die is ingebed in de woorden van het goede nieuws van Gods verlossing van zondaren.
De doop spreekt mét deze woorden op eigen manier dat Christus zijn bruid heeft liefgehad en zich
voor haar heeft prijsgegeven, en hoe: tot aan zijn bloedige overgave aan het kruis.

Wanneer ga je je wassen?
Als je vies bent.
Stap je onder de douche vandaan of uit bad, dan voel je je schoon.

De doop als douche, als bad.
Je zondevuil blijft ahw in het water drijven.
Herboren – de doop heet ook: wedergeboortebad : Titus 3⁵/HC 26.71 – stap je eruit.
Om voortaan schoon te blijven!
Je moet wel als een hond zijn die z'n eigen braaksel opeet
of als een gewassen varken die niet weet hoe snel die zich weer vies moet maken in de modder
als je je als gedoopte heen en weer wentelt in vieze zondentroep: 2 Pt. 2²².
Niet doen dus, zegt ons de doop.
Houd je schoon, heilig.
Sterf hoe langer hoe meer af aan je zonden.
Leef in ontzag voor God als de Heilige, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, heilig en zuiver,
onberispelijk, om door een ringetje te halen.
Een vieze gedoopte is een innerlijke tegenstrijdigheid.

kern: doop: gebed: 1 Pt. 3^{20b-22} (+ kontekst v.a. 13)

We hoorden al:

Het bloed van Christus reinigt geweten van daden die tot de dood leiden: Hbr. 9¹⁴ 1 Jh. 1⁷.

Petrus noemt de doop een vraag om een goed geweten.

Hij noemt die zo in verband met het lijden als gedoopte christen.

De doop doet je dan bidden om Christus als Heer te blijven erkennen en Hem zo te eren met heel je hart.

Om je te willen verantwoorden, zachtmoedig, respectvol, met een zuiver geweten, in navolging van Christus.

In navolging van Noach.

'Waar ben jij nou in hemelsnaam mee bezig?' vroeg men hem.

Ze verklaarden hem voor gek.

Noach verantwoordde zich zachtmoedig.

Hij bleef te midden van allemaal ongelovigen met een goed geweten aan de ark timmeren.

Daar overspoelde het zondvloedwater alles en iedereen.

Er was geen redden aan.

Alleen voor Noach's gezin.

Ons doopwater is het tegenovergestelde beeld van het zondvloedwater.

Niet vernietigend, maar reddend.

De doop leert ons bidden:

'Heer, geef mij in mijn omstandigheden een goed geweten naar ongelovigen;

moed en wijsheid om op een goede manier te laten zien waar ik als christen voor sta;

moed en kracht om tegen de stroom van goddeloosheid in te gaan en desnoods een prijs hiervoor te betalen.'

Om niemand minder dan Christus zal God onze doop als zo'n gebed verhoren.

Christus is opgestaan en regeert over alles en allen: ^{21v}.

De kracht die hieruit blijkt geeft de doop als gebed vleugels!

Laat de doop ons dagelijks inspireren zó te bidden.

Dan werken we net als Noach mee aan ons behoud.

appèl

Tot zo ver de symbolische tekentaal van de doop.

Elke beeldspraak belicht die op eigen manier.

Laat die tot u doordringen en inspireren uw doop goed te gebruiken.

Om God te eren en u rijk te weten met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

v/g
ps. 92:1,2
TW: kindversie
GK gz. 23
gebed

preek: *-intro/belofte*
-L: Ro. 6²⁻⁵
-kern: doop: dood en graf

-L: Flp. 3⁵⁻¹¹
-kern: doop: ontgroening

-L: Ro. 6¹²⁻²³
-kern: doop: dienst

-L: Ef. 5²⁵⁻²⁷
-kern: doop: douche/bad

-L: 1 Pt. 3^{20b-22}
-kern: doop: gebed

Opwekking 315 (1x), of: ps. 100:2,4
gebed: GK gz. 131:4,5,9
collecte
GK gz. 139:3
zegen

Niets uit dit document mag gepubliceerd, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de predikant ds. L.S.K. Hoogendoorn. Ter voorbereiding van en openbaarmaking in de zondagse eredienst, en of ter voorbereiding van Bijbelstudie-[bijeenkomsten] is geen toestemming nodig, wel wil de predikant daarvan in kennis gesteld worden.

lsk.hoogendoorn@solcon.nl