

Thema:	Haal Gods NAAM niet naar beneden!
Tekst:	Zondag 36 & 37
Lezen:	Micha 6: 1-8, 1 Korintiërs 8: 4-6, 1 Johannes 4: 1-6
Gehouden te: Door:	Uithuizermeeden op 20 januari 2013 (09.30 uur) L.S.K. Hoogendoorn

votum en groet
GK gez. 165
wetslezing
ps. 145:5
gebed

1^e preekdeel (vóór Schriftlezing!)
tijdens 1^e preekdeel lezen: Micha 6:1-8 (wordt aangekondigd)
ps. 101:1-3

2^e preekdeel (vóór Schriftlezing!)
tijdens 2^e preekdeel lezen: 1 Korintiërs 8:4-6 (wordt aangekondigd)
GK gez. 141:3

3^e preekdeel (vóór Schriftlezing)
tijdens 3^e preekdeel lezen: 1 Johannes 4:1-6 (wordt aangekondigd)
GK gez. 177:2 (blz. 695) (amenlied)

gebed
kollekte
GK gez. 139:3,6
zegen

Til de naam van de HEER, uw God, niet omhoog naar bedrog!
Zo begint, letterlijk vertaald, de tekst van het 3^e gebod.
Wat betekent dat: Gods naam omhoog tillen?
Zoveel als: verbinden met.

Waar kom je in de HS bedrog tegen?
In rechtspraak en godsdienst.
Wij spreken dan niet van *omhoog tillen*, maar van *naar beneden halen*..

Thema: HAAL GODS NAAM NIET NAAR BENEDEN!

1 HAAL GODS NAAM NIET NAAR BENEDEN!: naar onrecht

In de Bijbel komen we veel onrecht tegen.
Bv. ttv Micha onder de koningen Jotam en Achaz, 8^e-7^e eeuw voor Christus.

We lezen Micha 6¹⁻⁸.

De Heer voert een rechtszaak tegen zijn volk.
Hij roept bergen en heuvels op als getuigen.
Zij vertegenwoordigen vastheid en staan symbool voor onwrikbaar fundament onder recht.

Hoe luidt Israëls de beschuldiging?
God maakt het ons moeilijk.
Jeruzalem en Juda worden bedreigd.
Waar blijft God, waar blijft zijn heil?

Hoe luidt Gods aanklacht?
Gods volk heeft zijn God vergeten.
Hoe is het mogelijk...
God heeft zijn naam *Jahwe: HEER* waargemaakt: De HEER redt.
Hij heeft zijn volk bevrijd uit Egypte olv Mozes, Aäron en Mirjam.
Hij heeft de dodelijke vervloekingen van Bileam, ingehuurd door Balak, afgeslagen.
Dankzij deze bevrijding is men tot in Micha's dagen volk van God.
Grootgrondbezitters, machthebbers, rechters, priesters en profeten:
ze zijn allemaal met hetzelfde vuile sop van onrecht overgoten: 2^{1vv} 3^{1vv 9vv} 6^{10vv} 7^{2vv}.
Hiermee halen ze Gods naam naar beneden.
Zij maken zich de vrijheid onwaardig.

Juda en Jeruzalem schamen zich.
Ze willen de HEER gunstig stemmen met offers.
Zelfs met kinderooffers...

Nu gaf de HEER schuld-, zoen- en vredeoffers.
Maar eerder stelt Hij prijs op gehoorzaamheid: 1 Sm. 15²².
Op recht: naar Gods gebod ten gunste van wie de vrede bemint en in Gods gunst staan: 2^{8vv} enz.
Geen diefstal, geen echtbreuk, geen kindermisbruik, geen chantage en afpersing,
geen bloedvergieten, geen bedrog in handel of met leugens, geen onrecht.
Alles en iedereen in waarde laten, uit liefde voor God en de naaste.
De HEER stelt prijs op trouw in woord én daad: *betrachten*: doen!
Wees iemand op wie de ander blindelings áán kan.
De HEER stelt er prijs op dat je wordt als een kind: klein, afhankelijk, zonder dubbele agenda.
Dit is goed, en dit alléén!

Juda en Jeruzalem wéten het ook wel.
De HEER heeft zijn naam en zijn gebod bekend gemaakt.
Hij hééft bevrijd.
Je kunt wel ménen: De HEER is in ons midden!, 3¹¹.
Maar als je woorden en daden ertegen vloeken, zal je ervaren dat God afstand van je neemt.
Onze God is een God van recht.
Jakobus vertaalt Micha 6⁸, Jk. 1²⁷:
*Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst:
weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk leven.*
Zuivere godsdienst betreft niet alleen de leer.
Die kende Israël heel goed, en wij ook.
Maar niet minder het léven.
Laat God uw leven zien, en Hij weet welke leer u aanhangt!
Ons leven is de proef op de som hoe wij God en zijn naam eren, of niet...

HC 36.99 prent het ons in:
alleen met ontzag en eerbied gebruiken, naar waarheid belijden en aanroepen,
in al onze woorden en werken prijzen.
Het gaat volgens HC 37.101 om trouw en waarheid kracht bij te zetten
en hiermee God eren en onze naaste nuttig zijn.

Hebt u een geschil met iemand?
Los het intern op, zegt Paulus in 1 Kor. 6.

Niet met behulp van buiten af.
Lijd liever onrecht dan het onderste uit de kan te willen halen.
Verzoen u met uw naaste vóórdát u uw gave aan God geeft,
als u weet dat uw br./zr. iets tegen u heeft: Mt. 5^{23vv}.

1 Pt. 2^{21vv}:

*Treed dus in de voetsporen van Hem [Jezus]
die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam.
Hij werd gehoond en hoonde zelf niet,
Hij leed en dreigde niet,
Hij liet het oordeel over aan Hem die rechtvaardig oordeelt.
[Hij leed] opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven.*

Haal Gods naam niet naar beneden: naar onrecht!
Dát is pas zin- en doelloos vloeken!

We zingen psalm 101:1-3

2 HAAL GODS NAAM NIET NAAR BENEDEN!: naar afgoderij

Wat is afgoderij?

Je troost: houvast buiten God zoeken.

In geld, seks, succes, macht, je m/v/k.

In horoscopen, tarotkaarten, geluksgetal, het occulte, enz.

Afgoderij is ipv God of naast God iets/iemand achter de hand houden voor het geval dat...

Terwijl Gods naam met je doop op je is gelegd!

Als een schild dat je dekt, je leven lang, in goed en kwaad.

Veelbelovend:

-de Vader die van je houdt, voor je zorgt, je beschermt, je doel doet bereiken: het eeuwige leven

-de Zoon: Hij heeft je bevrijd van zonde, schuld, dood, vloek en eeuwige ondergang

-de Geest: Hij geeft je geloof(sgroei), maakt en houdt je nieuw en wijdt je aan je Schepper!

Wie of wat heb je nog méér nodig dan déze God met déze namen!?

We lezen 1 Kor. 8⁴⁻⁶

Velen vinden geloven in een onzichtbare God ongeloofwaardig..

Toch fabriceren zij hun eigen namaakgoden, zoals zo-even genoemd.

Geen mens kan zonder houvast.

De mens is ongeneeslijk godsdienstig.¹

Hij zoekt troost in wetenschap, techniek, kunst, enz.

Het wemelt in Paulus' dagen van heren en goden.

In Rome staat nog het Pantheon: een tempel gewijd aan alle goden,

nu een basiliek gewijd aan Maria en de martelaren.²

Is offervlees, gewijd aan een afgod, besmet?

Of kun je als christen er rustig van eten?

In dit kader spreekt Paulus over God en de afgoden.

Deze laatsten bestaan niet werkelijk.

Alleen voor het besef van de heiden.

Zij dienen *zogenaamde* goden: goden die in het echt geen goden zijn.

Paulus varieert de belijdenis uit Dt. 6⁴:

Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige!

Hiermee onderscheidt Israël zich van alle andere godsdiensten met hun veelgodendom.

Deze ene God maakt Zich bekend en waar als Vader:

-Vader van Israël: Dt. 32⁶ Js. 63¹⁶ o.a.

-Vader van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde: Ef. 3¹⁵

¹ Dorothee Sölle.

² [http://nl.wikipedia.org/wiki/Pantheon_\(Rome\)](http://nl.wikipedia.org/wiki/Pantheon_(Rome)).

-Vader van ons, die Hem aanroepen als *Onze Vader in de hemel*.

Wij danken ons bestaan aan Hem alleen.
Wij vinden de zin van ons bestaan in Hem alleen.

Wat voor Joden een aanstoot is, voor heidenen en moslims een dwaasheid/ergernis,
is voor ons een onopgeefbare belijdenis:
Jezus Christus is Heer.
Wonderlijk: een groot geheimenis: één God, twee Personen, met de Heilige Geest drie!
Jezus Christus is onze Heer.
Door Hem heeft de Vader alles en ons gemaakt
Door Hem leven wij.

Afgoden?
Welke afgoden?
Wie is zó machtig, trouw, liefdevol, genadig en barmhartig als deze ene God?
Waarom zou Hij tekort schieten naar ons toe?
Wie verbindt Zich zó nauw aan ons, haalt ons uit het diepste ongeluk en tilt ons op tot het hoogste
geluk?
Wie is een Heer als Jezus de Christus?

Ruim alle afgoden op uit uw hart, die afgodenfabriek.
Waag het met de drie-ene God van uw doop en belijdenis.
Gegarandeerd dat u met Hem goed terecht komt!
Met Hem alleen en helemaal!
Haal Gods naam niet naar beneden, verlaag die niet tot afgoderij.
Dát is pas zin- en doelloos vloeken!

We zingen GK qz. 141:3

3 HAAL GODS NAAM NIET NAAR BENEDEN!: naar valse profetie

De profeet zegt: 'Zo zegt de HEER'.
Hij spreekt in naam van de HEER.
Dat geeft zijn woord gezag.
Daarom vraagt het gehoorzaamheid: bekering, hoop bv.

Ook de valse profeet zegt zonder blikken of blozen: 'Zo spreekt de HEER!'

We lezen 1 Jh. 4¹⁻⁶

Wie is Jezus Christus?
De één zegt: Hij is Gods Zoon, maar is geen mens geworden.
Voor velen toen en nu, moslims bv., een vloek: God die mens wordt...
Nep-profeten, geïnspireerd door valse: duivelse geesten, ontkennen Jezus als mens.
Daarom heten ze antichrist.
Die komt niet pas straks.
Die kwam al snel na Christus' hemelvaart.

Valse profeten, *selfmade apostelen*, schijnapostelen, antichristenen:
ze schreeuwen om uw aandacht, gehoor en geloof.
Ze gaan niet altijd openlijk en frontaal in de aanval tegen Gods Woord.
Met een grote schijn van vroomheid en hoge mate van betrouwbaarheid kunnen ze je weglokken
bij God en Christus vandaan, bij het evangelie en de genade vandaan
en je laten beheersen door een andere Geest dan de Heilige Geest.
Zij vloeken: halen Gods naam naar beneden met leugens.

Tegenover de onreine geest staat de Geest van God,
tegenover de valse profeet de geest van wie Jezus Christus naar waarheid belijdt:
Hij is als mens gekomen.
Geen godslasterlijke bewering, maar een godswonder!

Met uw belijdenis: Jezus Christus is als mens gekomen, blijkt dat Gód in u is,
Hij die machtiger is dan de leugengeesten en –profeten in de antichristelijke wereld: 4^v.

Onderzoek de Schriften.

Bid om fijngevoeligheid.

Dan kunt u onderscheiden tussen waarheid en leugen.

U onderzoekt: wie zegt wat, u onderschept de leugenprofetie en ontvangt de goede belijdenis omtrent uw Verlosser.

U houdt u doof voor het zin- en doelloos vloeken van het leugenwoord.

God heeft zijn zegenrijke naam gespeld in die naam die als enige op aarde ons redding biedt:

Jezus: God redt: Hd. 4¹².

Er is geen redden aan voor wie déze naam naar beneden haalt...

Er is volkomen redding voor u die déze naam omhoog tilt tot waar God die verheven heeft:

boven elke naam: Flp. 2⁹!

Amenlied: we zingen GK gez. 177:2 (blz. 695)

Niets uit dit document mag gepubliceerd, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de predikant ds. L.S.K. Hoogendoorn. Ter voorbereiding van, en openbaarmaking in de zondagse eredienst, en of ter voorbereiding van Bijbelstudie-[bijeenkomsten] is geen toestemming nodig, wel wil de predikant daarvan in kennis gesteld worden.

lsk.hoogendoorn@solcon.nl