

Thema:	Jezus leert ons bidden
Tekst:	Zondag 46
Lezen:	Psalm 115
Gehouden te: Door:	Uithuizermeeden op 23 juni 2013 (14.30 uur) L.S.K. Hoogendoorn

v/g
ps. 25:6,7
inleiding gebed: GK gz. 37:1
gebed
L Ps. 115
ps. 135:8,12
T HC 46
GK gz. 160
credo: TA
ps. 33:6,8
gebed: voorbeden
kollekte
GK gz. 174
zegen

Afgelopen week belde ik bij iemand aan.
Ik vroeg: 'Heb je een kop koffie voor een toevallige voorbijganger?'
Ik vond het wel een beetje brutaal van mijzelf, maar ik kreeg wél koffie!
Ik wist dat ik zoiets ook wel kon maken bij die persoon.

Zou u zomaar aanbellen bij Noordeinde 68 in Den Haag?
Of aan 's Gravenhaagse B 10?
Daar staan hekken en marechaussees op wacht.
Koning Willem-Alexander werkt op Noordeinde 64
en gaat wonen aan 's Gravenhaagse B 10.
Hij mengt zich gemakkelijk onder het volk.
Hij is geen protocolfetisjist zei hij in het interview vlak voor zijn inhuldiging.
Je hoeft geen *Majesteit* te zeggen.
Toch: al heeft hij een adres, bij hem bel je niet gewoon en onaangekondigd aan voor koffie.
Als je hem iets wilt vragen, moet je je verzoek misschien wel in meervoud doen.
En áls hij je al antwoord geeft, doet hij dat niet zelf, maar zijn secretaris.
De koning: dichtbij, en toch afstand.

Hoe dichtbij of ver weg is God?
Christus leert ons bidden.
Hij begint zijn gebedsonderwijs bij het begin: de aanhef.
Die zet de toon van het gebed.
Al mag je van de koning je brief beginnen met: *Dag Willem-Alexander*,
ik zou er boven zetten: *Zijne Majesteit*.

Christus leert: *Onze Vader in de hemel*.
Wanneer we dagelijks het *Onze Vader* bidden, kunnen dit gebed en deze aanspraak
ons niets meer zeggen.

Of deze aanspraak wekt tegenspraak:

-*Onze Vader.*

Je zult geen vader hebben, geen liefdevolle vader...
Hoe kun je God dan je *Vader* noemen?

-En dat nog wel met *kinderlijk ontzag en vertrouwen*...?

Lijkt ons gebed vaak niet meer op een kansspel, een bingo, tussen hoop en wanhoop?
Mijn ontzag kan ontaarden in angst voor die grote heilige God.
Mijn vertrouwen kan omslaan in wantrouwen: doet Hij écht wat ik bid?

-En hoe zit dat met het *waar geloof*?

Is mijn geloof waar?
Bedrieg ik mijzelf en God niet met onecht geloof, klein geloof?

-*In de hemel.*

Grotere afstand is niet denkbaar.
Hoe bereikt mijn gebed God ooit helemaal daar boven?
Is er een God die hoort?

-*Niet aards denken van Gods hemelse majesteit.*

Maar hoe kan ik boven mijn aards denken en verwachten uitstijgen?
Nagelt deze zwaartekracht mijn bidden niet vast aan de grond?

Kent u deze tegenstemmen in uw gebedsomingang met God?

Zij zijn beproevingen die ons bidden kunnen belemmeren.

Christus zegt: *Mijn Vader.*

Christus is bij zijn Vader in de hemel.

Hij is Gods eigen eeuwige Zoon..

Maar Hij leert: ook u/jij/ik mag zó je gebed beginnen: *Onze Vader in de hemel.*

Niet om al aan het begin ons gebed tot God te blokkeren.

Integendeel: om ons als kleine mensjes vanaf onze lage aarde royaal toegang te geven tot
Hem die veel meer *Majesteit* is dan onze aardse koning en tegelijk veel toegankelijker.

Christus heeft ons *geboden* God als *Onze Vader* aan te spreken.

Dit gebod is evangelie: goed nieuws!

Dit gebod is de eerste pijler onder de brug die gebed heet en leidt van ons naar God.

Wij bidden niet vanuit onszelf omdat wij zulke voorbeeldige bidders zijn
met waar geloof en rotsvast vertrouwen uit onszelf.

Of omdat wij er altijd zin in hebben en er tijd voor uittrekken, integendeel...

God verhoort ons omdat wij bidden vanuit zijn gebod

Juist als Maarten Luther het razend druk had, maakte hij tijd voor gebed.

Zeg een visite af, zet tv en smartphone uit omdat u moet (!) bidden.

Wij bidden vanuit zijn belofte dat Hij verhoort: HC 45.117.

Dat is de 2^e pijler.

Niet omdat wij beloven: 'Als U mij verhoort, zal ik ...'

Hij belooft: Roep Mij aan en Ik zal antwoorden.

Er is een God die hoort.

Zijn gebod én belofte gelden zijn eer als Hoorder van uw gebed.

Hij heeft Zichzelf hierop vastgelegd.

Zijn gebod en belofte zijn de voornaamste pijlers onder de brug die gebed heet.

Nu krijgen ook andere pijlers hun draagkracht: ontzag en vertrouwen.

Ontzag, eerbied zoals ons als Gods kinderen past.

Deze eerbied is ons niet aangeboren.

Christus wekt die bij ons op.

Wat is dat: eerbied, ontzag?
Je kijkt tegen iemand op.
Het kleine kind tegen zijn vader, de onderdaan tegen zijn koning.
Met trots en bewondering.
Zo kijken we op tegen God: niemand zo groot, zo sterk, zo machtig als Hij!
Lees en zie hoe Hij alles heeft gemaakt en doet voortbestaan!
Waar is die God van de christenen?
Onze God is in de hemel, Hij doet wat Hem behaagt: Ps. 117^{2v}.
Afgoden: alles erop en eraan, en toch grote stumpers, ze kunnen niets...
Pas maar op: je wordt aan hen gelijk als je op hen vertrouwt: Ps. 117⁴⁻⁸.

Bidt u eerbiedig?
Is uw houding: gevouwen handen, gesloten ogen, misschien ook gebogen hoofd,
uiting van uw innerlijke houding tegenover uw hemelse Vader?
Weet u zich het kleine kind dat tegen Hem opkijkt: Vader weet alles, Vader kan alles?
En toch vertrouwensvol ahw zijn kleine knuistje in Vaders sterke allesomvattende hand legt?

Want dat is de andere pijler onder ons gebed die Christus aanbrengt: vertrouwen.
Vertrouwen dat bij ons hoort als Gods kinderen.
Eerbied is: God is duizelingwekkend hoog.
Vertrouwen is: God is duizelingwekkend dichtbij.
Eerbied en vertrouwen bij elkaar opgeteld is:
God als uw hemelse vader verwachten, liefhebben en dienen.

Wat is dat: vertrouwen?
Je overgeven, met huid en haar, met lichaam en ziel.
Je leeg wegschenken aan God om jezelf verrijkt terug te vinden.
Vertrouwen is: wagen én winnen met God.
Dat is *met waar geloof Hem vragen: HC 46.120.*

Durft u dat?
Om dit te durven, moet u weten hóe God Vader is.
Je zult geen vader hebben, geen liefdevolle vader...
Zelfs goede vaders noemt Jezus slecht: Mt. 7¹¹.
Slecht vanwege de zonde.

Aan wat voor vader denkt Jezus?
Zoals God Zich aan Israël bekend maakt:
liefdevol, genadig, geduldig, trouw en echt: Ex. 34⁶ e.a.p.
God die berouw heeft over het door Hemzelf toegezegde kwaad.
God wiens hart in Hem omdraait: Hosea 11⁸.
Aan een vader met wie Jezus Zichzelf vergelijkt, die van de verloren zoon: Lc. 15^{11v}.
Vader op de uitkijk: liever zijn zoon gisteren terug dan vandaag.
Vol medelijden, die zijn zoon tegemoet snelt, om de hals valt en kust.
Die hem geen verwijten maakt, geen eisen en voorwaarden stelt,
nederigheid (behandel mij als een van uw dagloners) beantwoordt met de hoogst mogelijke ontvangst.
Een blijde vader: een dood gewaande leeft, een verlorene is teruggevonden!
Feest!

Aan zó'n vader denkt Jezus.
Zó'n Vader is God in de hemel voor u/jou/mij.
Misschien onvoorstelbaar, als je geen of heel andere ervaringen hebt met je vader op aarde.
Meet je hemelse Vader niet aan hem af, maar aan Zichzelf en zijn eigen kwaliteiten.
eeuwig, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig en goed,
en een zeer overvloedige bron van al het goede: NGB 1.
Zelfs als Hij je straft doet Hij dat omdat Hij van je houdt en je als zijn kind wilt behouden:
Hbr. 12^{5v}.

Zó is God uw hemelse Vader.

Zó is Hij al uw eerbied en vertrouwen waard!

God is onze Schepper door zijn almacht.

Hij is onze Vader door zijn liefde.

In Christus heeft God ons zijn liefde bewezen.

Door Christus is God onze Vader geworden: HC 46.120.

Christus heeft verloren zonen en dochters gevonden, doden levend gemaakt en thuis gebracht.

Hiervoor heeft Hij Zichzelf laten verliezen door de Vader en laten doden.

Zijn weg naar beneden en boven baant onze gebedsweg naar Vaders huis en hart:
zijn God en onze God, zijn Vader en onze Vader.

De aanhef *Onze Vader in de hemel* is de kroon op Christus' werk van verzoening!¹

Heb je beltegoed?

Dat kan opraken.

Christus staat garant voor een gebedstegoed dat nooit opraakt!

God als Vader *in de hemel* is geen God in Verweggistan: onbereikbaar ver.

Wat wil *in de hemel* zeggen?

Hij schiet niet tekort.

Wij wel.

Je kunt menen alles en iedereen onder controle te hebben.

Totdat je iets overkomt waar je geen rekening mee hield en de wereld op z'n kop staat.

God spreekt en het is er.

Hij belooft en maakt waar.

Hem overkomt niet iets als uit het niets waardoor Hij gedwarsboomd wordt.

Zelfs onze val in zonde zette Hem niet schaakmat.

Toen wij zijn wereld op z'n kop zetten, begon Hij direct de goede balans te herstellen.

Alles wat wij nodig hebben, geeft Hij.

Eten, drinken, kleding, slaap, een dak boven ons hoofd, werk, inkomen, gezondheid,
vrede, vrijheid, veiligheid.

Kennis van Hem, omgang met Hem, zijn vrede, geloof, hoop en liefde.

En als het kwaad ons treft?

Dan geeft Hij Jobsgeloof:

Al het goede aanvaarden we van God, zouden we dan het kwade niet aanvaarden?: Job 2¹⁰;

En mochten wij net als hij toch opstandig worden:

Daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij...: Job. 42⁶.

God geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft Hij macht in overvloed: Js. 40²⁹.

Hij redt wie Hem vrezen in doodsgevaar, bij hongersnood zal Hij hun leven sparen: Ps. 33^{18v}.

Vader helpt.

Vader is als een beschermend schild.

Vader zegent: haalt het goede uit ons tevoorschijn, tot kinderen aan toe: Ps. 115.

Hij is niet zómaar een vader: Hij is *onze Vader in de heme!*

We staan nog maar aan het begin van ons gebed.

We hebben nog niets gevraagd.

Staande op de drempel zien wij Gods rijk voorziene schatkamers al open staan.

Vol verwachting gaan wij nu over de drempel.

We hoeven ons niet slechts te vergapen aan alle rijkdommen.

Onze hemelse Vader vult onze harten en handen:

kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst./Hij geeft het leven tot in eeuwigheid:

GK gz. 160:2.

De afstand tussen u/jou en God is slechts één gebed.

¹ C. Bijl, *Uit dankbaarheid leven*, 117.

Als je adresseert: Onze Vader in de hemel, beantwoordt God je knie-mail.²
Je hebt altijd bereik.

Niets uit dit document mag gepubliceerd, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de predikant ds. L.S.K. Hoogendoorn. Ter voorbereiding van, en openbaarmaking in de zondagse eredienst, en of ter voorbereiding van Bijbelstudie-[bijeenkomsten] is geen toestemming nodig, wel wil de predikant daarvan in kennis gesteld worden.

lsk.hoogendoorn@solcon.nl

² Laatste 2 zinnen: www.visjeposters.nl