

Thema:	Het koningsgebed
Tekst:	Zondag 48
Lezen:	Deuteronomium 2: 31-45
Gehouden te: Door:	Uithuizermeeden op 07 juli 2013 (14.30 uur) L.S.K. Hoogendoorn

v/g
ps. 93
gebed
L Dn. 2³¹⁻⁴⁵
ps. 2:1,4
kindmoment
Opwekking 354: Glorie aan God
T HC 48 (na elk punt zingen: zie onder)
LvK gz. 294:1,2,6 (amenlied na 4^e punt)
credo: gesproken
GK gz. 37:3,8
gebed: zie bijlage
kollekte
LvK gz. 288:4,8
zegen

Bent U degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?

vroeg Johannes de Doper teleurgesteld: Mt. 11³.

Met Jezus zou Gods rijk zich baan breken!

Veel en lang verwachten zou worden vervuld.

Niet dus...

Dat koninkrijk van U. Hoe kan Jezus de Messias zijn?,

zo vragen ds. A.F. Troost e.v.a. zich af.

Een vraag van ongeduld, in het uiterste geval van ongeloof.

Jezus zou Zich vergist hebben.

Hij stelde de komst van Gods rijk te vroeg.

Hoe zit het met úw/jouw ongeduldig wachten op Gods rijk?

Bent u ook teleurgesteld en gefrustreerd dat het nog niet lijkt te zijn gekomen?

HC 48.123:

Wie gelooft er nog in de Bijbel?

Gods Geest lijkt weggewaaid te zijn uit onze wereld.

Duistere machten stormen op ons aan: misleiding, corruptie, onderdrukking, geweld, ziekte, dood.

De kerk wordt vervolgd, vermindert in aantal, verliest aan geloof.

De volmaaktheid van Gods rijk lijkt verder weg te zijn dan ooit,

het rijk van de antichrist stoomt op.

Laat uw koninkrijk komen.

Je kunt dit gewoontegetrouw bidden zonder er verder bij na te denken.

Je kunt het met wantrouwen en scepsis bidden.

Laten we het met geloof en hoop bidden.

Hij die het ons aanleert is die Jezus, die Johannes' klein geloof en twijfel wist weg te nemen.
In Hem kwam Gods rijk op aarde.

Eenmaal hier gevestigd, blijft het komen en wordt het volkomen.

HET TWEEDE GEBED: HET KONINGSGEBED

1 de onderdaan 2 de kerk 3 de duivel 4 het rijk

1 HET TWEEDE GEBED: HET KONINGSGEBED: de onderdaan

Met onze val in zonde in Adam pleegden wij een staatsgreep tegen God.

Wij wilden ons eigen rijk.

In feite gingen we over naar het rijk van satan.

Het rijk van het kwaad en haat, van leugen en bedrog, van ieder voor zich en allen tegen allen.

In reactie zette God ons uit het paradijs.

Toch zette Hij direct na onze val een reddingsoperatie in gang.

Hij deed een belofte aan Adam en Eva.

Ons bondgenootschap met de duivel zou Hij in vijandschap veranderen.

Uiteindelijk zou satan verliezen.

God zou ons behouden in het beloofde nageslacht van de vrouw: in Jezus Christus.

Toen al voorzag God een steen van een berg losraken, zoals eeuwen later Nebukadnessar droomde.

Nog altijd zit die opstand in onze zondige genen.

Als het aan ons ligt komt er van Gods rijk niets terecht.

We maken er met z'n allen een puinhoop van.

Oorlog, opstanden, mensenhandel, uitbuiting, honger, milieu, crisis, enz.:

onze kennis en macht houden die niet tegen.

Al zouden we beter willen, we kunnen niet.

Al zouden we beter kunnen, we willen niet.

Je kunt gewoontegetroouw bidden zonder er verder bij na te denken:

Laat uw koninkrijk komen!

Je kunt het met wantrouwen en scepsis bidden.

Laten we het met geloof en hoop bidden.

Jezus troost ons met het 2^e gebed.

We zitten niet gevangen in een uitzichtsloze wereld.

Gods rijk begint niet in Washington of Moskou, niet in Straatsburg, Genève of New York.

Gods rijk begint bij u/jou/mij:

Regeer óns zo door uw Woord en Geest, dat wij ons steeds meer aan U onderwerpen.

Dit te bidden alleen al bewijst dat God in ons werkt.

Hij schept in ons een hart dat leeft in het licht.

Hij geeft ons een vaste geest, die diep van binnen zonder onzekerheid Hem blijft beminnen: ps. 51:5.

Het klein begin van de gehoorzaamheid van de geringste heiligste is al als een mosterdzaadje:

het kleinste van alle zaden, maar met een ongekennde kiem- en groeikracht.

Komen zál Gods rijk: te beginnen bij ons als Gods onderdanen!

ZINGEN: LvK gz. 473:5

2 HET TWEEDE GEBED: HET KONINGSGEBED: de kerk

Waarom bidden voor de kerk in het gebed: *Laat uw koninkrijk komen?*

De kerk is de profetes van Gods rijk.

Haar unieke boodschap is het evangelie van het koninkrijk.

Nederland heeft in allerlei andere landen een ambassade.

De kerk is de ambassadrice van Gods rijk.

De kerk komt op voor Gods koningsrechten overal ter wereld.

In de kerk vind je wat je in het koninkrijk van God zoekt:

verzoening, vergeving, vrede en leven.

De kerk ontvangt volmacht van God en Christus om te zeggen:
'Jij mag het koninkrijk van God binnengaan, jou sluiten we erbuiten.': Mt. 18^{15v}//HC 30.81/2.

Om dit alles is de kerk het eerste doelwit van Gods tegenstander: de duivel.
Hij ziet in haar zijn grootste tegenstander.
Hij probeert haar boodschap te vervalsen: vaak met succes...
Haar als ambassade te sluiten ten gunste van zijn rijk: vaak met succes...
Met zijn intriges haar schatten in hun tegendeel te verkeren:
onverzoendheid, onvrede, haat: vaak met succes...
Hij infiltreert in haar wolven in schapenvacht die Gods kinderen buitensluiten en vervolgen:
vaak met succes...

Je kunt gewoontegetrouw bidden zonder er verder bij na te denken:

Laat uw koninkrijk komen!

Je kunt het met wantrouwen en scepsis bidden.

Laten we het met geloof en hoop bidden.

Het is meer dan we vaak beseffen ons machtigste wapen en Gods grootse troef om zijn gelovigen en kerk staande te houden, meer: haar uit te breiden in aantal en geloof!

Komen zál Gods rijk: te beginnen bij Christus' kerk!

ZINGEN: GK gz. 119:3

3 HET TWEDE GEBED: HET KONINGSGEBED: de duivel

Achter alle macht die tegen U opstaat en alle boze plannen ... tegen [Gods] heilig Woord staat de werken van de duivel.

Duivel: Omkeerder.

Van goed maakt hij slecht, slecht: zonde noemt hij goed.

Maar wat kan de heilige God met zondaren beginnen?

Satan: tegenstander.

Deze opstandeling neemt veel engelen en mensen mee in zijn revolutie tegen God.

Moordenaar, aartsleugenaar: zijn moordwapen is de leugen.

Jullie zullen helemaal niet sterven, integendeel, jullie zullen als goden zijn...: Gn. 3^{4v}.

Eva en Adam tuinden erin en tuimelden in de dood: zij sterfelijk, en in hun kielzog wij.

Slang: zijn goede slimheid zette Satan om in slechte sluwheid: Gn. 3^{1v} Opb. 12⁹

Draak: een allesverslindend monster dat het gemunt heeft op het Kind van de vrouw: Opb. 12⁴.

Aanklager: Satan waagt het Gods kinderen aan te klagen bij God:
zondig, dus rijp voor de eeuwige ondergang: Opb. 12¹⁰.

Wij zijn geen partij voor de duivel.

Je kunt gewoontegetrouw bidden zonder er verder bij na te denken:

Laat uw koninkrijk komen!

Je kunt het met wantrouwen en scepsis bidden.

Laten we het met geloof en hoop bidden.

Jézus leert ons dit tweede gebed.

Hij weerstond satan tijdens zijn verzoeken in de woestijn: Mt. 4¹⁻¹¹ parr.

Hij ziet satan als een bliksem uit de hemel vallen: Lc. 10¹⁸.

Voor satan is dankzij Christus geen plaats meer in de hemel: Opb. 12⁸.

Jezus ontrooft deze wereldheerser die meer macht heeft dan Nebukadnessar en latere machthebbers: Jh. 12³¹.

Jezus is verschenen om de daden van de duivel teniet te doen: 1 Jh. 3⁸.

Hij haalt zijn bolwerk neer, slecht zijn muren,

breekt zijn beeld af van het gouden hoofd t/m zijn voeten en tenen van ijzer en leem.

Om déze Jezus bidden wij dit gebed met de moed van de hoop.
Komen zál Gods rijk: ten koste van het duivelsrijk!

ZINGEN: GK gz. 142:3

4 HET TWEEDE GEBED: HET KONINGSGEBED: het rijk

Over welke rijken ná hem Nebukadnessar droomt bestaat verschil van mening.
Het bronzen rijk beheerst de hele wereld van zijn tijd.
Het ijzeren rijk verbrijzelt, vermorzelt en verplettert.
Ook het verdeelde rijk: ijzer en leem, valt niet te onderschatten.
Gods kinderen zijn van elk rijk de dupe.
Daniël is banneling...
Elk rijk is antichristelijk.

Spotters vragen smalend:

'Waar blijft Hij nu? Hij beloofde toch te komen? Maar alles blijft bij het oude!': 2 Pt. 2^{3vv}.
Dit kan onze twijfel voeden, zoals bij JdD en A.F. Troost.
Heeft het wel zin dit 2^e gebed te bidden?
Verhoort God het wel?

Daar rolt een steen van een berg.
Niets bijzonders.
Niemand die er aandacht aan schenkt.
Stenen rollen.
Elke machthebber is te druk bezig met het vestigen en consolideren van zijn macht
dan dat hij op zo'n rollende steen let...
Spionnen kijken een heel andere kant uit.
Geen leger wordt in paraatheid gebracht, geen nieuws onderbroken,
geen luchtalarm gaat af.

Geen mensenhand: Gods hand laat de steen rollen.
Het verpulvert niet alleen de sokkel: de voeten, maar álle rijken die ze droegen
als kaf dat wegwaait bij het minste zuchtje wind.

Deze steen is het rijk van God.
Het komt niet voort uit welk aards rijk ook.
Het was er al vóór Nebukadnessar en vóór Nimrod.
Voor mensen onzichtbaar en ongrijpbaar.
Toch niet virtueel, maar werkelijk, concreet.
Het vervult eens heel de aarde en zal altijd blijven bestaan.

Dit rijk was al in aantocht na de zondeval.
Het kwam in Christus op aarde, toen de romeinse keizers de wereld beheersten.
Hij deed doven horen, stommen spreken, lammen lopen, doden leven.
Hij liet het goede nieuws horen.
Jezus zegt: Deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren:
nl. de eerste tekenen van de komst van Gods rijk: Mt. 24³²⁻³⁴.
Het Godsrijk werd bevestigd op aarde toen Christus plaats nam op de hemeltrouwen van zijn Vader.
Satan werd op aarde geworpen: beef!
En hoop: hij heeft een slag gewonnen, maar de oorlog verloren.

Satan, de beesten uit de aarde en de zee, de valse profeet, de koningen op aarde, de dood en het
dodenrijk: in een vervaarlijk bondgenootschap spannen zij zich allen tot het uiterste in de steen tegen
te houden.
Het lijkt te lukken...

Hoor: daar bidden zielen onder het altaar in de hemel en mensen op aarde:
Laat uw koninkrijk komen!
Hartstochtelijk, met toenemende intensiteit naarmate de tijden zwaarder worden.

Kijk, geloof en ontdek: daar komt de steen, onafwendbaar, onhoudbaar ondanks alle tegenstand.
Van de bouwsels van goud tot leem van satan en de zijnen blijft helemaal niets over.

De heiden Nebukadnessar, de grootste van de aarde, twijfelt geen moment aan de inhoud van zijn droom en aan de betrouwbaarheid van Daniëls uitleg.

Hoeveel reden te minder hebben wij hiertoe, die God kennen in Christus als Koning.
Hoeveel reden te meer hebben wij om te bidden: *Laat komen, Heer, uw rijk!*

Je kunt gewoontegetrouw bidden zonder er verder bij na te denken:
Laat uw koninkrijk komen!

Je kunt het met wantrouwen en scepsis bidden.

Laten we het met geloof en hoop bidden.

Niets zal de wereld zó ingrijpend veranderen als de kracht van deze enkele simpele woorden!¹

ZINGEN: LvK qz. 294:1,2,6 (amenlied)

Niets uit dit document mag gepubliceerd, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de predikant ds. L.S.K. Hoogendoorn. Ter voorbereiding van, en openbaarmaking in de zondagse eredienst, en of ter voorbereiding van Bijbelstudie-[bijeenkomsten] is geen toestemming nodig, wel wil de predikant daarvan in kennis gesteld worden.
lsk.hoogendoorn@solcon.nl

¹ C. Bijl, Uit dankbaarheid leven, 136.