

Thema:	Het brood gebed
Tekst:	Zondag 50
Lezen:	Numeri 20: 2-13
Gehouden te: Door:	Uithuizermeeden op 18 augustus 2013 (09.30 uur) L.S.K. Hoogendoorn

v/g
ps. 81:1,5
TW
ps. 81:6-8
gebed

-doopformulier 1
-kk. bij doopvont
-Opwekking 710 (piano: Marianne Bos)
-formulier: Opwekking aan de gemeente/Dankgebed

L Nu. 20²⁻¹³
ps. 106:15
T HC 50
ps. 114:4
gebed
kollekte
LvK gz. 434:3,4
zegen

feliciteren Jan Derk/Marianne

Het ontbreekt Hannah aan niets.

Drinken, slapen, schone luiers, liefde van haar papa en mamma,
liefde en trouw van haar hemelse Vader: Hannah heeft alles wat zij nodig heeft.
Nog vóórdat zij kan bidden: Geef mij vandaag wat ik nodig heb,
vóórdat zij voor zichzelf kan zorgen en zich ijverig moet inspannen,
verschaff de Here haar royaal wat zij nodig heeft.

Laat zij ons een levende les zijn hoe God ons broodgebed al vóór is!

De economieën en Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en zelfs die van België groeien.
De onze niet.
Wij zijn te zuinig en te somber, zo wordt ons gezegd.
De huizenmarkt is slecht en de banken in Europa kennen crisis.
Of hebt u al gehoor gegeven aan onze MP Rutte om dat nieuwe huis of die nieuwe auto te kopen?
Kunt en durft u te investeren in uw bedrijf?
Wij zijn nog altijd een welvarend land.
Woensdagmiddag jl. sprak ik in De Mieden een mevrouw die steeds hulpbehoevender wordt.
Zij was blij en dankbaar voor haar thuiszorg en andere hulp en hulpmiddelen en vergoedingen.
Maar het aantal werklozen is op recordhoogte en we kennen teveel voedselbanken.

Toen ik nog maar pas uw dominee was, noemde ik u in navolging van een toenmalig gemeentelid
een rijke boerengemeente.
Daar kreeg ik uit de kring van onze agrariërs kritiek op.

Terecht.

Wij kennen werkloze brs. en zrs., zij die van een uitkering of alleen AOW moeten zien rond te komen, die een minimumloon krijgen.

Wij kennen gezonden, maar ook zieken en gehandicapten, rijken, maar ook armen.

Nog steeds zijn onze diakenen niet overbodig.

Nog steeds past ons het 4^e gebed: het broodgebed.

God is niet alleen de God voor onze ziel.

Hij is ook de God voor ons lichaam.

Hij heeft Hannah's en ons lichaam schoon gegeven: LvK gz. 434:3.

Met ziel én lichaam zijn wij Christus' eigendom in leven en sterven: HC 1.1

Ons lichaam zal via de opstanding aan Christus' verheerlijkt lichaam gelijkvormig worden.

Er is geen enkele reden onze ziel hoger te waarderen dan ons lichaam.

Om de 4^e bede als een vreemde eend in de bijt van het OV te zien.

1 HET 4^E GEBED: HET BROODGEBED: God de enige levensbron

Israël maakt Mozes verwijten en via Mozes de HEER: 20³ 13.

Niet voor het eerst...: Ex. 15²⁴ 16² 17¹⁻⁷ Nu. 11^{1vw}; straks 21⁵ e.a.p.

De 2^e generatie staat zo ongeveer aan de grens van Kanaän.

De 1^e generatie is gestorven.

Die mocht het beloofde land niet binnengaan vanwege ongeloof aan Gods zorg.

Hoewel ze tijdens de hele woestijnreis van 40 jaren door God zijn onderhouden met manna, vlees en water.

Hun kleding en sandalen raakten niet versleten,

ze hadden geen brood, geen wijn of andere drank nodig.

Hiermee wilde de HEER zijn volk leren: Ik ben uw God: Dt. 29⁴, vgl. Dt. 8³⁻⁶.

De 1^e generatie heeft deze les niet ter harte genomen.

Hun kinderen zijn even hardleers.

Zal er na de uittocht uit Egypte een intocht in Kanaän volgen?

Maar zeg nu zelf: geen koren, geen vijgenbomen, geen wijnstokken, geen granaatappelbomen, geen drinkwater...

Wij klagen al steen en been als onze economie met slechts ruim 1% krimpt

en als ons begrotingstekort maar net boven de 3% uitkomt...

Elke dag maar weer dat flauwe manna: dat komt toch je neus uit?

Alleen maar water, nooit eens een glas frisse druivensap of een goede wijn...

Maw: kunnen wij ons Israëls gemopper voorstellen?

De majesteit van de HEER verschijnt: 20⁶.

Dat beloofde eerder niet veel goeds.

Dan kwam God zijn volk straffen: 20³.

Maar nu: neem je staf, roep Israël bijeen, beveel de rots, laat mensen en vee drinken: 20⁸.

Nu geen strafdreiging, maar almacht, liefde, goedheid en trouw.

Zó mag een nieuwe generatie op de drempel van het nieuwe land de HEER leren kennen: als de enige bron van leven.

Met het dringend beroep, ja: bevel om hun God zó te belijden.

God is de enige levensbron.

Hij is onze Vader, de almachtige, Schepper van hemel en aarde.

Hij schiep uit niets.

Geen vogel te bekennen: toch werd Israël bedolven onder de kwartels: Ex. 16¹³ Nu. 11^{31vw}.

Nergens water: uit een rots notabene: Ex. 17¹⁻⁷.

Geen kruimel brood: elke dag, behalve op sabbat, manna: Ex. 16¹³⁻³⁶.

God voorziet planmatig, onderhoudt, regeert.

Hij heeft de hele wereld in zijn hand.

Ook ons lichaam.

Hij voorziet ons van alles wat wij voor lichaam en ziel nodig hebben.

Zal Hij ons met Christus niet álles schenken?: Ro. 8³²

Hij was de geestelijke rots waaruit Israël dronk: 1 Kor. 10⁴.

Hieruit volgt wat Israël voor het lichaam nodig heeft.
Gods almacht en trouw staan garant voor ons levensonderhoud: HC 9.26.
Zijn hand is niet een verre vreemde onberekenbare hand.
Zijn hand is een vaderhand: HC 10.27.
Die schiet niet tekort, die reikt ver genoeg.
Wat Israël moest leren, is vandaag de dag de les voor ons:
geduld, dankbaarheid, vertrouwen: HC 10.28.

God is onze enige bron van leven.
Niet onze inzet, ons economisch inzicht, niet onze spaarzin/spaargeld en pensioen,
niet onze belegging en investering.
Niet de theorieën en praktijken van economen, banken, investeerders, fondsen enz.
Maar al te vaak blijken die gebarsten bronnen te zijn...

Christus leert ons met het 4^e gebed God te erkennen als onze enige levensbron.
Laten wij Hem zó eren en het zó bidden.
En Hij zal verhoren.

2 HET 4^E GEBED: HET BROODGEBED: zonder Gods zegen geen baat

Gods zegen maakt land, dier en mens vruchtbaar: Gn. 1²² 2⁸.
Tegen de verdrukking in groeit Israël als kool in Egypte: Ex. 1.
Gods zegen doet manna en kwartels regenen in de woestijn
en water tevoorschijn komen uit rotsen: Ex. 16¹³ Ex. 17¹⁻⁷ Nu. 11^{31w} Nu. 20¹¹.

Gods zegen geeft Hannah en ons allen leven.
Ontwikkeling, hopelijk tot haar grijze dagen of tot Christus' komst.
Ontplooiing van wie je bent, wat je wilt en kunt.
Gezondheid naar lichaam en geest.
Bij beperking door armoe, ziekte en handicap de nodige hulp en zorg.

Wij dienen zorg en ijverige inspanning te leveren.
De Schrift hekelt luiheid: Spr. 6⁹ e.a.p., Ef. 4²⁸ en onverantwoorde onbezorgdheid.
Zij prijst vlijtige ijver aan.
Dus leren, studeren, werken, uitgeven en sparen, investeren, beleggen, verzekeren!

Maar dit alles in geloof.
In afhankelijkheid van Gods zegen.

In een oudere cat.-methode staat het voorbeeld van een jongen die z'n best niet had gedaan
voor een proefwerk en toch een 9 haalde.
Vader blij, maar zei wel: 'Niet verdiend...!'
Zoonlief antwoordde: 'Tja, m'n brains, hè?'
Hij vertrouwde op zichzelf.
Hij had niet gewerkt, laat staan gebeden naar die hoge 9 toe.

Dan kan een goed resultaat toch je ware geluk in de weg staan.
Het stelt je schuldig stellen tegenover God als je Hem niet vraagt en dankt om zijn zegen.

Wij vouwen eerst onze handen: Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Daarna steken we die uit de mouwen,
blokken wij,
doen wij onze dagelijkse/wekelijkse boodschappen,
gaan we op sollicitatiegesprek,
kijken we rond op Marktplaats,
gaan we naar de voedselbank
en ontvangen we onze diaken.

Gods zegen doet ons ervaren:
God doet zijn vromen niet omkomen, zelfs niet in tijd van hongersnood: Ps. 33¹⁹.

3 HET 4^E GEBED: HET BROODGEBED: alleen God is ons vertrouwen waard

Israël vertrouwt Mozes en Aäron niet, en via hen de HEER niet.

Ze noemen zich wel: het volk van de HEER: 20⁴.

Ze zien Mozes en Aäron niet als tussenpersonen tussen God en hen, maar als dwarsliggers.

Ze menen dat het verbond hun recht geeft op overvloedig levensonderhoud

ipv als een verbond van alleen maar gunsten.

God wil het vertrouwen van zijn volk terugwinnen.

Mozes en Aäron roepen bijeen.

'Zullen wij voor u uit deze rots water laten stromen?': 20¹⁰.

Stromen water vloeien, mens en dier drinken allen: 20¹¹.

Maar het water heeft een vieze bijmaak gekregen, om zo te zeggen.

Het smaakt niet naar Gods zoetheid, maar naar Mozes' bitterheid.

God verwijt niet, Mozes wel: 'Luister, opstandig volk': 20¹⁰.

God slaat met de kromme stok van Mozes' boosheid de rechte slag van leven brengend water.

De HEER had echter niet de kracht van de slag bevolen, maar de macht van het Woord.

De mens, ook de mens Mozes, zal niet leven van water alleen, maar allereerst van het Woord dat voortvloeit uit Gods mond: Dt. 8³.

Eén keer spreken had hij gemoeten, niet twee keren slaan.

Niet verwijten, maar zonder meer geven, net als de HEER.

Kunt u Mozes begrijpen?

Veertig jaren heeft hij in de zandwoestijn voortgemodderd met Gods volk.

Hoe vaak zijn ze al niet tegen hem te hoop gelopen!?

Nu ook de 2^e generatie.

In het zicht van het beloofde land.

Houdt het dan nóóit op?'

Ze kunnen toch weten dat de HEER voorziet in wat zij voor hun lichaam nodig hebben?

Mozes, de zachtmoedigste mens van de toenmalige wereld: Nu. 12³,

werd keer op keer het bloed onder zijn nagels weg gehaald.

De slagen op de rotswand bedoelde Mozes als een pak slaag voor Israël.

Mozes gaat tussen de HEER en zijn volk instaan.

Hij geeft zijn harde drift voorrang op Gods zachtmoedig geduld.

Mozes en Aäron staan tegenover Israël.

Mozes en Aäron staan samen mét Israël tegenover de HEER.

Israël én Mozes en Aäron tonen te weinig vertrouwen op de HEER.

Dit gebrek aan vertrouwen zorgt voor te weinig ontzag voor Gods heiligheid.

Als leiders hadden ze Gods volk moeten voorgaan in dit vertrouwen:

'Israël, jullie God is niet voor één gat te vangen,

Hij is heel bijzonder als God van geduld, liefde en trouw.

Hij hoeft niet met wonder en geweld erop los te slaan.

Eén woord slechts, en de keiharde rots laat z'n water rijkelijk stromen.'

De HEER heiligt Zich:

in zijn liefdevol laven van zijn volk én in zijn straffend woord aan het adres van Mozes en Aäron.

Om allen toen en ons nu te leren:

alleen God is ons vertrouwen waard, zelfs als er nergens een druppel water lijkt te zijn.

Wij kunnen zorgen hebben.

Hoe kom ik rond?

Kan ik elke dag wel 3x eten?

Kan ik m'n kind een cadeautje geven op z'n verjaardag en het op school laten trakteren?

Moet ik m'n huis met verlies verkopen?

Krijg ik werk, houd ik m'n werk?

Enzenzenz.

Christus leert ons met vertrouwen bidden:

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

Om Hem, de geestelijke rots van Israël in Nu. 20, is God niet alleen onze Schepper, maar ook onze Vader.

Zo houdt Hij van ons en zorgt Hij voor ons.

Hij die ons van doopwater voorziet, zal ons ook van kraanwater voorzien, en brood.

Hij zal ons te eten geven van het levensgeboomte met elke maand nieuwe vruchten: Opb. 22².

Hij zal ons vrij te drinken geven van water dat leven geeft: Opb. 22¹⁷.

Hiermee zal Hij Zich aan ons heiligen, en wij zullen verzadigd zijn.

Nooit meer honger, nooit meer dorst, altijd overvloed.

Als eeuwige verhoring van het 4^e gebed: het broodgebed.

Niets uit dit document mag gepubliceerd, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de predikant ds. L.S.K. Hoogendoorn. Ter voorbereiding van, en openbaarmaking in de zondagse eredienst, en of ter voorbereiding van Bijbelstudie-[bijeenkomsten] is geen toestemming nodig, wel wil de predikant daarvan in kennis gesteld worden.

lsk.hoogendoorn@solcon.nl