

Thema:	Geloven: niet voor dummes (dwazen) maar voor smarties (wijzen)
Tekst:	Zondag 7
Lezen:	Ps. 14
Gehouden te: Door:	Uithuizermeeden op 01 november 2015 (09.30 uur) L.S.K. Hoogendoorn

v/g  
ps. 15:1  
TW  
ps. 15:2,3,4  
gebed  
L Ps. 14  
ps. 92:3,4  
T Ps. 14 icm HC 7  
GK gz. 163:2  
gebed  
collecte  
GK gz. 160  
zegen

### intro

#### Wil je niet langer geloven?

Voor jou een snelcursus: 'Hoe word ik ongelovig?'

Laat je bijbel dicht.

Bid niet meer.

Ga niet naar cave en kerk.

Zoek vriendschap en relatie met ongelovigen.

Maak overal tijd voor behalve voor God.

Maak je druk op social media, over je geld en tijdbesteding, je uiterlijk, werk, carrière, vakanties.

Zo verdwijnt je geloof als sneeuw voor de zon.

Dá's makkelijk, of niet dan?

Ik heb serieuze catechisanten gehad.

Ze spraken vol overtuiging hun *ja* uit toen ze belijdenis deden.

Toch keerden ze God de rug toe.

Wie van ons voelt de aandrang om zijn/haar geloof op een laag pitje te zetten?

Weet u wat voor ex-gelovigen en ongelovigen de voornaamste redenen zijn

om niet (meer) te geloven?

Dat zijn er 3.

#### Allereerst het lijden.

Als er een God is, hoe kan Hij dan zoveel leed toelaten?

Oorlog met onschuldige burgerslachtoffers, vluchtelingen, ziekte, handicap, teveel om op te noemen?

#### Vervolgens nare ervaringen met de kerk.

Die domme dominee die ipv mee te voelen en mee te huilen om het verlies van je kind tegen je zei: 'Wat God doet dat is welgedaan/' 't Is wijsheid wat Hij doet'.  
Tot deze nare ervaringen hoort ook het verwijt van schijnheiligheid.  
Zondag vroom, maandag sjoemelen met tijd en geld en materiaal.

**De 3<sup>e</sup> reden om niet (meer) te geloven: geloven is voor *dummies*, niet voor *smarties*.**

Niet: God sprak/gebood en het was/stond er, maar: big bang en het was/stond er.  
Natuurlijk kon Jezus niet over water lopen en uit de dood opstaan.

Wie van ons is vatbaar voor één of meer van deze top-3 redenen om niet (meer) te geloven?

### belofte

Wat mag u in deze preek verwachten?

Vanuit Ps. 14 en HC 7 het antwoord op de vraag: Wat is geloof en wat is ongeloof?

Dat God ons vertrouwen waard is omdat Hij betrouwbaar is.

Dat niet geloven moeilijker is dan geloven.

**kern: Geloven: niet voor *dummies* (dwazen, dommen), maar voor *smarties* (slimmerikken)**

### **kern 1: Ps. 14**

Over welke dwazen heeft David het in Ps. 14?

Over besneden Israëlieten, met wie God zijn verbond heeft gesloten.

Ze zijn gelovig opgevoed, weten van Gods schepping en van zijn bevrijding uit Egypte.

Toch heten ze ahw Nabal.

Nabal is het hebreeuwse woord voor dwaas.

Zo heet de 1<sup>e</sup> man van Abigaïl.

Over hem zegt zij tegen David: 'Nabal heet hij, een dwaas is hij.' (1 Sm. 25<sup>25</sup> NBG).

'Hij is een onbenul, zoals zijn naam al zegt.' (NBV).

Wat is de dwaasheid van deze *dunnies*?

Zij houden geen rekening met God en zijn gebod.

Als God inspectie houdt, is zijn rapport vernietigend.

Niet één wijze, geen enkele Godzoeker die vraagt naar Hem en 'Wat wilt U, Heer, dat ik doen zal?'.

Zonder uitzondering gaat iedereen met een grote boog om God heen en wijken zij af van zijn wegen.

Ze zijn corrupt, hun bedorvenheid stinkt, niemand doet goed.

Zij vormen één grote bende in het kwaad van de dwaasheid.

Het ontbreekt hen ten enenmale aan kennis.

Zij verklaren God niet dood.

Maar zij belijden: God doet geen goed en doet geen kwaad: Zefanja 1<sup>12</sup>.

Maw: God doet niets, blijft werkeloos, grijpt niet in, roept niet tot de orde en tot verantwoording.

Dus kunnen wij onze goddeloze gang gaan!

Zij zijn uit op eigen voordeel.

Dat dit nadelig is voor hun naaste, zal hen worst wezen.

Zij buiten hun zwakke volksgenoten uit:

de weduwe, de wees, de arme die zijn huis en vee en tenslotte zichzelf als slaaf moest verkopen.

Opeters zijn het, deze dwazen.

Even gemakkelijk als ze brood eten, eten ze ahw de huizen van de minima op.

Zij roepen de HEER niet aan.

Maw: zij dienen niet Hem, maar zichzelf.

Hun slachtoffers roepen wél de HEER aan.

Zij dienen God, doen naar zijn gebod en klagen hun nood aan de HEER.

De dwazen willen een stokje steken voor het Godsvertrouwen van hun slachtoffers.

De HEER hoort en ziet hun nood en grijpt in.

Hij draait de rollen om.  
Wie het laatst lacht, lacht het best, en dat zijn níet de dwazen.  
Een vaste burcht is God voor de zijnen, onneembaar en onkwetsbaar.

Geloven is niet voor dummies.  
Ongeloof is typisch iets voor dommen en dwazen.  
De atheïst van vandaag die Gods bestaan ontkent bestond in Davids tijd nog niet.  
Wel de atheïst die mensen onderdrukt en vervolgt.  
Die meent: 'God is blind en doof en stom en laat Zich niet gelden.'

Wat is óns godsbeeld?  
In hoe verre houden wij rekening met een God die wél hoort en ziet en spreekt en oordeelt?  
Wat zal God op zijn inspectieronde bij óns aantreffen?  
Wie dienen wij: Hem, onze behoeftige naaste of onszelf: 'Eigen volk eerst', 'Vol is voll!'?

Als Paulus o.a. Ps. 14 aanhaalt, breidt hij die uit tot alle mensen.  
Allen zijn in de macht van de zonde: besneden joden en gedoopte christenen.  
De hele wereld staat schuldig voor God.  
Alleen door Jezus Christus redt en rechtvaardigt God.  
Alleen in Hem gaat de dwaasheid van zonde over in wijsheid die behoudt.

#### Hiermee maken wij de overgang naar HC 7.

Geloven is niet voor dummies: dwazen die in de dwaasheid van ongelooft blijven hangen, maar voor smarties: wijzen die God kennen uit zijn Woord als hun Verlosser in Christus, dankzij de Geest.  
De Geest verlicht ons hart en verstand.  
Hij doet ons het evangelie van ons behoud als waarheid kennen, erkennen en toestemmen.  
Dat heeft Hij ons al beloofd bij onze doop.  
Zo zitten we hier nu bij elkaar en zo staan wij in het leven: als echte gelovigen.  
Als schakels in de lange keten van geloofsgetuigen, op de schouders van veel voorgeslachten met Abraham als onze geloofsvader en als doorgevers via opvoeding, onderwijs en vorming van dit kostbare geloof aan onze kinderen, klein- en achterkleinkinderen: HC 7.23.

God kent u uit liefde.  
Kent u Hem in liefde?  
God vertrouwt zijn kostbare beloften aan u toe.  
Toont u zich zijn vertrouwen waard?  
Geen rijker en geen blijer mens dan u als christenmens:  
Gered alleen uit genade, alleen door geloof, alleen door Christus.

#### alles goed en wel, maar...

-Als ik eerlijk ben, ben ik wat geloof betreft liever lui dan moe als het gaat om bijbellezen, bidden, naar de kerk en cave en vereniging gaan of om iets anders.

U/jou geldt de bijbelse oproepen:  
Bekeer je, word/wees wakker/waakzaam/nuchter.  
Keer terug tot je eerste liefde.  
Bedroef de Heilige Geest niet.

#### Wees niet als die 5 domme meisjes die geen olie genoeg hadden voor hun lampen: Mt. 25<sup>1-13</sup>.

De Bijbel heeft geen goed woord over voor zulke dwaasheid en voorspelt je ondergang.  
Kies nú wie je actief dienen zult.  
Dummie zijn is geen noodlot, maar je eigen keuze.  
Hiervoor ben jezelf verantwoordelijk en aansprakelijk richting God.  
Word een *smartie* en blij dat voortaan!

-Ik rijm Gods goedheid en liefde niet met al het lijden in mijn leven en daarbuiten.

Ik ook niet.

Ik snap dat mensen hierom God vaarwel zeggen.

Ik wil niet al te gauw klaar te staan met al te goedkope oplossingen

Laten we dan samen zwijgen: het beste waar Jobs vrienden mee begonnen.

En met onze aanvechtingen en waaroms naar Gods huis gaan

om Hem hier te ontmoeten in zijn betrouwbaar Woord

dat de ondergang van goddeloze dwazen voorzegt

en de redding van rechtvaardige gelovigen

die weten dat God alles weet, regeert en naar zijn doel leidt.

**-Mijn geloof knapt af op de huichelachtigheid van wie zeggen ook gelovig te zijn.**

Vooraf jullie, jongeren, hebben een antenne voor schijnheiligheid.

Laten we ons door hen en door het Woord kritisch bevragen.

Waarom maken we zoveel stampij om homofiele relaties en de vrouw in het ambt

en we steken er een dodelijke sigaret bij op, we verspillen gedachteloos energie

en consumeren klakkeloos onze kiloknallerkip?

**-Voor mij botsen geloof en wetenschap.**

Dan geef ik de voorkeur aan de wetenschap.

Die is *smart*.

Die moet nog veel bewijzen, zoals de evolutietheorie.

Bijbelse en kerkgeschiedenis hebben aan bewijs ook e.e.a. in huis, zoals de opstanding van Jezus.

Honderden mensen hebben Hem levend gezien na zijn kruisdood: 1 Kor. 15<sup>6</sup>, en ook de apostelen.

**-Ik geloof dat God bestaat.**

Maar waar is Hij in mijn leven?

Of: ik ervaar nog zoveel zonde in mijn leven.

Ben en doe ik wel goed en genoeg voor God?

Dit zijn geen vragen van jou als *dummie*, maar van jou als zoeker.

Tegen u/jou zeg ik:

Waag het je toe te vertrouwen aan de God van je doop en belijdenis.

Lees en herlees in je doopformulier de beloften van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Houd God eraan zijn beloften aan jou na te komen.

Maak onderscheid tussen je geloofsleven en je geloofsinhoud.

Je geloofsleven kan als een barometer van storm tot vast weer gaan en omgekeerd.

Je geloofsinhoud blijft onder dit alles onveranderd:

God je liefhebbende en zorgzame Vader, Jezus je Verlosser, de Geest je Vernieuwer.

Je kunt een val maken van een klimmuur of een berg.

Met het 'touw' van zijn trouw en van zijn Geest zekert de drie-ene God je.

Hij doet je volhouden totdat je het einddoel van je geloof hebt bereikt: je redding, 1 Pt. 1<sup>9</sup>.

**-Mijn vertrouwen is al vanaf mijn vroegste jeugd beschadigd, bv. door incest en echtscheiding.**

Afschuwelijk wat ouders e.a. een kind kunnen aandoen!

Helemaal als dat wordt goedgepraat met beroep op Gods liefde of op het 5<sup>e</sup> gebod:

eer je v/m.

Hoe moeilijk is het dan om God je vertrouwen te schenken.

Toch: probeer en leer het te wagen.

God is je volmaakte Vader met zuivere liefde en Jezus is puur en zuiver.

Lees in de Bijbel over beschadigde mensen die door God en Jezus liefdevol werden aanvaard.

**-Mijn (klein)kind(eren) gelooft/geloven niet meer.**

Een groot verdriet voor gelovige (groot)ouders.

Uw kinderen hebben misschien meer geleerd dan u,

maar zij verkiezen de dwaasheid van het ongeloof boven de wijsheid van het geloof.

Blijf in dit nu van Gods genadetijd pleiten op de trouw van God aan zijn eeuwig genadeverbond.  
Dat zijn blijvend beroep op hun hart niet tevergeefs zal zijn.

Er zijn meer verloren zonen en dochters thuisgekomen dan die ene uit Lc. 15.

Verwijt uzelf geen gebrek in uw geloofsopvoeding als u die naar eer en geweten gegeven hebt.

Uw kinderen weten heel goed waar u voor stond en staat.

Erken de eigen verantwoordelijkheid van uw kinderen voor hun keuze.

Preek niet, maar leef blijvend voor de wijsheid van het geloof.

### **oproep/belofte**

We lezen Psalm 14 nog eens goed door en spreken erover met elkaar.

Zo ook Romeinen 3 en 4, waarin Paulus Psalm 14 aanhaalt en Abraham als voorbeeld.

### **Verder lezen we HC 7 goed na en hierbij de teksten onder de antwoorden.**

We overwegen die voor onszelf en met elkaar en spreken erover door.

Mensen met vragen onder ons, maar ook iedereen leest DL 5.

God doet ons volhouden als *smartie*, ook al maak ik mezelf nog zo'n *dummie*

als David en Petrus toen zij zwaar zondigden.

Zeer bemoedigende lectuur voor twijfelaars!

### **Tenslotte**

Ik begon met een snelcursus ongeloof en stelde dat niet geloven gemakkelijker is dan geloven.

Niets is minder waar!

De mens is ongeneeslijk godsdienstig aangelegd door God die met ons verbonden wil zijn.

Niet geloven is heidens moeilijk!

Dan heb je veel vragen en aanvechtingen zonder het begin van een antwoord.

Veel ongelovigen zijn jaloers op ons als gelovigen, bv. in tijden van ziekte, dood en rouw.

Wij hebben bij alle zorg, moeite en verdriet troost: houvast.

Wij kunnen er mee naar God toe.

Wij kennen oorsprong, inhoud, doel en zin van ons bestaan.

Wij zijn meer dan een toevalsproduct: wij zijn door God geliefde schepselen en kinderen.

In de grootste smarten/blijven onze harten/in de Heer gerust,

Maar de Heer zal uitkomst geven,

Hoop op de Heer, gij vromen ... er zál verlossing komen:

deze en dergelijke regels zingen wij om ons geloof en vertrouwen te innen en te zekeren aan Gods trouw en liefde in Jezus Christus.

Wij ervaren de vrede die boven elk verstand uitgaat: vrede van en met God door Christus' bloed.

Tot in onze dood toe geldt: geborgen bij God voor de eeuwigheid.

Volg niet als een *dummie* welke ongeloofscursus ook.

Blijf in de leerschool van de Heilige Geest.

Hij leert je als een *smartie* de God van je doop en belijdenis kennen en vertrouwen als geen Ander!

Niets uit dit document mag gepubliceerd, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de predikant ds. L.S.K. Hoogendoorn. Ter voorbereiding van en openbaarmaking in de zondagse eredienst, en of ter voorbereiding van Bijbelstudie-[bijeenkomsten] is geen toestemming nodig, wel wil de predikant daarvan in kennis gesteld worden.

[lsk.hoogendoorn@solcon.nl](mailto:lsk.hoogendoorn@solcon.nl)