

Thema:	Machtige woorden, machtige daden! (viering Heilig Avondmaal)
Tekst:	Handelingen 1: 1-13
Lezen:	Lukas 1: 1-4 & 24: 44-53
Gehouden te: Door:	Uithuizermeeden op 14 april 2013 (09.30 uur) L.S.K. Hoogendoorn

L Lk. 1¹⁻⁴/24⁴⁴⁻⁵³

T Hd. 1¹⁻³

zo. 140413

09.30 HA

votum en groet
ps. 80:1,10
wetslezing
GK gez. 176a:13
gebed

lezen: Lukas 1:1-4 en Lukas 24:44-53
GK gez. 41: keervers/1/keervers na 3/4
tekst/preek: Handelingen 1:1-3
GK gez. 36:3

HA: formulier 4
geloofsbelijdenis: Nicea
tafellinnen afhalen: GK gez. 36:6
brood en wijn: orgelspel: ...
Dankzegging 1
GK gez. 36:9
Dankzegging 2

collecte
ps. 106:21,22
zegen

Ik weet niet of het nog zo is.
In de Elisabethbode stond een feuilleton.
Bovenaan stond: korte inhoud van het voorafgaande.
Onderaan: wordt vervolgd.
Zo spon je als lezer voort aan een eens begonnen draad,
en keek je met spanning uit naar wat komen zou.

Bovenaan Handelingen plaatst Lucas: korte inhoud van het voorafgaande.
Na vs. 4, en zeker na vs. 14, gaat hij verder.
Zijn eerste lezer, Theofilus, en ook wij krijgen een korte krachtige indruk van zijn eerste boek:
het evangelie.
Nu kunnen wij dit vervolg plaatsen.
Wij zien de samenhang tussen het evangelie en Handelingen.
En lezen met rooie oortjes in dit boek verder.
Hoe is het Jezus en zijn discipelen vergaan na hemelvaart?

We weten nu hoe Lucas zelf de inhoud van zijn evangelie omschrijft:

alles wat Jezus begon te doen en te leren t/m zijn hemelvaart.
Alles hoeven wij niet letterlijk te nemen.
Jezus heeft méér gedaan en geleerd dan Lucas in zijn evangelie noteert.
Wát hij ervan heeft opgeschreven, is een afgerond geheel.
Dit alles is gezien en gehoord door getuigen.
Het is overzichtelijk en betrouwbaar weergegeven.

Wat is dit alles?

Jezus' doop door Johannes de Doper.
Jezus' zalving met de Heilige Geest.
Hoe Jezus zijn discipelen bij Zich riep als getuigen van zijn doen en leren.
Zijn leren over het koninkrijk van de hemel.
De tekenen: de wonderen die Jezus als weldoener deed om te laten zien hoe gaaf Gods rijk is.
Hij vergaf zonden: de zonde exit, opdat mensen konden ingaan in het koninkrijk.
Hij stuurde zijn discipelen erop uit om te verkondigen, te genezen, duivels uit te drijven.
Hij ging vastberaden naar Jeruzalem om er te lijden tot het bitterste einde.: 1²² 10^{37vv}.

Zijn laatste Pesach.

'Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.'
'Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt.': Lc. 22^{19v}.

Machtige woorden, machtige daden!
Ongekend en ongehoord tot dan toe!
Met als glorieuze eind- en hoogtepunten tot dan toe: opstanding en hemelvaart.
Dit alles is nog maar het begin.
Waar zal het eindigen?

40 dagen zijn verlopen tussen Pasen en hemelvaart.
Alleen Lucas meldt deze tijdsduur.
Die heeft Jezus benut om er te zijn voor zijn discipelen.
Om Zich hen voor ogen te stellen, Zich aan hen te laten zien als levend en wel, opgestaan uit de dood.

In Jeruzalem en in Galilea: Mt. 28⁷ = Mc. 16⁷.
Niet aan de joden in het algemeen.
Niet aan de oudsten en het Sanhedrin in tempel of synagoge.
Niet aan de romeinen en Pontius Pilatus en Herodes.
In kleine kring.
De kiemcel van de heilige algemene christelijke kerk.
Vissers van vissen moeten vissers van mensen worden.
Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas enz. moeten verkondigen:
Hij is dood geweest en Hij leeft, geloof in deze Jezus van Nazaret.
Tegen ons zei Hij: '...voor jullie gegeven/uitgegoten.'
Het geldt allen die ons op ons woord geloven.

Jezus benut deze 40 dagen om zijn discipelen de laatste instructies te geven over Gods rijk.
Hij neemt verwarring en onbegrip weg.
Hij doet inzien dat zijn lijden, sterven en opstanding moesten gebeuren omdat het stond in het OT.
Mozes, psalmen en profeten voorzegen e.e.a.
Aan het begin van het begin van Jezus' optreden wordt de Heilige Geest genoemd.
Aan het eind van het begin opnieuw.
De Geest van wijsheid en inzicht, kracht en verstandig beleid, kennis en eerbied voor de HEER:
Js. 11².
Nu kunnen de discipelen als apostelen: uitgezonden van de HEER,
aan armen het goede nieuws brengen,
aan verslagen harten hoop bieden,
gevangenen hun vrijlating bekendmaken,
geketenden bevrijding,
treurende troosten...: Js. 61^{1vv}.

U/jij: verslagen om, gevangen/geketend in, treurend over uw/jouw zonden.
'Voor jullie gegeven/uitgegoten.'
Voor u/jou.
Om u/jou op te beuren, vrij te maken, te ontketenen, blij te maken!

Niets uit dit document mag gepubliceerd, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de predikant ds. L.S.K. Hoogendoorn. Ter voorbereiding van, en openbaarmaking in de zondagse eredienst, en of ter voorbereiding van Bijbelstudie-[bijeenkomsten] is geen toestemming nodig, wel wil de predikant daarvan in kennis gesteld worden.

lsk.hoogendoorn@solcon.nl