

Thema:	Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen...
Tekst:	Handelingen 2: 22-36
Lezen:	Handelingen 2: 22-36
Gehouden te: Door:	Uithuizermeeden op 29 mei 2016 (09.30 uur) L.S.K. Hoogendoorn

v/g

ps. 31:1,2,3

wetslezing

ps. 31:11,12,14

gebed

L (en T!) Hd. 22²²⁻³⁶

ps. 16:4,5

preek: Hd. 2²²⁻³⁶

GK gz. 101

gebed: GK gz. 112

collecte

E&R 236 Elk oog zal Hem zien als Hij komt; alternatief: GK gz. 109

zegen

Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen...

Wat bedoelt deze uitdrukking?

Iets zal nooit gebeuren.

Pinksteren is pas de 50^e Paasdag!

Met Pasen is onze Heer opgestaan uit dood en graf.

Met Pinksteren hoefde Hij niet opnieuw op te staan.

Hij was toen al tien dagen in de hemel.

Op Pinksteren werd de Heilige Geest uitgestort onder tekenen van wind en vuur en talen.

Toch kunnen we zeggen: Pasen en Pinksteren vallen op één dag.

Want waar preekt Petrus over op Pinksteren?

Over Pasen!

Hij haalt de profeet Joël aan en spreekt dan vanaf onze tekst.

Deze hervertel ik al omschrijvend.

22

Mannen en vrouwen, meisjes en jongens uit Uithuizermeeden e.o., hoort deze woorden!

Die gaan over Jezus de Nazoreeër.

Kan uit Nazaret iets goeds komen?

Velen meenden van niet.

Zij bespotten Jezus om zijn afkomst uit het hoge noorden en ergerden zich aan Hem.

Wat verbeeldt die timmerman (szoon) zich wel als Gods Zoon, de Messias?

Deze man is door God aangewezen.

Jezus kwam en trad niet op eigen initiatief op.

Gód deed door Hem in uw steden, dorpen en huizen krachten, wonderen en tekenen.

Blinden deed Hij zien, verlamden lopen, doven horen, doden ademen, melaatsen genas Hij,

armen verkondigde Hij het goede nieuws.¹

¹ Mt. 11⁵. Zie ook Lc. 4¹⁸⁻²².

U wéét het, u kunt het niet ontkennen, u stond er met uw neus boven op.

23

God had een vooropgezet plan met deze Jezus van Nazaret.
Hij schakelde u en anderen hierbij in.
Zijn eigen discipel Judas verried Hem.
U arresteerde en vonniste Hem.
De Romeinen, heidenen die de wet van onze God niet kennen,
liet u het vuile werk opknappen: zij sloegen Hem aan het kruis.
Maar ú was het die Hem hebt gedood!
Al schakelde God u in, u handelde in eigen verantwoordelijkheid en schuldig.
Deze spanning kan ik niet voor u oplossen.

24

U dacht: 'Ziezo, van Hem zijn wij af!
Misschien jammer van zijn krachten, wonderen en tekenen.
Maar een godslasteraar als Hij: 'Ik ben Gods Zoon' behoort niet te blijven leven.'

Juist Hém heeft God uit de dood doen opstaan.
Zoals weeën de komst van een baby aankondigen,
zo heeft God Hem ahw uit de dood geboren doen worden.
Het was nu eenmaal onmogelijk dat de dood Hem kon blijven overweldigen.

Hier onderbreek ik Petrus.
Ik wil op dit punt aangeven dat hij hier de kern van het evangelie benoemt, zoals Paulus zegt:
Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus – de gekruisigde,
meer nog, die is opgewekt...²
Petrus houdt het hier op de feiten.
Wij kennen de werkelijkheden achter deze feiten.
Jezus is gestorven om onze zonden en opgestaan om ons met Hem eeuwig te doen leven.

Brs. en zrs.: dit is de enige goed nieuws boodschap!
Geloof die, en u zult leven, ook wanneer u sterft.
En iedereen die leeft en in deze Jezus gelooft zal nooit sterven maar leven voor God.³
Deze troost gaf Jezus aan Martha en Maria na het overlijden van hun broer Lazarus
Deze troost geldt ook u/jou.
Weet u zich ermee aangesproken, laat die u raken!

We gaan nu weer luisteren naar Petrus.

25-28

Wilt u het bewijs van de opstanding van Jezus van Nazaret?
Hij had Zichzelf aan u kunnen vertonen.
Maar het geloof is voortaan uit het horen naar de verkondiging van Christus.⁴
Uit de overvloed aan bewijsteksten uit Psalmen, Profeten en Geschriften haal ik uit Psalm 16 aan.

God heeft David in leven gehouden.
David ziet God met open ogen die door de dood niet gesloten zijn.
God is zijn steun en toeverlaat, David wankelt niet ten dode.
Waar zijn hart vol van vreugde is, jubelt zijn tong.
Zoals een vogel veilig neerstrijkt en neerligt op zijn nest,
zo vleit David zijn lichaam in hoop op God, op redding.
God laat zijn leven niet verblijven in het dodenrijk.
Hij zal Hem die God is toegewijd niet tot stof doen vergaan.
Integendeel: God leert Hem de weg naar het leven en maakt Hem vol met vreugde!

Tot zo ver uit Psalm 16.

² 1 Kor. 2² Ro. 8³⁴.

³ Jh. 11^{25v}.

⁴ Ro. 10¹⁷.

29-31

Ja, hier hoort u van op!
Want met alle vrijmoedigheid zult u me toestaan u te zeggen:
'Aartsvader David is én gestorven én begraven!
Nog altijd kunnen wij zijn graf bezoeken.'

Wanneer heeft David Psalm 16 gedicht?
Toen God hem uit een bepaald gevaar had gered.
Maar deze redding was slechts tijdelijk.
Nu zijn zijn ogen wél gesloten, is hij wél in het graf gedaald, stof was hij en werd hij,
zijn hart en tong zijn van vreugde en jubel leeg, hoop koestert hij niet langer.
Maar...

David zei niet zómaar iets.
Hij spreekt als profeet op grond van toezeggingen van God en ziende in de toekomst.
Welke toezegging?
'Uw nakomeling, uw eigen vlees en bloed, zal Ik maken, doen verschijnen en laten optreden
als de Gezalfde en doen zetelen op uw troon.'⁵
Welke toekomst voorzag David?
De opstanding van de Messias.

Opnieuw onderbreek ik Petrus.

Jezus als levende onder ons: zou dát niet wat zijn?
God acht het beter dat Hij onder ons is door zijn Geest en Woord.
Door de Geest aangeblazen schreef David ware onvergankelijke woorden.
Laten wij ons erdoor overtuigen.
Zij zijn vol leven, vol van de Levende die dood geweest is en nooit meer sterft.

Afgelopen week zie ik:
Het Oude Testament gaat in het Nieuwe Testament open, het Nieuwe ligt in het Oude verborgen.
Laten we als de joden in Berea dagelijks de Schriften bestuderen om te zien of het inderdaad waar is
wat erin geschreven staat.
We zullen dan al in het OT Jezus lezen.
Laten we als de profeten proberen te achterhalen over welke goedheid en vriendelijkheid zij spraken,
over Christus' lijden en luister.
Wij zijn hun adres.
Gods werk ging door.
De Geest verlicht ons hart en verstand.
Zodoende hebben wij beter dan hen hun voorzeggingen door.
Laten wij die gelovig, dankbaar en blij aannemen.
Het zijn woorden van licht en leven.
Zij bieden ons hoop en houvast in leven en sterven en in alle wisselvalligheden tussen beide.
Hun troost is sterker dan de dood.
Klampt u zich hieraan vast, u hoeft niet te treuren als mensen zonder uitzicht op hoop en toekomst.

We laten Petrus weer aan het woord.

32

Niet David, déze Jezus heeft God doen opstaan.
Van Hem als de opgestane zijn wij allen getuigen, wij als zijn discipelen voorop.
Ooggetuigen: wij hebben hem vanaf Pasen gezien, levend en wel, 40 dagen lang.
Hij at en sprak met ons over Gods koninkrijk, de uitstorting van de Heilige Geest
en hoe wij de wereld moesten intrekken om te dopen en te leren.
Wat ik namens ons allen zeg over Jezus de Nazoreeër als gekruisigd en opgestaan
is waar en betrouwbaar, op profetieën en feiten gebaseerd.

⁵ 2 Sm. 7¹¹⁻¹⁶.

Dat geeft onze verkondiging klem, kracht en gewicht.
Ik verkondig het u met bevel van bekering en geloof.
Als getuigenis is het niet vrijblijvend.
Trekt u het zich aan!

Zoals dit toen Petrus' hoorders gold, geldt dit ook u/jou vandaag.

33

Met Jezus de Nazoreeër ging het excelsior: steeds hoger.
Gekruisigd, gestorven, begraven, opgestaan, aan Gods rechterhand verhoogd.
Op deze unieke plaats deelt Hij in Gods eer en heerschappij als loon op zijn verdienste.
Jezus kreeg naar Vaders belofte de beschikking over de Heilige Geest.
Wat u nu ziet en hoort is het uitgieten door Jezus van de Geest.
Wind, vuur en talen die Gods grote daden in Christus vertolken.
Hiervan bent ú getuigen.
U kunt het niet afdoen als dronkenmanspraak.
Neem het serieus!

34-35

Ook over Jezus' hemelvaart en zitten aan Gods rechterhand heeft David geprofeteerd in Psalm 16.
David is neergedaald in het graf.
Jezus is opgegaan naar de hemelen.
Lees ook op dit punt Psalm 16 als goddelijk waar Woord.
God zal Christus' overwinning compleet maken totdat Hij de laatste vijand vernederd heeft onder Jezus' voeten.
Dan is Jezus helemaal Heer.
Van koning David en vele anderen.

36

Dus:
heel Israëls huis, u, vrome joden van heinde en ver en te Jeruzalem, mannen [en vrouwen] van Israël, u moet weten: God heeft die Jezus die u hebt laten kruisigen, sterker: die u gekruisigd hebt, én Heer én Messias gemaakt.
Wonderlijk, onvoorstelbaar: een gekruisigde aan Gods rechterhand?
Maar dít is het betrouwbaar evangelie.
Weet het, stem het toe, geloof het!
Mooier kan ik het niet maken: het is mooier dan mooi.
Aannemelijker kan ik het niet verkondigen: het is heel uw aanneming waard.
Hoor, kies en leef.

Laat ook u zich aangesproken weten door Petrus' slotwoord en spreek uw amen erop uit:
ook voor mij is het de enige echte en betrouwbare verkondiging.
U weet het.
Roem in het kruis van Christus: Jezus, dood van mijn dood.
Prijs Hem in zijn hemelse glans en glorie: Jezus, leven van mijn leven.
Dan leeft en sterft u getroost.

Óf Pasen en Pinksteren ook op één dag vallen!
En daarom zal hierop volgen de dag dat graven van Gods kinderen voorgoed zullen open gaan.
God zal ook de laatste vijand: de dood, aan zijn Zoon onderwerpen.
De dood die zo wreed is, zo oppermachtig en onverzadigbaar lijkt.
Dan zal de Zoon Zich aan God onderwerpen.
En God zal over alles en allen regeren.
Onze rouw, verdriet, pijn van leegte en gemis en eenzaamheid worden eeuwig getroost met eeuwige vrede en vreugde.

Ik verzoek u te gaan staan.

De Here heeft in de afgelopen week 2 zusters bij ons weggenomen door de dood.
Maandag jl. zr. Maaïke Baar-Hamming, De Mieden, op de leeftijd van 94 jaar,
Donderdag zr. Remke Frouwke Moeken, Lange Drift 36, op de leeftijd van 73 jaar.
Beide zusters hebben elk op eigen wijze hun plaats ingenomen in hun gezin en in hun leef-
en werkomgeving.
Ook hebben zij bijgedragen aan de opbouw van de gemeente elders en hier.
Wij danken onze goede God hiervoor.
Beiden hebben ook zoals God het haar toebedeelde de neergang van leven en gezondheid
meegemaakt naar lichaam en geest.
Voor verder lijden heeft haar Schepper en Onderhouder haar gespaard.
Hiervoor zijn wij Hem naast hun dierbaren dankbaar.
Zij mogen rusten van haar werken, haar daden vergezellen haar in het eeuwige leven.
Laat haar leven én sterven een oproep aan ons zijn haar in geloof te volgen om zonder angst te
verschijnen voor God en onze Heer, die haar en onze Rechter en Redder is.

Zingen wij GK gez. 114:1,4 en 6.

Niets uit dit document mag gepubliceerd, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de predikant ds. L.S.K. Hoogendoorn. Ter voorbereiding van en openbaarmaking in de zondagse eredienst, en of ter voorbereiding van Bijbelstudie-[bijeenkomsten] is geen toestemming nodig, wel wil de predikant daarvan in kennis gesteld worden.
lsk.hoogendoorn@solcon.nl