

Thema:	Kajafas, profeet tegen wil en dank
Tekst:	Johannes 11: 47-52
Lezen:	Johannes 11: 45-54
Gehouden te: Door:	Uithuizermeeden op 13 maart 2016 (09.30 uur) L.S.K. Hoogendoorn

09.30 Uhm

14.30 Rsch

Uhm:

v/g

ps. 43:3,4,5

TW: versie aangepaste dienst

GK gz. 38:1,2

gebed

L Jh. 11<sup>45-54</sup>

ps. 141:6,8

T Jh. 11<sup>47-52</sup>

GK gz. 119:1,2

gebed

collecte

GK gz. 109:1,4

zegen

Rsch:

v/g

ps. 43:3,4,5

gebed

L Jh. 11<sup>45-54</sup>

ps. 141:6,8

T Jh. 11<sup>47-52</sup>

GK gz. 119:1,2

geloofsbelijdenis: gesproken dl – GK gz. 123:2-4 – gesproken dl.

gebed.

collecte

GK gz. 109:1,4

zegen

### **intro**

Met een kleine vis, een spiering, vang je een grote: een kabeljauw.

Bij schaken offer je een pion op om het spel te winnen.

Een politieman schiet een misdadiger neer om levens te redden.

Wat zeggen deze voorbeelden?

Uit verlies haal je winst.

Dit zegt Kajafas ook.

Alleen zegt hij hiermee meer en anders dan hij beseft.

### belofte

Onder de kop: Kajafas, profeet tegen wil en dank, volgen we de tekst in 3 blokken van 2 verzen.

### **Kajafas, profeet tegen wil en dank**

*kern 1: 11<sup>47-48</sup>: een radeloos Sanhedrin*

Daar zitten ze: de priesters, Farizeeën en de oudsten.

Ze zijn in het Sanhedrin de hoogste bestuurders en rechters.

Ze kijken elkaar somber en vertwijfeld aan.

Ze hebben een probleem: Jezus.

Al eerder hadden ze geprobeerd Hem gevangen te nemen.

Maar dat was niet gelukt omdat het arrestatieteam te zeer onder de indruk was van Jezus : 7<sup>32</sup> 45-52.

Die mens, noemen zij Hem minachtend.

Maar 'die mens' had wél de man die blind geboren was genezen: 9.  
'Die mens' had wél de dode Lazarus uit zijn graf levend doen opstaan: 11.  
'Wat doen wij? Wat stellen wij ertegen over? Hoe stoppen wij Jezus?  
Wij kunnen zijn vele tekenen: wonderen, niet ontkennen.  
Maar wij staan met lege handen, machteloos.  
Om wanhopig van te worden!  
Ga maar na: als we Hem laten geworden geloven steeds meer mensen in Hem als  
de Messias, de Christus, de Gezalfde van God.

(Vlak voordat Jezus Lazarus uit dood en graf had opgewekt had Hij de Vader gebeden:  
'...opdat ze zullen geloven dat U Mij gezonden hebt': 11<sup>42</sup>.  
De Vader verhoorde dit gebed: 11<sup>45</sup>.)

Het gevolg laat zich raden.

(De Romeinen lieten hun onderworpen volken behoorlijk vrij in hun  
bestuur, rechtspraak en godsdienst.)  
Maar als de massa Jezus koning wil maken is voor de Romein de grens bereikt.  
Die willen geen revolutie, geen zelf gekozen koning naast de keizer te Rome  
en naast een door hem aangestelde koning als Herodes en procurator als Pontius Pilatus.  
Ze zullen de tempel bezetten of erger en nemen onze leidende positie over het volk in.  
We moeten er niet aan dénken!  
Wat moeten we doen?'  
Crisis!  
Ze zitten met hun handen in het haar.

### **Kajafas, profeet tegen wil en dank**

*kern 2: 11<sup>49-50</sup> : de voorzitter spreekt*

'Stilte, en luister allemaal naar mij!'.  
Verschrikt houden ze op met praten en draaien zich om.  
Wie roept daar?  
Jozef, bijgenaamd Kajafas, één van de priesters.  
Hij is een schoonzoon van Annas, getrouwd met diens dochter.  
Deze is als hogepriester afgezet door procurator Gratus, de voorganger van Pilatus.  
Gratus heeft Kajafas hogepriester gemaakt.  
God had het ambt van hogepriester ingesteld voor het leven.  
De Romeinen hebben er een tijdelijke politieke functie van gemaakt.  
Maar de Joden beschouwen Annas nog steeds als dé hogepriester.  
Annas trekt op de achtergrond nog steeds aan de touwtjes.  
Maar Kajafas is de hogepriester in functie en als zodanig voorzitter van het Sanhedrin  
in het jaar van Jezus' dood, opstanding en hemelvaart, niet zómaar een jaar.

Het is stil, ze luisteren.  
'Jullie weten niets en begrijpen er niets van.'  
Het onbegrip is van hun gezichten af te lezen.  
'Denk nou toch eens even na!  
Weten jullie wat in ons belang is?  
Dat één mens sterft ten behoeve van het volk en dat niet heel het volk te gronde gaat.  
Zien jullie het al voor je?  
Bloedbaden, razzia's, deportaties van vrouwen, kinderen, mannen,  
en dat allemaal omdat we *die mens* geen strobreed in de weg leggen!?'  
Wat is passend: één weg of een heel volk weg?'

Kajafas heeft gesproken.  
Overtuigend kijkt hij de kring rond.  
Hij sprak meer als een sluwe diplomaat en politicus dan als een eerbiedwaardige hogepriester.  
Eigen macht en invloed van hem en zijn medebestuurders tellen voor hem meer  
dan het leven van Jezus.

Zijn woorden hangen zwaar in de lucht.  
Wat een gewaagde uitspraak!  
Jezus gevangen willen nemen was één ding.  
Maar Hem laten doden, hetzij via moord of via een schijnproces, dat is toch wel iets anders.  
Wenkbrauwen worden bedenkelijk gefronst.  
Maar vervolgens lichten ogen op.  
Tjonge: dit hadden ze ook zélf kunnen bedenken  
ipv werkeloos met de armen over elkaar blijven zitten: 'Wat doen we?'  
Hoe simpel wil je het hebben: één dode of allen weg?  
De vraag stellen is haar beantwoorden, de keus snel gemaakt: één voor allen!  
Hun eigenbelang gaat boven Jezus' leven.  
Kajafas' koel berekenende woorden verhitten hun haat tegen Jezus.  
Ze knikken hun voorzitter opgelucht en instemmend toe  
Die leven gaf aan Lazarus lijkt hiermee zijn eigen doodvonnis te hebben getekend.  
**Kajafas, profeet tegen wil en dank**

*kern 3: 11<sup>51v</sup>: God spreekt door de voorzitter*

Met Kajafas' kromme woorden slaat God een rechte slag.  
Wat een goddelijke ironie!  
Kajafas beseft niet hoe diep en ver zijn woorden gaan.  
Hij kijkt niet verder dan zijn neus lang is: zijn eigen voordeel en die van het Sanhedrin.  
God ziet verder en dieper: helemaal naar óns en naar ons voordeel.

God laat de hogepriester als profeet een goddelijk-waar woord spreken.  
zoals die blijken zal in dit belangwekkend hogepriesterlijk jaar van Jezus' dieptepunt (Goede Vrijdag)  
en hoogtepunt (hemelvaart).  
Tegen eigen berekening, wil en dank spreekt Kajafas de laatste profetie over Gods Gezalfde.

Als hogepriester had Kajafas het alleenrecht om op Grote Verzoendag het zoenoffer op te dragen  
voor zich en het volk.

Als profeet benoemt Kajafas Jezus als hoger priester dan hijzelf.  
Niet met dierenbloed, maar met zijn eigen heilig bloed zal Jezus het volmaakte zoenoffer zijn.  
Kajafas denkt dat Jezus als de ene voor allen blijvende rust en orde garandeert:  
politiek, bestuurlijk en godsdienstig.

Maar hiérvóór is Jezus' dood niet bedoeld.

*Voor het volk* betekent: om het volk bij God te verzoenen, in goede verhouding te brengen met Hem.  
Zoals de blindgeborene en de dode maar levend gemaakte Lazarus.

Nóg verder reikt Kajafas' profetie:  
om Gods kinderen, verstrooid over alle landen, bijeen te brengen.

Dat zijn wij: niet-Joden, van heidense afkomst.  
Eerder sprak Jezus van andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen: niet uit Israël.  
Ook die moet Ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren:  
dan zal er één kudde zijn, met één herder: 10<sup>16</sup>.  
Hij hoedt ons, wij luisteren naar zijn stem, wij zijn mee de schapen van zijn ene kudde  
waarvoor Hij zijn leven geeft.  
Het Sanhedrin komt bijeen met kwade bedoelingen.  
Christus brengt bijeen met goede bedoelingen.

Straks zal Jezus bidden:

Ik bid niet alleen voor hen: mijn leerlingen, maar voor allen die door hun verkondiging in Mij geloven.  
Laat hen allen één zijn, Vader: Jh. 17<sup>20v</sup>.  
Jezus bidt voor ons die geloven, dat wij een zijn met de Messias-belijvende Joden.  
God breekt het 'IJzeren Gordijn' tussen Joden en niet-Joden af.  
Hij maakt ons één door Christus' bloed en geeft vrede met Hem en met elkaar: Ef. 2<sup>13vv</sup>.

Gods verstrooide kinderen zijn wij:  
door Hem uitgekozen en geliefd, die Hij roept dmv het evangelie van de verzoening in Jezus' naam.

Wij horen dit en geloven dit dankzij de Geest die God in ons doet wonen.  
Uit ieder volk verkoren: in onze Heiland zijn wij één.  
God wil in Christus de wêreld redden: 3<sup>16</sup> 4<sup>42</sup> 6<sup>33 51</sup> 12<sup>47</sup>.  
Johannes op Patmos ziet in een visioen een onafzienbare en ontelbare menigte  
uit alle landen en volken, van elke stam en taal  
In het wit en met palmtakken in hun hand roepen zij luid voor de troon en voor het Lam:  
'De redding komt van onze God die op de troon zit en van het Lam!': Opb. 7<sup>9v</sup>.  
De dood van Hem die leven gaf aan die ene Lazarus blijkt leven te geven aan een hele wereld  
Nee: dit kan Kajafas uit zichzelf in de verste verte niet vermoed hebben.  
Profeet tegen wil en dank.  
Uit zijn koele berekening spreekt Gods warme liefde.  
Uit zijn sluwheid spreekt Gods wijsheid.  
Zijn kortstondig eigenbelang maakt God tot ons eeuwig belang.

Niets uit dit document mag gepubliceerd, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de predikant ds. L.S.K. Hoogendoorn. Ter voorbereiding van en openbaarmaking in de zondagse eredienst, en of ter voorbereiding van Bijbelstudie-[bijeenkomsten] is geen toestemming nodig, wel wil de predikant daarvan in kennis gesteld worden.  
[lsk.hoogendoorn@solcon.nl](mailto:lsk.hoogendoorn@solcon.nl)