

| | |
|-----------------------|--|
| Thema: | Jezus' gebedsemotie |
| Tekst: | Johannes 12: 27-28 |
| Lezen: | Johannes 12 |
| Gehouden te: Door: | Uithuizermeeden op 20 maart 2016 (09.30 uur) L.S.K. Hoogendoorn |

intro

In de inleiding laat ik u de plek van onze tekst zien in groot en in klein verband.

Eerst in groot verband.

Vergelijk Jh. met 2 deurpanelen, dan is Jh. 12 het scharnier tussen beide.

Wat bevat het ene deurpaneel?

Zeven wondertekenen, van water waarvan Hij wijn maakt op een bruiloft tot de dode Lazarus die Hij levend maakt na zijn begrafenis.

Deze 7 wondertekenen worden omringd door uitleg en confrontaties.

Wat bevat het andere deurpaneel?

Jezus' laatste gang naar zijn lijden en opstanding met uitleg hierbij.

Wat doet Jh. 12 als scharnier hiertussen?

Die geeft een samenvatting van 1-11 en verwijst naar wat volgt.

Wat is kenmerkend voor 12²⁷⁻³³?

Gods grootheid en die van zijn Zoon is gebleken en zal blijken uit Jezus' wonderen en woorden en uit zijn lijden en leven.

Nu het kleine verband vanaf 11⁵⁵.

Een week voor Pesach eet Jezus bij Marta.

Ook Maria en Lazarus eten mee.

Om Lazarus zijn veel Joden in Jezus gaan geloven.

Hierom willen de hogepriesters Jezus en Lazarus dood hebben.

Hierna doet Jezus zijn intocht in Jeruzalem.

Men haalt Hem binnen als koning.

Grieken willen Jezus graag spreken.

Dit alles is voor Jezus het sein: mijn 'uur u' breekt aan.

Nu moet Ik als de Mensenzoon worden verheerlijkt.

Wat is hiervoor nodig?

Dat Ik mijn leven verliest tbv velen.

Zoals een graankorrel moet sterven ten gunste van een meervoudige opbrengst.

Nu volgt onze tekst.

belofte

Deze meldt 4 zaken:

Jezus' gebedsemotie, zijn gebedstwijfel, zijn gebedsinhoud, zijn gebedsverhoring.
We gaan ze na.

kern 1: Jezus' gebedsemotie

Nu is mijn ziel in beroering.

Ik lees een boek over de watersnoodramp van 1953.
Kalm zeewater wordt opgezweept tot een stormvloed.

Jezus' ziel: zijn binnenste, wordt opgezweept als water door een orkaan.
Het wordt een en al onrust in Hem.

Bij het graf van zijn goede vriend Lazarus. ergerde Hij Zich en maakte Hij Zich van streek: 11³³.
Straks zal Hij hevig ontsteld verklaren: 'Eén van jullie zal mij verraden.': 13²¹.

Jezus is God.

Jezus is mens.

Mens met een gevoelsleven.

Hij is blij met een bruidspaar en bedroefd met 2 zussen die rouwen om hun dode broer.

Met zijn emoties staat Jezus niet alleen.

We komen die tegen bij psalmisten en profeten.

We herkennen die bij onszelf.

Bv. als wij zingen:

Watervloed roept watervloed,

kolkt en bruist mij tegemoet,

al uw tomeloze golven

hebben mij geheel bedolven.: Ps. 42:4.

Jezus is geen man van staal, zegt Calvijn.

Geen gevoelloze robot, kunnen wij zeggen.

Gelukkig niet.

Met al onze emoties is Hij vertrouwd.

Met onze tranen van vreugde en met onze tranen van rouw.

Met onze radeloosheid en redeloosheid.

Zo'n Tussenpersoon tussen God en ons hadden wij ook nodig.

Hij moest ons in alles gelijk zijn.

Behalve in onze zonden.

Emoties zijn geen zonden.

't Is maar hoe je ermee omgaat.

Hoe gaat Jezus ermee om?

kern 2: Jezus' gebedstwijfel

En wat zeg Ik? 'Vader, red Mij uit dit uur?' Maar hierom kwam Ik naar dit uur...

Ik lees een boek over de watersnoodramp van 1953.
Kalm zeewater wordt opgezweept tot een stormvloed.
Een man probeert het vege lijf te redden.
Hij kan ook anderen redden.
Wat moet hij doen?
Hij wordt door water heen en weer geslingerd.
En door tegenstrijdige gedachten en gevoelens.

Jezus twijfelt.

En wat zeg Ik?

Dat klinkt als: En wat moet/kan/zal Ik zeggen?
Hij weet het even niet meer.

Maar Jezus is toch God?
Die weet toch altijd op alles raad?

Zeker.
Maar Hij is ook mens, echt mens.
Zelfs mens zonder zonde.
Maar verder helemaal gelijk aan ons.
Met een lichaam dat kon lijden en sterven.
Met een geest die niet altijd alles kon overzien.

Zijn godheid en mensheid: de band tussen zijn beide naturen zijn voor ons niet na te gaan.
Die is uniek.
Elke theologie, ook die van Chalcedon:
Jezus' goddelijke en menselijke natuur zijn onvermengd, onveranderd, ongedeeld, ongescheiden,
bijt haar tanden hierop stuk.

Weet u altijd wat u moet zeggen tegen God?
Jezus heeft weet van onze gebedsverlegenheid.
Gelukkig wel!
Zo'n Tussenpersoon tussen God en ons hebben wij ook nodig.
Ons in alles gelijk, uitgezonderd de zonde, met inbegrip van onze twijfels en aarzelingen,
ook in ons bidden.

Hij probeert maar wat te zeggen:

Vragenderwijs: Vader, red mij uit dit uur?

Welk uur?
Het aanbreken van zijn laatste en zwaarste lijdensgang, te beginnen met zijn arrestatie.
Dit 'uur' is een paar keren uitgesteld.¹
Kan van uitstel afstel komen?
Kan Hij veel vrucht dragen zonder te hoeven sterven?: 12²⁴
Kan Hij zijn leven liefhebben zonder het te hoeven verliezen?: 12²⁵
Kan Hij dienen zonder dat het hem zijn leven hoeft te kosten?: 12²⁶

Als mens heeft Jezus net als wij een grote drang tot zelfbehoud.
Je geeft alles voor je leven.

Wat leren wij hier?
Bij twijfel: bidden, toch.
Tot God onze Vader: het enig juiste adres om gehoord en verhoord te worden.
Vader weet raad, altijd.
Bij al onze gebedstwijfel en –aarzeling mogen we dit zeker weten!

Maar hierom kwam Ik naar dit uur

¹ Jh. 7³⁰ en 8²⁰.

Waarom?

Om als een graankorrel in de aarde te vallen en te sterven en zó veel vrucht te dragen.
Dat zijn ziel niet aan dit vergankelijk leven kleeft maar uiteindelijk doet wat God gebiedt
om eeuwig bij Hem te leven.
Daarom.

Vanaf de kribbe zette de Vader zijn Zoon op weg naar het kruis.
Als 12-jarige met Pesach in de tempel komt Jezus hier ook Zelf achter, en later steeds meer.
Nu beseft Jezus: het einddoel van mijn komen op aarde is heel dichtbij!
Zijn kruis doemt hoog op voor zijn geestesoog.

Angst om te sterven en gehoorzaamheid aan Vaders verlossingsplan strijden in Jezus om de
voorrang.

Zelfbehoud of behoud van velen: dat is de spannende vraag.

Welk antwoord krijgt die?

kern 3: Jezus' gebedsinhoud

...Vader, verheerlijk uw naam.

Ik lees een boek over de watersnoodramp van 1953.
Kalm zeewater wordt opgezweept tot een stormvloed.
Een man probeert het vege lijf te redden.
Hij kan ook anderen redden.
Wat moet hij doen?
Hij redt die anderen.
Hij verdrinkt zelf.
Hij wordt geëerd met zijn naam op een gedenksteen.

Wat geeft de doorslag bij Jezus?

Doen wat Vader wil.

Wat is Vaders wil?

Ons, zondaren, redden van duivel, dood en zonde en eeuwig ongeluk
en om ons voor altijd gelukkig te doen leven bij God onze Vader.
Als puntje bij paaltje komt verklaart Jezus Zich hierin één met de Vader.
Hij is immers ook één met de Vader: één in wezen met Hem, met Hem één in liefde voor zondaren.

Zodoende bidt Jezus nu weloverwogen, zonder een zweem van twijfel of aarzeling:
Vader, verheerlijk uw naam!

Vader: uw naam is Jahwe: Ik ben, Ik zal er zijn, en wel reddend, bevrijdend.

Vader, redt zondaren.

Vader: uw naam is liefdevol, genadig, geduldig, trouw en waarachtig.²

Bewijst U Zich zo aan wie dit van nature niet zijn.

Vader: zó heb Ik uw naam verkondigd in mijn woorden en laten zien in mijn tekenen.
Mensen konden zien en zagen ook uw goddelijke macht en majesteit in Mij.
Vader: laat die zien tot in mijn lijden en sterven toe, als opstap naar mijn opstanding en hemelvaart
en als Ik door te sterven veel vrucht draag en velen als dienaren zal brengen bij U: 11^{24vv}.

Weet u niet wat u bidden moet?

Bid hoe dan ook dat Gods zaak zal doorgaan, dat zijn macht en majesteit zal blijken.

Ook al zou dit inhouden dat niet al uw wensen worden vervuld of dat zelfs uw leven op het spel staat,
zoals bij onze vervolgde brs. en zrs.:

God is machtig om uit verlies: kruisdragen om Christus' wil, winst te scheppen
voor dit en het eeuwige leven: de erekroon dragen met Christus.

Wie hier broers, zussen, vader, moeder, kinderen, akkers of huizen heeft achtergelaten om Christus
zal het 100-voudige ontvangen en deel krijgen aan het eeuwige leven.³

² Ex. 34⁶ e.a.p.

³ Mt. 19²⁹=Mc. 10^{29v}=Lc. 18^{29v}

kern 4: Jezus' gebedsverhoring

Dus kwam een stem uit de hemel: 'Én ik heb verheerlijkt én opnieuw zal ik verheerlijken.'

Hoe komt deze stem?
Als gebedsverhoring.

Van wie is deze stem?
Van God de Vader.

Wat zegt deze stem?
Twee dingen, niet drie.

Geen kritiek op Jezus' gebedsemotie en gebedstwijfel.

Klachten, zelfs aanklachten tegen God laat God Zich welgevallen van psalmisten.

Vader wijst ook u niet terug als u niet weet wat u bidden zult.

Ook Paulus zegt in een bepaald verband:

Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen.

En zegt er bij:

*Maar de Geest Zelf pleit voor ons met woordloze zuchten ... die pleit voor allen die God toebehoren.*⁴

Zó is de Geest volop onze Trooster, onze Houvastgever aan God en Christus en hun reddingswerk.

Twee dingen dus.

1: Én ik heb verheerlijkt...

Wat?

Vaders naam.

Wie?

Jezus Christus als zijn goddelijke Zoon.

Johannes c.s. hebben Jezus' grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader: 1¹⁴.

Wanneer?

Toen Jezus water in wijn veranderde en zo een bruiloft niet in het water liet vallen: 2¹¹.

Toen Hij de blindgeborene genas en Hij de dode Lazarus levend maakte: 9³ 11⁴ 40.

In ál zijn tekenen en woorden: Jh. 1-11.

Hiermee heeft Jezus zijn Vader als God doen kennen en Zichzelf als Gods gevolmachtigde.

2: ...én ik zal verheerlijken.'

Wanneer?

Vanaf nu.

Waarmee?

Met Jezus' laatste neergang vanaf Judas' verraad: 13³¹.

Zó zal Hij vrucht dragen, zoals een graankorrel die in de aarde valt en sterft: 11²⁴.

Hij zal zijn leven verliezen en zó velen voor het eeuwige leven winnen: 11²⁵.

Zó zal Hij iedereen naar Zich toe halen: 11³².

Het kruis: schandpaal, vloekhout.

Het kruis: erezuil, gloriepaal.

Vaders verheerlijking van zijn Zoon bereikt haar toppunt als Vader Hem promoveert tot zijn majesteit, de glorie die Jezus bij Hem had voordat de wereld bestond: 17⁵ 24.

Wat betekent deze gebedsverhoring voor Jezus?

Bemoediging.

De Vader sprak vanuit de hemel bij Jezus' ingang van zijn publiek optreden: bij zijn doop.⁵

Bij de doorgang van zijn ambtelijk optreden: de berg van de verheerlijking.⁶

Nu ook bij de eindfase.

De Vader geeft zijn Zoon hoop en moed en krachten voor het laatste en zwaarste met uitzicht op het hoogste en meeste.

⁴ Ro. 8^{26v}.

⁵ Mt. 3¹⁷ = Mc. 1¹¹ = Lc. 3²².

⁶ Mt. 17⁵ = Mc. 9⁷ = Lc. 9³⁵.

oproep/belofte

Wat betekent deze gebedsverhoring voor ons?

Hoop op de Heer, u vromen,

...

Er zál verlossing komen,

...

Hij hoort naar uw gebeden.⁷

De Heer is nabij.

Wees over niets bezorgd,

maar vraag God wat u nodig hebt

en dank Hem in al uw gebeden.

Dan zal de vrede van God,

die alle verstand te boven gaat,

uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.⁸

Christus verhoord uit zijn angsten, dan u ook!

Christus naar de uieindelijke volmaaktheid gevoerd, dan u ook!⁹

Niets uit dit document mag gepubliceerd, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de predikant ds. L.S.K. Hoogendoorn. Ter voorbereiding van en openbaarmaking in de zondagse eredienst, en of ter voorbereiding van Bijbelstudie-[bijeenkomsten] is geen toestemming nodig, wel wil de predikant daarvan in kennis gesteld worden.

lsk.hoogendoorn@solcon.nl

⁷ GK ps. 130:4.

⁸ Flp. 4^{5vv}.

⁹ Hbr. 5⁷⁻¹⁰.