

Thema:	nieuw leven eeuwig leven
Tekst:	Lc. 24 ¹⁻¹²
Lezen:	Lc. 24 ¹⁻¹²
Gehouden te: Door:	Uithuizermeeden op 05 april 2015 (09.30 uur) Pasen L.S.K. Hoogendoorn

v/g

ps. 118:1 (wisselzang), 6, 9

gebed

grr. 5-8 naar De Wijngaard

L Lc. 24¹⁻¹²

GK gz. 94:1,2

T Lc. 24¹⁻¹²

GK gz. 96:7, 8, 9

TW

LvK gz. 87:4, 5

gebed; besluit: OV (versie Ellie en Rikkert: piano)

collecte

grr. 5-8 in de kerkzaal

GK gz. 99

zegen

intro

Weet u wie de gelukkigste mensen op aarde zijn?

Denen, Noren en Zwitsers.

En dan wij, nederlanders!¹

Wij mopperen best wel:

-wij moeten zoveel belasting moeten betalen

-er zijn te veel regels en voorschriften

-de werkdruk is te hoog.

Tegelijk zijn we stiekem of openlijk heel tevreden.

Bv. over onze vrijheid en voorzieningen.

Weet u wie de gelukkigste nederlanders zijn?

Wij, christelijke nederlanders.

Als er iemand is van wie blijdschap, vreugde en vrolijkheid afstralen:

dan van u, jou en mij!

Waarom?

Wij vieren Pasen!

Niet maar één zondag in het jaar: elke dag Paasdag!

Dag van het nieuwe leven dat is en komen zal.

belofte

Deze keer belicht ik Pasen vanuit de emotie.

Wat waren de eerste reacties?

Herkennen wij ons hierin?

¹ De Telegraaf 090913.

Wat is onze houding, hoe reageren wij en welke emotie mag bij ons de boventoon voeren?

kern 1: Lc. 24¹⁻¹²

Maria uit Magdala, Johanna, Maria de moeder van Jakobus en de andere vrouwen gaan het bovengrondse rotsgraf binnen.

Ze vinden geen lijk.

Hun eerste emotie is: grote verlegenheid, onzekerheid, ze zijn helemaal van slag.

Vervolgens schrikken ze nogal als twee mannen in stralende gewaden bij hen komen staan.

In opdracht van de engelen vertellen ze de 11 en alle anderen: 'Hij is opgestaan!'

Wat is hun reactie?

Ongeloof: kletskoek.

Petrus gaat op inspectie uit, verbaast en verwondert zich.

In Mt. en Mc. lezen we van rouw, schrik, ontzetting, ongelooft en halsstarrigheid.

Mt. vermeldt ook blijdschap bij de vrouwen en Jh. dat hij ging geloven.

Maar de negatieve emoties en reacties overheersen.

Het geloof in Pasen begint allesbehalve jubelend...

Wie zijn blij?

De leden van het Sanhedrin!

Nooit meer zal Jezus hen tegenspreken en hun geweten onrustig maken.

En mócht Hij naar eigen zeggen toch uit de dood opstaan

–hoe absurd ook, maar je weet het maar nooit met Jezus-

dan wacht een romeinse wachtpost Hem op om Hem opnieuw onschadelijk te maken!

Daar juicht geen blijde toon en klinkt geen enthousiaste stem die galmt door heel Jeruzalem:

'Hij is opgestaan!'

Het wordt maar stilltjes in het geheim gezegd.

't Is ook nog vroeg: Jeruzalem slaapt.

Als men al wakker is maakt men zich klaar voor Pesach!

Kunnen wij ons de eerste negatieve reacties voorstellen?

Of schudden wij ons hoofd over zoveel ongelooft?

Voor ons kan het paasverhaal een eitje zijn: we hebben het al zo vaak gehoord...

Maar als ik daar en toen was geweest:

zou ik opgetogen zijn geweest, gaan geloven, of had ook ik gezegd: 'Lariekoeek!'

kern 2: Pasen in het OT

Wij, christenen, zijn de meest blijde mensen in Nederland en in heel de wereld.

Om Pasen en ons geloof hierin.

God: Vader, Zoon en Heilige Geest, is de enige God, de levende God, de Eeuwige.

Deze God is uw God: uw Vader, Redder en Vernieuwer.

Uw God is de Schepper-God.

Zijn schepping heeft Hij aangelegd op de eeuwigheid.

Uw God is God die u leven en adem geeft om Hem eeuwig te loven en te prijzen.

Hierdoor heeft uw leven inhoud en zin.

Hierin vindt uw leven richting en bestemming.

Toen kwamen zonde en dood.

Ook vandaag sterven planten, dieren en mensen.

Hoor: uw God spreekt de moeder van al zijn beloften uit!

Wat houdt die in?

Leven!

Abraham gelooft:
al moet ik Isaak offeren, de HEER is bij machte hem uit de dood te doen opstaan!²
Elisa maakt het kind van de man en vrouw uit Sunem levend.
De dode man die gauwgauw in zijn graf wordt gegooid staat weer op.
Daniël hoort:
gestorven rechtvaardigen staan op om eeuwig te leven,
anderen om voor eeuwig te worden veracht en verafschuwd.
Jesaja voorzegt eeuwige vrede onder het regiem van de nieuwe David.

Samengevat: Pasen licht in toenemende mate hoopvol op in het OT.

kern 3: NT

Jezus zegt tegen Marta die treurt om de dood van broer Lazarus:
Ik ben de opstanding en het leven...
Voor Hem is doen opstaan uit de dood niet meer dan wakker maken uit de slaap:
Jaïrus' dochter, de man uit Naïn, Lazarus uit Betanië.
In herlevende lijve zijn zij bewijzen van Jezus' uitspraak en voorboden van Christus' Pasen
en van dat van ons.

Niet Mt., Mc. of Lc., maar Paulus is in 1 Kor. 15 de eerste paasbode:
op de 3^e dag is Christus opgewekt, als de eerste van de gestorvenen.
Hij is verschenen aan Kefas (Petrus), de 12 discipelen, aan meer dan 500 mensen tegelijk, enz.
De evangelisten bevestigen Paulus elk met eigen woorden, zo ook Lucas.

Hiermee gaan de apostelen de wereld in:
Jezus Christus, de gekruisigde, meer: de opgewekte, die komt.
Dit is sinds hun dagen tot op vandaag de boodschap van ons als kerk.
Als enige dragen wij dit goede nieuws uit.
Een uniek instituut: de kerk, vanwege deze unieke boodschap!
Hier om heen, om de levende Christus heen, verzamelen zich eeuw in eeuw uit mensen.
Wij vandaag.
Kom daar 'es om bij een politieke partij of een vakbond bv.
Dankzij dit evangelie zijn wij de gelukkigste mensen op aarde!

kern 4: Pasen en onze emoties/reacties

Waarom?
U gelooft God op zijn Woord.
Zo als Hij is, is zijn evangelie: door en door waar en betrouwbaar van a tot z.
U weet en vertrouwt: ook voor mij is Christus opgestaan!

Uw geloof is hoop.
Niet alleen voor die paar 10-tallen jaren die u leeft.
Nee: ook voor het komende leven aan de andere kant van het graf.
Anders was u de meest te beklagen mens: opgaan, blinken en verzingen.
Maar nu hebt u een oneindig vergezicht.
Sterker dan de hoop van Abraham t.a.v Isaak is de uwe:
Christus heeft uw dood en graf overwonnen!

Uw geloof is zekerheid.
Ook al ziet en ervaart u nog niet: Pasen is en wordt werkelijkheid.
Een cadeaubon is niet zó maar een papiertje.
U gooit het niet achteloos weg.
Van de winkelier verwacht u evenmin dat die uw bon waardeloos acht.
Nog minder mag u van uw God verwachten dat Hij uw paasgeloof van onwaarde acht.
Hij ruilt het in voor eeuwige redding.

² Hbr. 11¹⁹.

U bent de meest gelukkige mens ter wereld omdat u zich in leven en sterven toevertrouwt aan uw enige Heiland Jezus Christus: Hij is uw houvast, al wisselen ook dag en nacht, vreugde en verdriet, leven of dood.

Nú al ervaart u wat het is om als nieuw te leven.
U leeft u niet langer uit in zonde.
U wijdt uw leven aan God.
U bent heilig.
U groeit in een heilig leven.
Nú al zingt u: Ik ben van dood en zonde vrij!

U weet dat God het eeuwige leven voor u heeft klaar liggen,
zo zeker als Hij Christus voor u heeft doen opstaan uit de dood.
En als u nadenkt: welke tekst wil ik boven mijn rouwadvertentie plaatsen,
is HC 16.42 een goede:
onze dood is geen betaling voor onze zonden,
maar alleen een afsterven van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven.
Of die van Paulus:
Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je engel?
Christus doorbrak met zijn opstanding de onheilsketen van wet-zonde-dood.

Werkelijk: geen gelukkiger mens dan u die in Pasen gelooft!

ja, maar

We hebben nog nooit iemand uit de dood teruggezien.
Wetenschappelijk kan de opstanding niet bewezen worden.
Nog steeds gaan de bloemen dood, en dieren en mensen.
Ik heb al zó vaak Pasen gevierd en ik kom toch bij graven en in crematoria te staan.
Ik ben ziek.
Ik ben gehandicapt.
Ik lijd aan toenemende ouderdomskwalen.
Ik heb geldzorgen.
Ik heb relatieproblemen.
Ik heb ontslag.
Nog afgezien van slachtoffers van natuur- en menselijk geweld.
Zorg, moeite, verdriet: ze zijn er in soorten en maten, ook voor ons, christenen op Pasen.
Juist vandaag kan ik gemis en heimwee voelen naar mijn geliefden die er niet meer zijn.
't Wordt koller om mie tou (Ede Staal).
Pasen?: ik weet het nog zo net niet..., je moet het maar geloven, hè?

oproep

Denk niet te gering van Gods macht!
Als Hij uit niets een hele kosmos kan scheppen,
kan de Vader zijn Zoon doen opstaan uit de dood,
kan de Zoon uit eigen goddelijke kracht opstaan
en kan de Geest Hem levend maken.
Wat ons als mensen onmogelijk is, is mogelijk bij uw God!

Geloof de ooggetuigen van Pasen, naar wie Paulus verwijst.
Ook aan hem is Christus vanuit de hemel verschenen.
Lucas presenteert zijn evangelie aan Theofilus als betrouwbaar
op grond van ooggetuigen.

Zou een sprookje, een mythe het eeuw in eeuw uit hebben volgehouden
en miljoenen mensen hebben geïnspireerd?
Zelfs zó dat zij goed en bloed over hadden/hebben?
Dit is juist de ervaring van vervolgd: blijdschap.

Niet alleen omdat zij het een eer vinden vanwege Jezus te lijden.
Maar ook omdat zij weten: wij gaan delen in zijn eeuwig leven!

U hebt heel wat te stellen met duivel, zonde en wereld.
U voelt zich aangevochten, beproefd en verzocht.
Het stormt in uw leven, in uw gemoed, in uw geloof.
't Is koud en donker en eenzaam en verlaten, zelfs van God.

Hoor: Christus is opgestaan: voor u!

Zing:

In de grootste smart blijft mijn hart in deze Heer gerust.
Hij zal en wil en kan in mijn nood, zelfs bij het naderen van mijn dood, volkomen uitkomst geven!
Deze en dergelijke regels zijn meer dan fraaie maar lege volzinnen.
Meer dan een zoethoudertje voor later waar je nu nog niets aan hebt.
Zij zijn vol van Pasen!
Hij die Christus' Paasmorgen deed aanbreken zal mijn Paasmorgen doen dagen.
Geen macht van dood en graf maakt mij los van mijn opgestane Jezus.
Als onze vervolgde brs. en zrs. om Hem blij kunnen zijn,
kunnen, mogen en moeten wij dan achterblijven bij hun vreugde?
Een christen is per definitie niet sikkeneurig, niet humeurig en zit niet bij de pakken neer.
Onze opgestane Heer is onze zijn/haar vreugde.
Wees blij om en in Hem, altijd, onder alle omstandigheden!

Met onze 4^e plaats als gelukkigste volk ter wereld zijn wij geluk te wensen.

Nog meer als christelijke nederlanders: gefeliciteerd!

En laat onze blijdschap elkaar en anderen aansteken om van elke dag een blijde paasdag te maken!

Niets uit dit document mag gepubliceerd, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de predikant ds. L.S.K. Hoogendoorn. Ter voorbereiding van en openbaarmaking in de zondagse eredienst, en of ter voorbereiding van Bijbelstudie-[bijeenkomsten] is geen toestemming nodig, wel wil de predikant daarvan in kennis gesteld worden.

lsk.hoogendoorn@solcon.nl