

Thema:	Daar gaat Hij dan
Tekst:	Lukas 24: 50-51
Lezen:	Numeri 6: 22-27 & Hebreeën 8: 1-6
Gehouden te: Door:	Uithuizermeeden op 9 mei 2013 (09.30 uur) L.S.K. Hoogendoorn

Hemelvaartsdag

v/g

ps. 47:3

gebed

GK gz. 10

L Hbr. 8¹⁻⁶

ps. 110:4

T Lc. 24^{50v}

GK gz. 100:2,6

credo: TA versie C. Koolsbergen; melodie: LvK gz. 114

gebed

kollekte

LvK gz. 228: vs. 1: allen

vss. 2 en 3: rechts gezien vanaf de kansel: liedregels;
links gezien vanaf de kansel: *halleluja*

vss. 4 en 5: links gezien vanaf de kansel: liedregels;
rechts gezien vanaf de kansel: *halleluja*

vs. 6: allen

Daar gaat Hij dan.

Hij zag dit moment al zo vaak in zijn geest.

En daar is die dan: de dag waarvan Hij wist dat die zou komen is eindelijk hier!

Hij is er klaar voor: Hij kan dat nu echt zijn!

Daar gaat Hij dan.

Als God en mens had Hij een taak in dit leven.

Alles heeft Hij gedaan om dit moment voor te bereiden.

Daar is het dan.

Hij belooft alles te zullen geven.

Iedere stap die Hij zette leidde naar hier.¹

Vastberaden ging Jezus op weg naar Jeruzalem om hier te lijden, te sterven en op te staan.

Toen al wist Hij dat Hij van de aarde zou worden weggenomen: 9⁵¹.

Dit weten bemoedigde Hem om Golgota en graf aan te doen.

Jezus leidt zijn discipelen Jeruzalem uit.

Hij gaat met hen over de hun welbekende weg naar de tweesprong Jericho-Betanië.

Buiten de stad Jeruzalem heeft Jezus geleden.

Hij werd als Messias door zijn eigen volk miskend en verbannen.

Voor Hem was geen plaats in Betlehems stal en niet in Jeruzalems tempel en paleis.

Sinds Jezus' dood is Jeruzalem niet langer de Godsstad bij uitstek.

¹ Variatie op het Koningslied tgv inhuldiging Willem Alexander di. 300413.

Het tempelgordijn heeft God als met eigen hand aan flarden gescheurd op het moment van Christus' sterven op Golgota.
In Jeruzalem heeft Jezus niets meer te zoeken.

Had het niet de meest verstokte ongelovige kunnen overtuigen
als Hij Zich levend en wel had vertoond aan Annas, Kajafas, Pilatus, Herodus,
de soldaten en overige spotters?
Eens te meer zal gaan gelden:
Door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus:
Ro. 10¹⁷.

Jezus houdt halt vlak voor Betanië.

In de buurt van of op de tweesprong Jericho-Betanië maakt Jezus een zegenend gebaar.
Dat maakt deze plek heiliger dan Jeruzalems tempel.
Ondertussen gaat Hij bij zijn leerlingen vandaan.
Hij wordt opgenomen in de hemel.
Over dit laatste zal Lucas Theofilus, zijn eerste lezer, en ons uitvoeriger informeren in Hd. 1.
Hier legt hij de nadruk op Jezus' laatste handeling: de zegen.

Onder de belichting van zijn zegen mogen wij Christus' hemelvaart bezien.
Of en wat Hij gezegd heeft, vermeldt Lucas niet.
Voor de hand ligt de priesterlijke zegen van Nu. 6²²⁻²⁷.

Moge de HEER u zegenen en u beschermen.

Zegenen is beschermen.

Bescherming: die kunnen de discipelen goed gebruiken!

Ze zullen ter wille van het evangelie veel moeten lijden.

Jezus zegt Petrus dat hij de marteldood zal sterven: Jh. 21^{18v}.

Zelfs dan zal hij en zullen de anderen onder Jezus' veilige hoede zijn.

Mensen zullen wel hun lichaam kunnen doden, maar niet hun ziel: Mt. 10²⁸ Lc. 12^{4v}.

Jezus Zelf is hiervan het levende bewijs.

Hij is lichamelijk gedood, maar bekleed met de macht van de Geest opgestaan.

Geen paniek als Hij nu vertrekt.

Met zijn bescherming is de HEER zeer nabij.

Van onszelf zijn wij zwak, weerloos, onbeschermd.

Duivel, zonde, wereld stellen zich in slagorde tegen ons op.

Wij zijn geen partij.

Dagelijks vallen wij in zonde.

Soms blijven we er in liggen.

We geven de moed en de strijd op.

We voelen ons knock-out geslagen.

We kunnen of willen niet meer bidden.

Twijfel knaagt aan onze zeker weten en vast vertrouwen.

We voelen ons eenzaam, alleen, verlaten van God en mensen, verdwaald en verloren.

Dit is het evangelie voor u:

Jezus gaat naar de hemel terwijl Hij Vaders naam op u legt als een veilig schild.

Gods naam is onze toren en toevlucht waar we een veilig onderkomen vinden.

Wie bij Hem schuilt, ontkomt aan de graaiende klauw van de brullende leeuw die satan heeft.

God neemt zijn Geest niet bij u weg.

Hij laat u niet boven uw vermogen verzocht worden.

Hij richt u op uit de zonde.

Hij voedt het oud vertrouwen weer.

Hij doet u bidden: Wees mij, zondaar, genadig.

Als u zwak bent, geeft Hij u kracht.

Bent u moedeloos, Hij geeft u moed.

Bent u zonder hoop, Hij geeft u hoop.

Is het donker om u heen: Hij is uw licht.

Eenzaam bent u?
Dat kan zijn.
Maar nooit alleen!
Als Gods kind kunt u veilig gaan.
U wordt voor verbrijzeling behoed: ps. 34:8 GK.

Moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn.
Zegenen is: licht en genade verspreiden.
Die kunnen de discipelen goed gebruiken!
als zij worden vervolgd, iedereen hen bars aankijkt en ze er ongenadig van langs krijgen.
Nu kunnen zij op hun beurt licht en genade verspreiden in een wereld
vol duistere zonde en kwaad en in grote nood.
Geen paniek als Hij nu vertrekt.
Met zijn licht en genade is de HEER zeer nabij.

Is het u benauwd om uw hart?
In uw ziel en geest?
Kwijnt uw geloof weg?
Is het donker in uw leven vanwege verlies, gemis, heimwee, onvervuld verlangen?
Voelt u zich verstoken van Gods goedheid en hulp?
Alsof uw gebeden niet worden verhoord?

Dit is het evangelie voor u:
Jezus gaat naar de hemel terwijl Hij Vaders naam op u legt vol licht en genade.
In Christus heeft God u goedgunstig verlost en zal Hij u verlossen van al uw nood en pijn naar lichaam en ziel.
Christus Zelf is hiervan het levende bewijs.
Zo zeer als de Vader Hem had verlaten aan het kruis, zo donker toen en ongenadig,
zo zeer lichtte Vaders gelaat hierna op over zijn Zoon.
Als bewijs hiervan verdreef de zon drie uren bange lange duister.
De Vader nam het offer van zijn Zoon voor al onze zonden aan.
Toen werd Hij voor Hem weer barmhartig en genadig: vol goedheid en vriendelijkheid.
En in zijn Zoon ook voor u/jou: gunstig genegen.
Benauwdheid wordt ruimte, donker licht, opgesloten zijn ruimte, verlating aanneming.
Met Paulus en Silas zingt u psalmen in de nacht, want bij Hem verstillt uw klacht:
Hd. 16²⁵ ps. 42:5 GK.

Moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.
Zegenen is: toewenden, vrede geven.
Dat kunnen de discipelen goed gebruiken!
Velen zullen zich van hen afkeren en de strijd met hen aanbinden.
Ze worden gearresteerd, ter verantwoording geroepen, gezeseld, gedood.
Maar als God vóór hen is, wie kan dan tégen hen zijn?
Niemand zal hen de vrede van God kunnen ontnemen.
Zij ligt verankerd in het bloed van Christus en wordt hun deel door de Geest.
Geen paniek als Hij nu vertrekt.
Met zijn vrede is de HEER zeer nabij.

Ervaart u dat God van u wegstijgt?
Om uw zonden?
Wegkijkt van uw pijn, zorg, moeite en verdriet?
Is het allesbehalve vrede in uw hart, in uw gedachten en gevoelens?
Stormt het in uw binnenste: duizend zorgen, duizend noden, duizend vragen?
Dreigt het schip van uw geloof te kapseizen of te stranden?
Klaagt uw geweten u aan: schuldig, zondaar?
Denkt u: Christus voor anderen, maar niet voor mij?

Dit is het evangelie voor u:
Jezus gaat naar de hemel terwijl Hij Vaders naam op u legt, naar u toegekeerd en vol vrede.

God kijkt ons aan: betrokken, geïnteresseerd, genegen, met een warme blik.
Zoals v/m kijken naar hun kind: vol liefde.
Er is vrede, harmonie tussen God en ons.
Geschonden door onze zonde.
Geheeld door Christus' bloed.
Geschonken door de Geest.
Door niets of niemand van ons af te pakken, al is het satan zelf.

Christus' handen waarmee Hij zegent zijn doorboorde handen.
Vaders zegen is door Hem duur gekocht en betaald!
Vaders zegen is daarom niet krachteloos en werkeloos, maar kracht en werkelijkheid.

Lucas begon met een doofstomme priester die niet kon zegenen: Zacharias: 1²².
Een dieptepunt aan het begin van zijn evangelie.
In scherpe tegenstelling hier, aan het einde, de opbeurende zegen
van wie meer is dan Zacharias: Jezus de Christus, de HEER.
De J van Jezus: de HEER redt en bevrijdt van zonde, schuld, dood, eeuwige verlorenheid.
De C van Christus: door de Vader als Hogepriester boven alle priesters ons geschonken,
die Gods wil uitvoert en gegarandeerd tot een goed einde brengt.
De H van HEER: Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde,
boven alle goede en kwade machten, die bij ons is én blijft.

Hij zal naast ons blijven staan.
Hij beschermt ons tegen alles wat is en komt.
Hij waakt als wij slapen.
Hij behoedt ons voor de storm.
Hij beveiligd ons in leven en sterven en tot in eeuwigheid.
Als we ooit de weg verliezen is Hij ons baken in de nacht.
Hij wijst ons de haven in de duisternis.
Hij pleit en bidt aan Gods rechterhand als onze barmhartige betrouwbare Hogepriester.
Hij doet ons vrijmoedig gaan tot zijn God en onze God, zijn Vader en onze Vader.
Hij doet het ons aan niets ontbreken.²

Kom onder zijn zegenende handen.
Bij Hem is uw leven en sterven in de beste handen, en uw leven tot in eeuwigheid.

Dit is de zegen voor u van Jezus' hemelvaart:
al leeft u op deze lage onaanzienlijke aarde, misschien heel kleintjes, onopvallend,
weinig waard in eigen en andermans ogen:
u leeft binnen de reikwijdte van Jezus' zegenende handen!
Dit is uw troost: uw houvast van Jezus' hemelvaart.

Niets uit dit document mag gepubliceerd, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de predikant ds. L.S.K. Hoogendoorn. Ter voorbereiding van, en openbaarmaking in de zondagse eredienst, en of ter voorbereiding van Bijbelstudie-[bijeenkomsten] is geen toestemming nodig, wel wil de predikant daarvan in kennis gesteld worden.
lsk.hoogendoorn@solcon.nl

² Idem.