

Thema:	Wat zijn de tekenen der tijden?
Tekst:	Markus 13: 9-13
Lezen:	Markus 13: 9-37
Gehouden te: Door:	Uithuizermeeden op 3 augustus 2014 (09.30 uur) L.S.K. Hoogendoorn

v/g
ps. 68:1,2
TW
ps. 79:3,5
L Mc. 13⁹⁻³⁷
GK gz. 119:2,5
T Mc. 13⁹⁻¹³
GK gz. 139:2,5
gebed
kollekte
LvK gz. 314:2
zegen

intro

Nee:

oorlog tussen Israël en Hamas,
aardbevingen in Groningen en Turkije,
hongersnood in Sudan,
ebolavirus in West-Afrika
angstaanjagende kosmische verschijnselen
zijn niet 'dé voetstappen van de Here Jezus', niet 'dé tekenen der tijden'.
We kunnen dan niet zeggen: 'Nú komt Jezus gauw!'
Dit alles vormt niet de héle optelsom van wat aan Christus' komst vooraf gaat.
Wij moeten ons er niet op blindstaren.
Niemand kan het einde van de tijden berekenen.
Zelfs Jezus Zelf weet niet wanneer dit komt, laat staan de discipelen of wij: ^{32v}.

Als je Jezus' voetstappen dichterbij wilt horen komen en de tekenen der tijden wilt onderscheiden,
kijk dan niet allereerst naar oorlogen enz., maar let allereerst op jezelf: ^{9a}.
Let op de 2 v's: de v van vervolging en de v van verkondiging.

1 Wat zijn de 'tekenen der tijden'?: vervolging

De discipelen zullen vervolging aan den lijve ondervinden.
In navolging van Jezus Zelf.
Als men de Meester niet ontziet, hoeveel te minder zijn knechten!
Net als Hij zullen zij worden uitgeleverd.
Aan het Sanhedrin te Jeruzalem.
Aan plaatselijke rechtbanken in Palestina en daarbuiten.
Maar ook aan niet-joodse overheden als stadhouders en koningen binnen en buiten Palestina.
Geselingen zullen hun deel zijn.

Waarom vervolgd?

Om Christus.

Vanwege hun getuigenis: 'Jezus is Heer!'

Van het greekse woord *getuigenis*: *marturion/marturia* (μαρτύριον/μαρτυρία) is ons woord *martelaar* afgeleid.

Zo heet het kerkgebouw van onze zuster gemeente te Bedum Martiakerk, Getuigeniskerk.

Wat is een martelaar?

In ons geval: een getuige van God, van Jezus, van het evangelie.

En omdat zo'n getuige om zijn getuigenis vaak dodelijk werd en wordt vervolgd, kreeg *martelaar* de bijbetekenis van *bloedgetuige*.

Het getuigenis van de discipelen en van wie in hun woord geloven is betrouwbaar en rechtsgeldig.

Het evangelie is steviger gegrond dan de fundamenten van de tempel in de rotsbodem.

In God: Hij is waar in heel zijn wezen..

In Jezus Christus: Hij is de waarheid, de Amen, de trouwe en betrouwbare getuige:

Jh. 14⁶ Opb. 3¹⁴, zie 3⁷.

Het Woord – zij zullen 't laten staan,/wat zij ook ondernemen: GK gz. 143:4.

Hun getuigenis zal Jezus' apostelen en overige volgelingen duur komen te staan.

De vervolging zal thuis beginnen:

de ene broer levert de andere uit om te worden gedood, zoals eens Kaïn Abel, een vader zijn kind;

kinderen staan op tegen hun ouders en laten hen doden.

De haat zal intens zijn, meedogenloos en wijd verbreid.

De naam van Jezus zal werken als de rode lap op de stier.

Men zal zich ergeren aan zijn claim Gods Zoon, God Zelf te zijn,

die komt in majesteit en voor wie iedereen de knie zal buigen.

Haat zal leiden tot uitlevering.

Uitlevering tot geseling.

Geseling tot dood.

Zo zullen vervolgingen eruit gaan zien.

Te beginnen bij de discipelen en tijdgenoten.

Na Johannes de Doper en Jezus wordt diaken Stefanus als 1^e martelaar gestenigd.

Apostel Jacobus wordt onthoofd, de andere Jacobus gedood,

Barnabas wordt verbrand en de evangelist Marcus over de grond gesleept tot de dood erop volgt.¹

Onder de romeinse keizers vinden 10 onderscheiden vervolgingen plaats.

Alleen al onder keizer Nero worden Petrus, Paulus, Andreas gekruisigd,

Later zegt Jezus tegen Petrus:

'Op je oude dag zal de gevangenisbewaarder je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt': Jh. 21^{18v}.

Naar het kruis in Rome op het latere St. Pietersplein.

Filippus en Bartolomeüs worden dodelijk gemarteld, evenals Thomas, Matteüs, Simon de Zeloot, de apostelen Judas en Mattias en de evangelist Lucas.

Drie van de 7 diakenen uit Hd. 6: Prochorus, Nikanor en Parmenas worden bloedgetuigen.

Onder keizer Domitianus weigert Paulus' leerling Timoteüs in Efeze wierook te offeren aan de stadsgodin Artemis. Hij wordt gestenigd.

In Pergamum sterft Antipas de martelaarsdood.

Jezus noemt hem in zijn brief aan Pergamum mijn betrouwbare getuige: Opb. 2¹³.

Zij e.v.a. weigerden te belijden: de keizer is Heer en vervloekt is Christus.

Christenen werden na de romeinen/grieken en de joden als 3^e-rangsburgers beschouwd, als vijanden van het menselijk geslacht.

Christenen onthielden zich van wilde gildefeesten en bezochten geen voorstellingen in het amfitheater. Zij kenden hun afgezonderde plaats in de wereld.

Ze werden beschuldigd van bloedschande, omdat men elkaar 'br./zr.' noemde.

Van kannibalisme, omdat men het vlees en bloed van Christus at en dronk.

¹ <http://www.iclnet.org/pub/resources/text/nederlandse/haemstedius-martelaren.htm#213>

Van atheïsme, omdat men geen goden en godinnen vereerde en de keizer niet als god.

Sindsdien loopt er een lang bloedspoor door de kerkgeschiedenis.

Er zijn meer martelaren dan christenen.

Zij vormen wel de grootste groep.

In 2011 waren dat er ± 100.000 , ± 270 per dag, ± 1 gedode christen per 5 minuten.²

A.D. 2014 is het ergste vervolgingsjaar tot nu toe, en er zijn nog 5 maanden te gaan...³

Noord-Korea, Nigeria, Egypte, Syrië, China, Afghanistan, India...

Berucht is het optreden van de IS(IS) in Mosul in Irak.

Zij schilderen in rood de arabische letter *n* op deurposten van huizen van christenen, omgeven door een cirkel.

Deze *n* staat voor *nasrani*, de moslimbenaming voor christenen.

De keuzes waren:

moslim worden, een torenhoge bewakingsbelasting betalen, vertrekken, of gedood worden.

Aan bijna 2000 jaar christendom in Mosul is nu een einde gekomen.

Een misdaad tegen de mensheid volgens VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon.⁴

Het kruis op de kerk is vervangen door de zwarte IS(IS)-vlag, de kerk is nu moskee.

Heb jij ook al de arabische *n* als profiel op je facebook en twitter als teken van verbondenheid met je vervolgde br./zr.?

Miriam Ibrahim uit Sudan was vanwege afvalligheid van de islam ter dood veroordeeld, terwijl ze hoogzwanger was.

Ternauwernood is zij met haar gezin veilig in Italië aangekomen.⁵

Vervolgelingen zijn meer dan oorlog en honger en aardbeving signalen:

'Attentie attentie: Jezus komt!'⁶

2 Wat zijn de 'tekenen der tijden'?: verkondiging

Vervolgelingen gebeuren om het getuigenis van Jezus: 13⁹.

Omwille van zijn naam: 13¹³

Rampen móeten gebeuren.

Die liggen nu eenmaal vast in Gods planning en leiding: 13⁷.

Maar dit ook: wereldwijde evangelisatie: 13¹⁰.

Vervolgden getuigen voor rechtbanken, synagogen, gouverneurs en koningen binnen en buiten Palestina.

Farizeeën, oudsten, schriftgeleerden, Pilatus, Herodes, Felix, Festus:

zij allen horen de naam Jezus en zien wat deze naam los maakt.

Zij vertegenwoordigen hun volk: joden, grieken, romeinen.

Via hen en ook rechtstreeks bereikt het goede nieuws van Jezus al deze volken.

Dit nieuws stoot af én trekt aan.

Dionysius, een vooraanstaand lid van de rechterlijke macht in Athene, wordt christen: Hd. 17³⁴.

Koning Agrippa laat zich door Paulus bijna tot Christus bekeren: Hd. 26²⁸.

Christenen onderscheiden zich door hun prediking en bewijs van naastenliefde, hun armen- en ziekenzorg, zorg voor slaven, hulp bij oorlogen, rampen, epidemieën.

<http://www.christipedia.nl/Artikelen/M/Martelaar>

² idem

³ <http://www.bijbelaantekeningen.nl/blog/tag/christenvervolging/>

<http://www.protestant.nu/Stellingen/Stelling/tabid/370/IndexID/195740/Default.aspx>

<https://www.opendoors.nl/vervolgdechristenen/ranglijst-christenvervolging/trends-en-feiten/>

⁴ [protestant.nu/Stellingen](http://www.protestant.nu/Stellingen)

⁵ ND do. 240714

⁶ Mc. 13^{29v}

Hun diakonie beperkt zich niet tot hun eigen kring.
Ze laten zelfs hun vijanden ervan profiteren.

De wereldwijde verkondiging is niet pas een feit in onze tijd.
Ook niet op de dag dat Jezus terug komt.
Zij is al een feit in de 1^e eeuw na Christus.
Zij zegenen hun vervolgers en vervloeken hen niet.
Zij nemen geen wraak, geven hun vijand te eten en te drinken: Ro. 14¹⁴ 19-21.

Jezus doet deze voorzegging vlak voor zijn sterven, ± 33 na zijn geboorte.
Wanneer is het einde nabij, vraagt Hij in 13²⁹.
Hijzelf geeft het antwoord:
Wanneer je die dingen ziet gebeuren.
Welke dingen?
De tempelverwoesting, vervolging en verkondiging.
³⁰: Ik verzeker jullie: deze generatie: die van de discipelen, zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren.

Als de laatste apostel sterft, Johannes, heeft heel de bekende wereld van toen van Jezus gehoord.
Na Pinksteren zwerven de apostelen uit.
Petrus naar Babylon en Rome,
zijn broer Andreas naar Turkije en Griekenland,
Filippus naar Syrië en Noord-Azië,
Bartolomeüs naar het Nabije Oosten
Tomas in Ethiopië en India.
Niet later, niet pas nu of straks:
waarheen de voeten van de apostelen zich spoedden,
waren de voetstappen van Jezus al hoor- en zichtbaar.
De verkondiging in onze Lage Landen, pas vanaf de 6^e eeuw na Christus,
en de wereldwijde missie vandaag de dag is slechts een door- en uitwerking van wat Jezus voorzeft in 13¹⁰.

Verkondiging roept vervolging op.
Vervolging stimuleert de verkondiging ipv die in de kiem te smoren.
Het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk: dit oude gezegde is waar!
Hoe kan dat?

Dankzij de belofte van Jezus in 13¹¹.
De Heilige Geest maakt van de ongeletterde visser Petrus e.a. een overtuigende Christusverkondiger in het hol van de leeuw, het Sanhedrin: Hd. 4, 5.
De Geest legt Stefanus en Paulus de woorden in de mond en in de pen tegenover rechtbank, gouverneur en koning.

Tenslotte bemoedigt Jezus zijn discipelen met de woorden van 13¹³.
Wie tot het uiterste hoopt op God,
dat Hij zelfs bij het naderen van de martelaarsdood volkomen uitkomst zal geven,
zal voorgoed worden gered uit moordenaarshanden
en door de martelaarsdood het eeuwig leven binnen mogen gaan.
Stefanus ziet de hemel open en Jezus staan aan Gods rechterhand: Hd. 7⁵⁶.
Petrus weet later dat hij binnenkort zal sterven en zijn intrek bij de Here mag nemen: 2 Pt. 1¹⁴.
Paulus weet dat hij als martelaar zal eindigen, maar dat zijn kruis niet het laatste zal zijn:
dat is de rechtvaardigheidskrans die Jezus hem zal omhangen: 2 Tm. 4^{6vv}.
Als de 2 v's van verkondiging en vervolging leidt tot de v van volhouden, wordt dit rijkelijk beloond.

Wij belijden met het slot van NGB 37:
De gelovigen en uitverkorenen daarentegen enz.

Ik eindig met het slotwoord van Jezus: 'Wees waakzaam!'
De tempel valt.
Oorlog, oorlogsdreiging, aardbevingen en hongersnoden komen als beginsignalen van mijn komst.

Vervolging en verkondiging gaan hand in hand.
Let hierop: déze zijn dé eindsignalen.
Let op jullie zelf, op jullie houding onder vervolging.
Waak voor trouw aan Mij, aan het goede nieuws: en je zult worden gered!

Door heel uw kerk wordt steeds, daarboven, hier beneden,
in strijd en zegepraal, uw grote naam beleden!: GK gz. 139:2.

Niets uit dit document mag gepubliceerd, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de predikant ds. L.S.K. Hoogendoorn. Ter voorbereiding van, en openbaarmaking in de zondagse eredienst, en of ter voorbereiding van Bijbelstudie-[bijeenkomsten] is geen toestemming nodig, wel wil de predikant daarvan in kennis gesteld worden.

lsk.hoogendoorn@solcon.nl