

Thema:	tegengestelde ervaringen
Tekst:	Ps. 144 ¹²⁻¹⁵
Lezen:	Ps. 144
Gehouden te: Door:	Uithuizermeeden op 11 maart 2015 (19.30 uur) biddag L.S.K. Hoogendoorn

v/g
ps. 18:1
gebed

1^e preekdeel: intro en belofte

L Ps. 144
ps. 144:5,6
T Ps. 144¹²⁻¹⁵
2^e preekdeel
ps. 67:1

credo: NGB 1 en 2
LvK gz. 479

gebed: z.o.
collecte
LvK gz. 288:1
zegen

intro

Het gebed van Jabes: kent u het nog?
Bruce Wilkinson schreef er 14 jaren geleden een boekje over.
Het gebed van Jabes werd hierdoor een hype.
Het staat in 1 Kronieken 4¹⁰ en is maar 1 zin lang:
Zegen mij: maak mijn grondgebied groot en bescherm me tegen het kwaad, zodat ik geen pijn hoef te lijden.
En dan volgt: *God gaf hem wat hij gevraagd had.*
Dus, aldus Bruce Wilkinson: bid dit gebed en je breekt door naar het gezegende leven van Gods genade, kracht en bescherming.
Door het dagelijks te bidden, zullen er opmerkelijke veranderingen in uw leven plaatsvinden.
Het kan u helpen het verleden achter u te laten en een leven te beginnen zoals God het heeft bedoeld. Door dit gebed maakt afwachten plaats voor verwachten.
Zo heeft dit gebed gewerkt in het leven van Bruce Wilkinson volgens hem.

probleem

Bid u zo?
Verhoort God u zo?

Worden je cijfers hoger?
Is je eerste sollicitatie raak?
Krijg je alleen maar loonsverhoging?
Groeien je bedrijf en vermogen jaar na jaar?

Worden je oogsten elk jaar groter?
Neemt tegenslag af en voorspoed toe?
Word je niet ziek maar steeds gezonder?

Ik moet afstromen.
Ik krijg ontslag.
Ik moet salaris inleveren.
Mijn bedrijf en vermogen krimpen.
Ik weet nu nog niet of de oogst mee- of tegenvalt.
Ik word zieker, raak gehandicapt en heb pijn.

Wij stellen vast: een gunstige verhooring is geen automatisme.
Of bidden we verkeerd, met teveel twijfel en ongeloof?¹

Wij bidden als calvinisten.

Calvinisten staan bekend als sober en zuinig.
Wij voelen ons wellicht meer thuis bij Paulus:
*Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn.*²
Bidt Jezus het ons ook niet voor:
*Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben?*³
Mogen we bidden om steeds uitdijende zegen?
Of moeten we in ons bidden en verwachten maat houden?

Wij bidden als nederlanders.

Wij zijn een handelsvolk met een open economie:
sterk verweven met buitenlandse economieën.
De ene keer groeien die, de andere keer krimpen die.
Dit jaar verwachten economen 1,8% economische groei.
Dat is héél wat vergeleken met de jongste periode van krimp!
Mogen we bidden om nóg meer?

belofte

Wij bidden vanavond na een preek over Ps. 144¹²⁻¹⁵.
Dit gedeelte lijkt op Jabes' gebed.
Hoe verwerken we Davids gebed in ons gebed voor gewas en arbeid
vanavond, morgen, en elke dag?
Daarover bedien ik u vanavond Gods Woord.

Schriftlezing: Psalm 144
zingen: ps. 144:5,6
tekstlezing: Ps. 144¹²⁻¹⁵
2^e preekdeel

contekst

David spreekt het goede uit over God als zijn wapeninstructeur en beschermheer.
Hoewel koning, erkent David dat hij een voorbijgaand en van God afhankelijk mens is.
Hij bidt God om een verschijning die zijn vijanden verslaat:
volksgenoten die hem met woord en zwaard in het nauw drijven.
Waar God zó optreedt, komt ruimte zegen op kinderen, oogst, vee en leven.

kern

David bidt voor *onze zonen, onze dochters*.

¹ Jk. 15^w.

² 1 Tm. 6^s.

³ Mt. 6¹¹ Lc. 11³.

De beeldspraak voor *onze zonen* ontleent hij aan een kweker die met liefde zijn planten opkweekt en verzorgt.

Hij trekt ze op, zij ontkiemen, groeien, bloeien en dragen vrucht.

Hij plant en begiet, wiedt het onkruid, bemest en verzorgt voor een zo vruchtbaar mogelijke groei. Het beeld spreekt van groeikracht.

Dat van *onze dochters* als sierlijk gesneden hoekzuilen van een paleis van charme en draagkracht. Hoekzuilen stutten het plafond en behoeden het paleis voor instortingsgevaar.

Onze zonen, onze dochters zijn de bloem van de natie.

Jullie, kinderen en jongeren, zijn blijken van Gods zegen.⁴

Hij wil jullie tot zegen maken: thuis, op school en in de collegezaal, in 'kerk, staat en maatschappij'.

Wij bidden voor jullie groei en bloei, voor goede leerprestaties en studieresultaten, voor goede stage- en werkplekken om nu en straks 's lands economie te dragen en te bevorderen.

Jullie volgen je ouders en ouderen op na hun pensionering.

Ook als de zoon/de dochter geen opvolg(st)er wordt in het bedrijf, ons gebed is dat jullie zelf groeien en dragen en zo ook bijdragen aan welvaart en welzijn.

David bidt voor schuren gevuld met gewas van tarwe, gerst, vijgen, olijven, druiven enz.

Wij verbouwen grotendeels andere gewassen.

Ook wij bidden voor goede zaaiing, gunstige weersomstandigheden per seizoen, dat ziektes uitblijven, investeringen hun geld opleveren en wij goede oogsten kunnen binnenrijden die we goed kunnen verkopen om onze eigen monden en die van anderen te kunnen voeden.

David bidt voor een veestapel die zich gigantisch uitbreidt en aan niets gebrek heeft.

David bezigt de stijfjgureur van overdrijving om een overvloed aan te geven.

Hoe meer vee, des te groter de productie van wol, melk en vlees, des te groter je welvaart.

Wij bidden voor onze veeboeren:

dat zij voldoende vee hebben, als rechtvaardigen goed voor hun vee zorgen,⁵ op een verantwoorde manier investeren en een goede boterham verdienen.

David bidt voor vrede.

Geen inval, geen uittocht, geen weeklacht op onze pleinen.

Sommigen verbinden dit met het vruchtbare vee en vertalen:

Geen breuk, geen misdracht.

De combinatie *geen inval, geen uittocht* betreft echter meer een algemene ramp of een ballingschap.⁶

Geen inval van vijandelijke troepen of terreurbendes als IS en Boko Haram.⁷

Geen ontvoeringen en geen jammergeroep op de straten als men weer tevoorschijn durft te komen

Hier had David ervaring mee...

Wij bidden om vrede.

Dat geen 'eenzame wolf' als een eenpersoonsterreurelcel dood en verderf zaait, laat staan meerdere terroristen.

Dat vrede, vrijheid en veiligheid, welvaart en welzijn behouden blijven en toenemen.

Dat is gunstig voor 'gewas en arbeid'.

Gelukkig het volk dat zo mag leven.

Gelukkig het volk dat de HEER als God heeft.

David bidt ogv het verbond.

Dt. 28¹⁻¹²:

Als u de HEER, uw God, gehoorzaam bent ...:

gezegend is de vrucht van uw schoot ([onze zonen en dochters]),

de vrucht van uw land en de vrucht van uw vee:

de dracht van uw runderen, schapen en geiten.

Gezegend is de oogst die u binnenhaalt

⁴ Pss. 127 en 128.

⁵ Spr. 12^{10a}.

⁶ Am. 4³.

⁷ Terreurbewegingen in Afrika en het Nabije Oosten.

...
Gezegend uw voorraadschuren en uw werk

...

Is óns bidden bij voorbaat verhoord omdat wij Gods volk zijn?
Vallen wij als christenen op omdat wij itt anderen alleen maar groei en bloei en winst kennen?

bezwaar

In de inleiding noemde ik al enige tegenslagen.
Ik heb geen zonen en dochters, al hebben we erom gebeden en bidden wij erom.
Ik haal mijn diploma, maar werk: ho maar, of slechts een tijdelijk contract.
Royale cadeaus en uitbundige partijtjes voor mijn kinderen zitten er niet in.
Ik word gekort op mijn uitkering.
Ik moet toe met minder zorg.
Mijn huis 'staat onder water'.
Het is maar de vraag of ik kan investeren of dat mijn investeringen eruit komen.
Of ik na zaaien ook kan maaïen.
Ik durf geen verhoring op zo'n gebed te verwachten in de trant van ps. 144¹²⁻¹⁵.

In Spr. 30 bidt Agur tegen armoede en tegen rijkdom:
hij mocht Gods naam eens te schande maken of zijn God verloochenen...⁸
Ligt dat niet meer in de lijn van Jezus en Paulus: genoeg is genoeg!?
Als je rijk wílt zijn, zondig je zó maar tegen het 10^e gebod: niet begeren!
Het zal je maar vergaan als die boer met steeds grotere oogsten en schuren:
hij mocht er niet van genieten.⁹

appèl/belofte

Bruce Wilkinson giet Jabes' gebed in de mal van het amerikaanse welvaartsdenken en de menselijke maakbaarheid.

Ten onrechte veralgemeniseert hij Jabes' gebed en maakte er een automatisme van, zo van:
'Ik vraag, God geeft.'
Hij vergeet dat Jabes' gebed een afhankelijk, hulpzoekend gebed is.

Dit geef ik u mee vanavond:

Weet u afhankelijk van uw Schepper-God, uw hemelse Vader.
In het geval van kinderzegen, landbouw, veeteelt en vrede is nooit sprake van 'verbondsautomatisme.'
De HEER wil gebeden zijn en beleden zijn als Gever.

Of en hoe Hij verhoort: hierin is Hij vrij.
Je kunt bidden om bewaring en toch een ongeluk krijgen.
Om gezondheid en toch ziek worden/gehandicapt raken.
Om beterschap en sterven.
Bidden om werk en werkloos worden/blijven.
Om een goede land- en tuinbouw, fruit- en veeteelt
en te maken krijgen met misoogsten en misdracht, ontijdige nachtvorst en ziekte in je aardappelen
en bij je koeien.

Bid u in afhankelijkheid tot uw God.

Maar bid ook met vertrouwen.

In Davids grote Zoon Jezus Christus heeft God de basis gelegd voor uw welvaart, welzijn en vrede.
Zijn *sjaloom* is én wordt werkelijkheid!

Geen inval, geen uittocht, geen weeklacht, maar de nieuwe hemel en aarde als zoete inval,
het land waar het leven beter zal zijn dan nu en ergens, waar de lach elke weeklacht verbant.

Bid: laat uw koninkrijk komen.

Belijd: van U is het koninkrijk.

Dan hebt en krijgt u meer dan hoeveel zonen en dochters ook.

⁸ Spr. 30^{7vv}.

⁹ Lc. 12¹³⁻²¹.

Meer dan gevulde schuren en 10.000-en stuks vee.
Meer dan afwezigheid van geen terreur of ballingschap.
U mag David na bidden, maar doe het niet inhalig en hebzuchtig. .
U mag David na bidden, omdat de God van het komende seizoen voor en met u op weg is
naar het land met een rivier met leven gevend water,
met niet maar één levensboom, maar met een heel geboomte
dat niet maar in één, maar in 12 oogstmaanden vruchten geeft,
waarvan zelfs de bladeren niet nutteloos neerdwarrelen, maar de volken genezen.¹⁰
Zaait u hier in tranen: problemen met leren, studie, werk, inkomen, gezondheid, zorg, enz.?
U zult oogsten met gejuich en met volle schoven.
Je gebed inzake leren en studeren, je werk op het land, in de fabriek, op kantoor,
thuis en waar dan ook zal niet tevergeefs zijn in de Heer Jezus Christus!¹¹

¹⁰ Opb. 22^{1v}.

¹¹ 1 Kor. 15⁵⁸.

gebed 2:

dank voor zonen/dochteren: zegen
gebed voor ongewild kinderlozen
gebed voor opgroeiën/opvoeding/onderwijs/studie/vorming/stage/werk/hobby
gebed voor kk. als mantelzorgers
gebed voor (oude) ouders e.a.

dank voor zaai- en pootgoed
gebed om zegen op alle inspanningen/weer -> goede oogst/handel
gebed tegen honger, uitputting van en rooibouw op de aarde
gebed om eerlijke verdeling van voedsel, water, kleding enz.

dank voor vee/dieren
gebed om zegen op gezond en vruchtbaar vee
gebed om rechtvaardigheid tov het vee en dieren i/h algemeen

h.l.: groot kerkgebed GS Ede 2014, 2.8, strofen 2-4
3.2, strofen 1-2

dank voor vrede:
id., 2.2, strofen 1-3

gebed voor ministeries en andere overheden/volksvertegenwoordigers
(Min. v. Veiligheid en Justitie: min. Ivo Opstelten en staatssecr. Fred Teeven
ma. 090315 opgestapt ivm omstrede deal drugs crimineel Cees v.d. H., 2001)

OV

Niets uit dit document mag gepubliceerd, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de predikant ds. L.S.K. Hoogendoorn. Ter voorbereiding van en openbaarmaking in de zondagse eredienst, en of ter voorbereiding van Bijbelstudie-[bijeenkomsten] is geen toestemming nodig, wel wil de predikant daarvan in kennis gesteld worden.
lsk.hoogendoorn@solcon.nl