

Thema:	Geen stap zonder God (nieuwjaar)
Tekst:	Spreuken 16: 9, 20: 24, 27: 1, Jakobus 4; 13-17
Lezen:	Spreuken 16: 9, 20: 24, 27: 1, Jakobus 4; 13-17
Gehouden te: Door:	Uithuizermeeden op 01 januari 2015 (10.00 uur) L.S.K. Hoogendoorn

nieuwjaar

v/g

ps. 91:1

gebed

1<sup>e</sup> preekdeel: *intro* en *belofte*: zie onder

LvK gz. 293:1

2<sup>e</sup> preekdeel: L + T Spr. 16<sup>9</sup> (lector: LSKH)

LvK gz. 293:2

LvK gz. 293:3

3<sup>e</sup> preekdeel: L + T Spr. 20<sup>24</sup> (lector: LSKH)

LvK gz. 293:4

ps. 121:1,2

4<sup>e</sup> preekdeel: L + T Spr. 19<sup>21</sup> 27<sup>1</sup> en Jk. 4<sup>13-17</sup> (lector: LSKH)

ps. 121:3,4

credo: GK gz. 123:1 – gesproken deel (lector: LSKH) – GK gz. 123:5

gebed; afsluiten met OV (Elly en Rikkert; Jojanneke Bos(-Visser), piano)  
collecte

zingen: <http://www.nieuwlied.nl/liederen/gemeente/12-gemeente/24-zegenlied>  
(piano: Jojanneke):

De zegen van God, onze Vader  
zij met ons waar wij ook gaan.  
Hij zal ons behoeden, bewaren,  
en legt over ons Zijn Naam.  
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,  
Hij zal er zijn en met ons gaan.

Genade van Christus de Here,  
Zijn waarheid zij ons tot licht,  
om steeds meer Zijn liefde te leren,  
te leven op Hem gericht.  
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,  
Hij zal er zijn en met ons gaan.

Hij zal door Zijn Geest ons geleiden,  
met kracht zal Hij naast ons staan,

door vrede en hoop ons verblijden,  
zo zendt Hij ons in Zijn Naam.  
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam, )  
Hij zal er zijn en met ons gaan. ) 2x

gesproken zegen

### **1<sup>e</sup> preekdeel: intro en belofte**

Pas op 31 december as. weten we hoe 2015 voor ons is verlopen.

Op deze 1<sup>e</sup> januari is 2015 nog als een open boek met onbeschreven bladzijden.

Ziet u ernaar uit of ziet u ertegen op?

Zul je slagen, belijdenis doen, trouwen, een kind krijgen, aan het graf staan of erin komen te liggen, gezond blijven of ziek worden, een jubileum vieren, werk houden of verliezen, enz. enz. enz.

Hoe zal het gaan met de zorg voor ouderen, jongeren, gehandicapten en werk nu vanaf vandaag in dit opzicht zoveel gaat veranderen?

Wat zullen de 'groten van de aarde' bekokstoven inzake oorlog en vrede?

Vragen te over en nog geen antwoorden.

### **belofte**

Geen stap zonder God!

Dit kies ik als het verbindende thema tussen 4 teksten uit Spreuken en 1 uit Jakobus.

Het is een bevel: Doe geen stap zonder God.

Dit bevel vraagt elke dag in 2015 bekering en geloof.

Dit bevel draagt een belofte in zich: van hoop en troost en voortgang.

Ook als iets tegenzit en zelfs de dood opdoemt.

Deze belofte is een reden te meer het bevel te gehoorzamen: Geen stap zonder God!

**LvK gz. 293:1**

## 2<sup>e</sup> preekdeel: L + T Spr. 16<sup>9</sup> (lector: LSKH. Eigen vertaling: zie regel hieronder)

**kern 1:** *Spr. 16<sup>9</sup>: Het hart van de mens berekent zijn weg, maar Jahwe richt zijn stap*

Geen stap zonder God!

**Hart is in de Bijbel de hele mens in een notedop.**

Ons hart is het knooppunt van ons kennen, willen, voelen.

In ons hart overleggen we goed en kwaad: Mt. 15<sup>19</sup> bv.

Het is bovenal het brandpunt in onze omgang met God.

Hij ziet ons hart aan, wij kunnen Hem niet meer geven dan ons hart.

In ons hart overwegen we welke weg we zullen gaan.

**Welke keuzes maken we:**

welke school en opleiding

wel of geen relatie

belijdenis doen of niet

wat voor werk

huren of kopen

geven of nemen

verzoenen of niet

jaloers blijven of tevredenheid

enz.enz.enz.

**Wat geef ik voorrang?**

Welk ideaal streef ik na?

Welk doel wil ik bereiken?

Ik weeg voors en tegens tegen elkaar af.

Wat kost het mij, wat baat het mij?

Welke ruimte heb ik, en welke beperking?

Heb ik invloed op mijn omstandigheden?

Hoe zet ik mijn sterke punten in en werk ik aan verbeterpunten?

Hoe wil ik herinnerd worden na mijn sterven?

Zo berekent ons hart onze weg.

Hierin zijn wij het beeld van God.

Die ging bij Zichzelf te rade voordat Hij de mens schiep

en toen hij in zijn vrederaad Zich bezon op verkiezing en verwerping.

Dit berekenen is verantwoordelijk werk.

Je laat je hierbij ook voorlichten op open dagen van scholen, door je accountant, je hulpverlener en ambtsdrager.

Geen stap zonder God!

**...maar Jahwe richt zijn stap**

Niet jij: Jahwe, de HEER doet je gaan stap voor stap.

Velen zoeken naar Gods plan met hun leven.

Vaak genoeg merken we pas achteraf Gods leiding.

Zó ging het en móest het blijkbaar gaan<sup>7</sup>.

Dat je alleen bleef, ontslagen werd, ziek werd, dat je elkaar lief kreeg

en geluk bij een ongeluk ondervond.

Misschien loopt het allemaal anders dan ik me had voorgesteld.

Valt het mee of tegen.

Hoe dan ook: Góð bereikt zijn plan en doel met mijn leven.

Dít telt.

Hij richt, bevestigt, neemt me bij de hand, houdt me vast.

Vs. 9b ontkracht vs. 9a niet, zo van:

God bepaalt, dus waarom zou ik uitstippelen?

Ik houd mijn verantwoordelijkheid.

**Maar ik weet mij getroost**, vastgehouden en verzekerd door mijn HEER.

Dus is mijn voornemen:

'k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan/die hand geleidt mij veilig, zelfs in nood en dood!

Geen stap zonder God!

**zingen: LvK gz. 293:2 (uitleiding 2<sup>e</sup> preekdeel) en 3 (inleiding 3<sup>e</sup> preekdeel)**

**3<sup>e</sup> preekdeel: L + T Spr. 20<sup>24</sup> (lector: LSKH. Eigen vertaling: zie regel hieronder)**

**kern 2:** *Spr. 20<sup>4</sup>: Van Jahwe zijn de stappen van een man,  
maar de mens: wat is zijn inzicht in zijn weg?*

Geen stap zonder God!

Vs. 24a sluit aan bij 16<sup>9b</sup>: God richt en bevestigt.  
Hij plaatst onze voeten op onze levensweg.

Onze voet hebben wij niet in eigen hand.  
Het ontbreekt ons aan inzicht.

**Zeker: wij overwegen**, wij plannen, wij koesteren onze idealen en jagen die na.  
Wij berekenen en kijken vooruit.

**Maar met dit al hebben wij geen totaaloverzicht over onze levensweg.**  
Laat staan dat wij onze nabije en verdere toekomst kunnen bepalen.

**Vaak handelen wij gevoelsmatig.**

Gaan wij af op onze intuïtie ipv op ons nuchter verstand.

Waarom doen we wat en zoals we doen?

We staan hier lang niet altijd bij stil.

Waarom voelen we ons aangetrokken tot deze en niet tot die, tot dit en niet tot dat?

Waarom stellen we uit wat we nu kunnen/moeten doen of handelen we overhaast?

Geloof ik uit liefde tot God of uit angst voor de dood en eeuwig onheil?

Waarom volg ik de raad op van deze en niet van gene?

**Soms kom ik op de vraag:** 'Waarom?' niet verder dan het antwoord: 'Daarom!'

Zonder nadere uitleg en rekenschap.

Ik peil mijzelf niet altijd even diep.

Ik ben mijzelf wel eens een raadsel.

Ik kan mij bewust zijn van mijn zonden, maar ook weer niet van alle, zodat ik met David bidt:

Spreek mij vrij van verborgen zonden: Ps. 19<sup>13</sup>.

Mocht mijn gebrek aan zelfkennis en zelfvertrouwen aan mij gaan knagen,  
mijn onzekerheden mij parten spelen: Wie ben ik, waarheen ben ik onderweg, waar kom ik uit?,  
dan weet ik mij getroost en vastgehouden:

**van Jahwe zijn mijn stappen.**

Van God, die mijn voeten zet op de weg van het leven.

Van Jahwe, die mij redt in Christus Jezus, ook in 2015 mijn weg en mijn leven.

Geen stap zonder God!

**zingen: LvK gz. 293:4 (uitleiding 3<sup>e</sup> preekdeel) en ps. 121:1,2 (inleiding 4<sup>e</sup> preekdeel)**

**4<sup>e</sup> preekdeel: L + T Spr. 19<sup>21</sup> 27<sup>1</sup> en Jk. 4<sup>13-17</sup> (lector: LSKH. Eigen vertaling: zie regels hieronder)**

**kern 3:** Spr. 19<sup>21</sup> Vele zijn de voornemens in het hart van een mens,  
maar het plan van Jahwe: dát komt tot stand

Spr. 27<sup>1</sup> Roem niet op de dag van morgen  
want u weet niet wat hij zal baren, [die] dag

Jk. 4<sup>13-17</sup> nb! Lezen uit NBV-2014

Geen stap zonder God!

**Leven is kort en onzeker.**

Dat wil Jakobus ook ons leren.

Wat is een jaar?

Wat brengt 2015 ons?

**Wat is de zonde van de zakenlieden uit zijn voorbeeld?**

Hun grootsprekerijen, zo zelfverzekerd en zelfingenomen.

Wij zullen dit en wij zullen dat, wij zullen zus en wij zullen zo!

De HEER komt in hun agenda's en reisschema's en contracten niet voor..

Zij staan niet stil bij hun snelle vergankelijkheid.

Morgen zijn ze misschien al voorbij.

Een hart kan snel falen, een vliegtuig is zó neergestort...

Dan is het over en uit met heel hun handel en wandel.

De enige die winst maakt is de dood...

Zij onderwerpen zich niet aan Gods leiding.

Jakobus zweeft teksten uit Spreuken voor ogen.

Hij houdt hen voor:

**Als de HEER wil én dat wij leven én dat wij dit of dat doen...**

Wij kennen deze woorden onder de uitdrukking: de jacobitische voorwaarde:

'Zo de Here wil en wij leven.'

Dat zijn 2 voorwaarden.

Maar er is er maar 1: Als de Here wil.

Van zijn wil is én ons leven én ons doen afhankelijk.

Ons leven is geen 2<sup>e</sup> grootheid, geen 2<sup>e</sup> gelijkwaardige voorwaarde naast de wil van de Heer.

**Wat is de moraal van dit voorbeeld?**

Leef en denk niet alsof je de dag van morgen al in je zak hebt, laat staan een heel volgend jaar.

Plannen maken, handelsmissies voorbereiden, nadenken over je toekomst op korte, middellange en lange termijn, je hierop inrichten en die voorbereiden: prima!

Maar: niet in overmoedig en zelfbewust geloof in eigen levenskracht en –duur.

Dat is slecht.

Alleen in bewuste afhankelijkheid van Gods wil.

Dit is goed, zo zondig je niet.

We hoeven niet altijd bij alles en nog wat te zeggen en te schrijven:

Deo volente: zo de Here wil.

Dat kan soms zelfs oneerbiedig en lachwekkend overkomen.

Afhankelijkheid van Gods wil moet wel altijd meedraaien op de achtergrond van ons levensprogram.

Ook in 2015.

Dus zetten we vóór in onze analoge en digitale agenda teksten als die van vanmorgen en houden wij rekening hiermee als wij afspraken enz. noteren.

Wij danken God voor elke nieuwe morgen en stellen ons vertrouwen op de Heer, mijn God.

Wij danken de HEER voor het slapen gaan en zijn verzekerd van zijn nachtwacht.

Wij bedwingen onze neiging als controlfreak en durven de loop van de uren, dagen en maanden van 2015 in handen te geven/laten van de Eeuwige.

Geen stap zonder God!

Gehoorzaamheid aan dit bevel belooft u rust, vertrouwen, ontspanning,  
vaste koers naar God en zijn eeuwig rijk.

Morgen

**Morgen - is voor ons verborgen.**

Morgen – dat weet God alleen.  
En geen sterveling, geen een,  
kan ook maar een dag of uur  
blikken in Gods raadsbestuur.

**Morgen – is voor ons verborgen.**

Is het vreugd of ongeval?  
Ach, wij weten niet met al  
wat de dag van morgen geven  
of wat hij ons nemen zal.

**Morgen – is voor ons verborgen.**

Zal ons hart te bloeien staan  
met Gods weelden overlaän?  
Zullen wij over Gods hoogten  
of ook door Zijn diepten gaan?

**Morgen – is voor ons verborgen.**

U en ik, wij weten niet  
wat de dag van morgen biedt.  
Maar Hij, Die 't heelal omspant  
houdt ook 'morgen' in Zijn hand.

Berendien Meijer-Schuiling  
melodie: Luit Doornbos

E&R-bundel 1, 247

**zingen: ps. 121:3,4**



Wat de toekomst houdt verborgen,  
ligt onwetend in de tijd.  
Zéker is, dat God zal zorgen  
en dat Hij ons leven leidt.  
Gaan wij daarom met elkander  
reizen naar Jeruzalem.  
Want het doel is onveranderd  
en reeds lang ons voorbestemd.

Wát de toekomst brengen moge;  
wat Gods plan is met de mens,  
laten wij niet neergebogen  
zuchten om zijn wil en wens.  
Laat ons leren te aanvaarden  
dat, wat Hem voor ogen staat,  
winnen zal aan kracht en waarde  
als het eens gestrooide zaad.

Wat voor ons nog ligt verborgen,  
is voor Hem reeds zekerheid.  
Maar straks, op de grote morgen,  
ligt zijn plan voor ons ontspreid.  
Wat de Zaaier eenmaal zaaide  
heeft de wasdom dan bereikt.  
Als Gods Geest erover waaide,  
bloeit het in zijn Koninkrijk.

Wat de toekomst houdt verborgen  
ligt onwetend in de tijd.  
Vreugd, verdriet, of pijn en zorgen,  
angsten of onzekerheid.  
Eenmaal, op de dag der dagen,  
is vergeten elk gemis.  
Géén waarom meer en geen vragen,  
daar God zelf het Antwoord is.

uit: "Toekomstmuziek"

Categorie: [Tijd](#)  
Gemaakt op 27 december 2008  
Geschreven door [Verwaal, Jelly](#)

<http://www.gedichtensite.nl/tijd/10339-lied-van-de-toekomst>

Niets uit dit document mag gepubliceerd, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de predikant ds. L.S.K. Hoogendoorn. Ter voorbereiding van, en openbaarmaking in de zondagse eredienst, en of ter voorbereiding van Bijbelstudie-[bijeenkomsten] is geen toestemming nodig, wel wil de predikant daarvan in kennis gesteld worden.  
[lsk.hoogendoorn@solcon.nl](mailto:lsk.hoogendoorn@solcon.nl)