

BIDDEN MET DRIJFKAARSJES

Geschikt voor niet te grote groepen (tot 30 mensen)

Oorspronkelijk ontwikkeld door Mirella Roseboom-Deen en Jedidja Witmer.

Neem evenveel glazen kommetjes als er deelnemers zijn, zet ze in de vorm van een kruis op de grond (met enkele of dubbele rijen), giet er vervolgens water in.

De deelnemers zitten in een kring er omheen met elk een drijfkaarsje.

De leider geeft een korte inleiding over wat de bedoeling is, steekt zijn eigen kaarsje aan en plaatst die in één van de kommetjes met een kort hardop uitgesproken gebed en gaat daarna weer zitten.

De deelnemers steken één voor één hun kaarsje met een reeds brandend kaarsje aan, plaatsen hun kaarsje in een kommetje en spreken er eveneens een kort gebed bij uit.

Wanneer iedereen geweest is, is er niet alleen een kruisvorm van lichtjes te zien, maar ook een grotere kruisvorm van lichtweerkaatsing op de grond.

Dit kan een prima moment zijn om in een rondje ieder de gelegenheid te geven om kort iets over zijn of haar ervaring/beleving bij deze gebedsvorm te zeggen.

Daarna kan er een tweede ronde gehouden

worden over wat er bij de deelnemers opkomt, of eventueel een 'open gesprek rond het kampvuur' (zonder dat het een discussie wordt).

In plaats daarvan of daarna kan er een conversatiegebed worden gehouden, dat op het laatst afgesloten wordt door de leider.

De ervaring leert dat deze vorm veel indruk maakt en dat veel groepen het moeilijk vinden de lichten weer te doven. Uiteindelijk moet dat toch gebeuren en kan iedereen een drijfkaarsje als aandenken mee naar huis nemen.