

BIDDEN VANUIT DE STILTE

Vanaf 2006 is er in de Protestantse Gemeente te Ternaard (Friesland) eenmaal in de twee weken een gebedsuur. Daarbij werken stilte, stil gebed en vrij gebed in de kerk zelf en in de gebedskring op een creatieve manier samen. De opzet is als volgt:

- De kerk is open, sober verlicht, geen verwarming aan, de paaskaars brandt.
- Iedereen is vrij om in en uit te lopen, een plekje in de kerk op te zoeken en in stilte te bidden, bijbel te lezen of te mediteren.
- Na een half uur is er voor wie mee wil bidden gezamenlijk gebed in de consistorie.
- Willen mensen liever in de stilte blijven zitten, dan is dat ook mogelijk.
- Het gezamenlijk gebed is een kringgebed. Na inventarisatie van gebedspunten kan een ieder in zijn / haar eigen worden hardop bidden. Als de één stopt, neemt een ander het over.