

13 Hartenwensen van leden van de kring

Op een tafel liggen rode harten klaar en stiften.

Door de zaal zijn een aantal touwen gespannen.

De leden van de huiskring kunnen een hartenwens op een hart schrijven en die vervolgens ophangen aan een van de lijnen.

Aan het eind van de avond mag ieder die hartenwens meenemen die hem/haar het meest aanspreekt en deze thuis een mooie plaats geven.

De hartenwens mag gaan over de plaats van leden van de kring in de kerk, de verhouding met ambtsdragers, het functioneren van de vereniging en/of een persoonlijke wens van een christen.