

Daar vraag je wat!

De leiding wordt ondervraagd.



Bij het bespreken van een onderwerp hebben we nogal eens de gewoonte om vragen aan de leden te stellen, die zij vervolgens moeten beantwoorden. Bij deze werkvorm gaat het andersom: niet de leden, maar de leiding (inleiders) gaan de vragen beantwoorden. En de vragen worden bedacht door de leden...



Deze werkvorm kan zowel toegepast worden op 'maatschappelijke' onderwerpen als op bijbelgedeelten. Bij de eerste mogelijkheid wordt het onderwerp heel kort ingeleid door de inleiders; stel dat het gaat over relaties, dan wordt even kort aangegeven wat je daarmee bedoelt en wat daarbij komt kijken. Daarna bedenken de leden alleen of in groepjes vragen over dit onderwerp die dan aan de leiding gesteld worden.

De tweede mogelijkheid wordt hier onder iets uitgewerkt aan de hand van een bijbelgedeelte.



Lees eerst samen een bijbelgedeelte. Ga dan in groepjes vragen maken over dit bijbelgedeelte. Maak per groepje (bijvoorbeeld!) drie vragen. De eerste vraag begint met wat, de tweede met hoe en de derde met waarom. Schrijf de vragen op. Als iedereen z'n vragen heeft opgeschreven worden de vragen door de eerste groep aan de volgende groep voorgelegd. Weten die het niet, dan mag de daaropvolgende groep antwoorden.

Deze werkvorm is goed bruikbaar bij de behandeling van een bijbelgedeelte. Deze manier van benaderen is ook geschikt om eens een onbekend bijbelgedeelte te bespreken.

Variante? De vragen worden niet aan inleiders gesteld, maar aan andere groepjes! Een goede voorbereiding van het bijbelgedeelte is nodig!

N.a.v. een Bijbelgedeelte (1Petrus 4:7-19, werkvorm bij onze nieuwe brochure!!) ga je vragen stellen die een andere groep moet beantwoorden. Dingen waar je niet uitkomt of waar je meer over wilt weten. Bv. vers 11 zegt dat je als je wat zegt, dat dat dan woorden van God moeten zijn, betekent dat je dan de hele dag Bijbelteksten moet citeren??



20-40 minuten



Kan met alle groepen eigenlijk wel. Als de groep erg groot is ga dan in kleine groepjes en laat verschillende leiders ondervraagd worden!



Bijbel

Papier & Pen